

StraatReünie ziet Abraham

Wie had dat gedacht? Wij wel hoor, maar het is toch een hele mijlpaal. Al sinds januari 2010 werd iedere maand (met uitzondering van de vakantiemaand) een StraatReünie georganiseerd. Met veel succes! Er waren bezoekers die er één of twee dagen voor naar Zuilen kwamen, vakanties verzetten, van heinde en ver kwam men naar het Museum van Zuilen.

Ook de boekjes die we maken over de desbetreffende straat vinden gretig aftrek. Zelfs de Koninklijke Bibliotheek heeft contact gezocht met het Museum van Zuilen omdat men deze boekjes ook wil bewaren voor het nageslacht (zij noemen het een uniek project!).

In de planning hebben we niet specifiek gelet op de straat die deze mijlpaal zou vullen, maar het komt wel mooi uit: de Prinses Margrietstraat is een straat met een rijke geschiedenis! Begonnen als 'Heiligerleestraat', omgedoopt tot Prinses Margrietstraat en voor een groot deel bebouwd met ontwerpen van de Zuilense gemeentearchitect W.C. van Hoorn!

Kom maar kijken op **8 juni aanstaande**, als we het feestje van de vijftigste StraatReünie vieren! Iedereen is welkom, maar de huidige en voormalige bewoners van de straat natuurlijk extra!



Bouwfase van de woningen in de Prinses Margrietstraat, augustus 1950

De Prinses Margrietstraat

Voor de StraatReünie van de Prinses Margrietstraat maakten we natuurlijk ook weer een boekje. Hiervoor graven we naar de geschiedenis van de straat. Al gauw bleek hoeveel over deze straat te verhalen valt! Natuurlijk, het is een lange straat, maar zonder winkels, leek het verhaal snel klaar. Gelukkig had Zuilen de heer Van Hoorn als gemeentearchitect. Zijn eerste school (niet zijn kleuterschool, maar de eerste door hem alleen ontworpen school) kwam in de Prinses Margrietstraat.



Openbare Lagere School V, later de Prinses Margrietschool

De succesformule van de woningen aan de Burgemeester van Tuylkade was omdat 'er werden 63 kleine benedenwoningen gebouwd en 63 iets grotere bovenwoningen: "... als later de woningnood afneemt, zullen zij door een kleine verandering in eengezinswoningen worden omge-

bouwd...". Meded daarom besloot het gemeentebestuur dit woningtype ook te gebruiken voor de bouw aan de Prins Bernhardlaan, enkele aan de Adriaan van Bergenstraat en 44 stuks aan de Prinses Margrietstraat.



Van Hoorn (met hoed) kijkt toe bij de voorbereiding voor het leggen van de eerste steen door burgemeester O. Norbruis. Deze steen zit in de linkerwoning van het rijtje aan de Adriaan Mulderstraat

De heer Van Hoorn ontwierp nog meer. Hij bracht een geheel nieuw concept op gang voor de bouw van scholen. Niet, zoals tot dan gebruikelijk, een lange gang met aan weerszijden lokalen, maar een grote centrale, multifunctionele hal waarlangs de lokalen gesitueerd werden.

In de naoorlogse periode mochten namelijk – in verband met het deviezentekort – wel scholen, maar nog geen gymnastiekzalen gebouwd worden. De scholen die Van Hoorn bedacht, hadden op deze manier toch een aula/gymnastiekrimte terwijl dat dus eigenlijk niet mocht.



De Prinses Marijkeschool aan de Prinses Margrietstraat. Het is een van de twee beroemde 'Gele Scholen'

De oudere Zuilenezen en –aren weten mogelijk ook nog van het gebouw dat bekend stond als van de 'Steven's Fundatie'.

Na de uitkoop door Utrecht uit de Kruisstraat bouwde de Stevens Fundatie in 1959 een rij 'vervangende woningen' in de Prinses Margrietstraat.

Naast de woningen, op de hoek met de Stauntonstraat verrees een zaaltje voor vergaderingen, maar ook voor 'bruiloften en partijen'. Ongeveer vijf jaar geleden werden de 'Stevens Fundatie-woningen' afgebroken en vervangen door nieuwbouw, dit gebeurde door woningbouwvereniging 'Mitros', sinds 1988 eigenaar van de woningen.

Het zaaltje werd al langer geleden uitgebreid en is sinds 10 jaar een hotel met 10 kamers van Holland Lodge Hotels.

De oplettende lezer zal hier een foto van het gebouw van de Stevens Fundatie verwachten, maar... die zoeken we nog, vandaar deze lege ruimte! Het is een oproep aan u, graaf eens tussen de oude foto's en stuur ons hem toe alstublieft.



Hier hadden we graag uw foto geplaatst van het gebouw van de Stevens Fundatie

Onze acties op internet

Als u meer van ons wilt zien: site:

www.museumvanzuilen.nl,

Facebook:

<https://www.facebook.com/pages/Museum-van-Zuilen/224105350991481>

en/of Twitter. Ook schrijven we iedere week een stukje historie op de site www.zoizzuilen.nl