

StraatReünie Johan van Andelstraat

Meteen maar met de deur in huis vallen: de StraatReünie voor de Johan van Andelstraat is op 3 augustus aanstaande. Voor de eerste keer in augustus, dus we zijn benieuwd of het druk gaat worden.

De Johan van Andelstraat is een bescheiden straat. We zijn mede daarom nog nadrukkelijk op zoek naar verhalen van voormalig bewoners van de straat. (de eerste zijn overigens wel al binnen!) Het is een straat zonder winkels. Toch... hier woonden al vóór de Tweede Wereldoorlog maar liefst vier chauffeurs! Nota bene in een tijd dat er nog maar nauwelijks auto's waren! En wat te denken van de toenmalige bewoner van nummer 22: 'werkman 1^e klasse P.T.T.' Dat is toch ook niet mis.

Dit is informatie uit een stratengids die in 1938 - '39 werd uitgegeven. In deze stratengids werd per straat en per huisnummer vermeld wie de hoofdbewoner is en wat zijn of haar beroep is. Ooit hebben we alle 7000(!) adressen over getikt. In het boekje van de desbetreffende straat plaatsen we het lijstje van de desbetreffende straat.

De kinderen van de Johan van Andelstraat hebben gezamenlijk de handen uit de mouwen gestoken om van de gevallen sneeuw een hut te maken. Dat kon nog in die strenge winters van vroeger. Deze winter vond plaats in 1947



Nieuwe aanwinsten

In de vorige aflevering van de *Zuilense Nieuwsbode* bleef u verstoken van de opsomming die we doen van vermeldenswaardige aanwinsten in de collectie.

Toch moeten we u deelgenoot maken van een aantal bijzondere stukken. Zo kregen we prachtige foto's van het in- en exterieur van 'Kindertuin Zuylen', de christelijk kleuterschool aan de Daalseweg.



Christelijke kleuterschool 'Kindertuin' aan de Daalseweg.

Begin mei werden we gemaïld door de heer B. Hij beschikte over een bronzen plaquette met daarop de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg en de tekst '1881 20 december 1931'. Het komt uit de nalatenschap van de heer Rijkzen, directeur van de Waterleiding Mij. Utrecht.

Of het Museum van Zuilen daar belangstelling voor had? Zeker, want een heel groot deel van de Zuilense bevolking dronk toch het water dat via deze toren geleverd werd (totdat de pompen het overnamen en de hoge waterketels overbodig werden).

Het is een fraai paneel,

waarvoor we graag een plaatsje inruimen!



Bronzen plaquette met de bekende watertoren aan de Amsterdamsestraatweg

Omdat we aardig tegen de vakantie aanlopen is de foto die mevrouw van Dam-de Jongh bracht ook heel actueel: de kinderen van de C.O.V. 't Zand tijdens hun dagje uit, vermoedelijk in 1946 of '47.



Kinderen van de Culturele Ontspannings Vereniging 't Zand 'op stap'

Mevrouw Van Dam had nog meer foto's, waarvan ik u die van de Kaartclub niet wil onthouden. Wat een werk maakte men van de kleding!

Tijdens een feestavond in de Harmonie te Maarsse gingen deze leden van de kaartclub van 't Zand op de foto.



V.l.n.r.: de dames Jassies, De Jongh, Sins(?) en Tielrooy. Ervoor zitten de heren Wim de Jongh en Jassies

Vondsten uit de Vecht

Rest ons nog u mede te delen dat we ondertussen volop bezig zijn met de voorbereidingen voor een bijzondere tentoonstelling. De Vecht wordt al maandenlang uitgebaggerd en daarbij doet men met grote regelmaat 'vondsten', grote, kleine, merkwaardige of bijzondere. Zoveel vondsten zijn ondertussen 'boven water' gekomen dat door de provincies Noord-Holland en Utrecht een tentoonstelling *Vondsten uit de Vecht* is gemaakt. Deze tentoonstelling reist langs verschillende gemeenten langs de Vecht en medio oktober komt hij naar het Museum van Zuilen.

Van oude legerhelmen tot strijkstenen, heel veel verschillende objecten komen in beeld.

Mis het niet, noteer nu vast in uw

agenda dat vanaf medio oktober een bezoek aan het Museum van Zuilen extra aantrekkelijk is!



Onze acties op internet

Als u meer van ons wilt zien: site:

www.museumvanzuilen.nl,

Facebook:

<https://www.facebook.com/pages/Museum-van-Zuilen/224105350991481>

en/of Twitter. Ook schrijven we iedere week een stukje historie op de site www.zoiszuil.nl