

## 5 oktober StraatReünie voor de (oud)bewoners van de Van Eimerenstraat, Dr. Schaepmanstraat en -plein

Zo, dat belooft weer wat: de bewoners van de straten uit de 'Julianabouw' hebben tot nu toe grote betrokkenheid betoond met de door de Museum van Zuilen georganiseerde StraatReünies. Dus kijken we uit naar 5 oktober, wanneer de laatste straten van deze bouw (eindelijk!) aan de beurt zijn voor 'hun' reünie.

Ook nu hebben we weer een boekje samengesteld met de geschiedenis van de straten. En wéér werden ook wij verrast door de verhalen die tevoorschijn kwamen. Met afstand het ontroerendste verhaal van A.J. van der Werff, een der zonen uit het kinderrijke gezin van de wethouder van Zuilen, de heer A.A. van der Werff.

Deze zoon was kort na de Tweede Wereldoorlog werkzaam als instructeur bij de Nederlandse krijgsmacht. Enige van zijn leerlingen waren bezig met het oefenen in het werpen van handgranaten. Dat deden zij met dummy's. Totdat de instructeur zag dat er een echte granaat bijzat, die bovendien op scherp stond. Hij schreeuwde iedereen weg te gaan en hield de granaat tegen zich aangedrukt. Bij de ontploffing verloor hij het leven. Deze held kreeg – volkomen terecht lijkt me – een begrafenis met militaire eer.



### Nieuwe aanwinsten

Tassen, dozen vol met documenten, kranten, en natuurlijk ook 'dingen'. De heer Russ bijvoorbeeld bracht een fabrieksplaat van Werkspoor met teksten in het Russisch voor door de fabriek geleverde apparaten.

gegeven onder de aandacht gebracht: dit was de eerste StraatReünie van straten die er niet meer zijn. We hebben prachtige foto's van de start van de bouw van Het Schaakwijk, en met de dvd over de sloop ervan is het plaatje helemaal rond.



Werkspoor leverde dus ook aan Rusland

### Dat was ook bijzonder

Tijdens de StraatReünie Schaakwijk Deel I werd een mooie dvd gebracht met de documentaire die gemaakt werd naar aanleiding van de sloop van het Schaakwijk. Daarmee werd ook een ander



Zoals zo dikwijls tijdens een StraatReünie, kregen we ook deze keer prachtige uitbreidingen voor de collectie. Het echtpaar Baron bracht het 'Huurboekje' dat zij kregen bij het betrekken van hun woning en de dames Schreven maakten ons gelukkig met een bijzonder kleinood: een miniatuur gietstuk van Werkspoor in de vorm van een draaiorgel.



Werkspoor maakte zijn relatiegeschenken ook zelf, zoals dit miniatuurtje, dat in de eigen Gieterij gegoten werd

### Uitbreiding van de Werkspoortafel

Subtiel, maar daarom niet minder leuk. Werkspoor leverde kort voor de Tweede Wereldoorlog aan het Nederlandse leger honderden zijspannen voor de B.S.A.-motoren. We hebben er (voorlopig?) een op de tafel een plek gegeven.



De eerste motor mét zijspan staat op zijn plek

### Vondsten uit de Vecht

We hebben het al eerder onder de aandacht gebracht: we zijn druk! Alle kasten in het museum worden heringericht en dat allemaal in de aanloop naar de tentoonstelling *Vondsten uit de Vecht* die drie maanden lang in het Museum van Zuilen te bewonderen zal zijn.

Een bijzondere tentoonstelling waarvoor we graag uw aandacht vragen. Hij is de maanden november, december en januari te bezichtigen in het Museum van Zuilen. Toegang is, zoals bij ons gebruikelijk, GRATIS!

### Demka

Ná de tentoonstelling *Vondsten uit de Vecht* komt dan eindelijk de langverwachte tentoonstelling over de Demka-staalfabrieken aan bod. Mocht u dus nog over Demka-materiaal beschikken, schroom niet en maak ons blij! Geef het af, of in bruikleen, zodat we een Demka-waardige tentoonstelling neer kunnen zetten. Bij voorbaat dank! (zegt het voort!)

