

2 augustus StraatReünie A. Rotterdamstraat

In verband met de start van de Tour de France op 4 en 5 juli aanstaande, leek het ons beter de StraatReünie voor de Arnoldus Rotterdamstraat te verzetten naar de maand augustus.

Het is niet zo'n bewinkelde straat en hij is ook niet zo lang. Maar dat er flink gespeeld werd door de jeugd onderling, maakt dat we grote verwachtingen koesteren wat de bezoekersaantallen betreft. Om u een indruk te geven hoe en wie er zoal speelden in deze straat, plaats ik hierbij een foto die vele jaren geleden gebracht werd door de heer Niemeijer. Het is Koninginnedag 1945. Koningin Wilhelmina regeert, dus wordt Koninginnedag op 31 augustus gevierd. Het is lekker weer, in ieder geval goed genoeg om buiten te kunnen spelen. Dus... allemaal kleden halen 'van thuis' en dan gaan we een tent bouwen. Maar omdat het vandaag Koninginnedag is gaan we verkleed! Truus Portman, J. Niemeijer, Mengel, Toon Koudijs, van de Lagemaat, F. Niemeijer en nog een paar onbekenden (vermoedelijk is onder hen nog een van Wickenkamp) in de Arnoldus Rotterdamstraat vieren feest.



Koninginnedag 1945 in de Arnoldus Rotterdamstraat

Nieuwe aanwinsten

Vorige maand schreef ik: 'Een bijzondere maand hebben we achter de rug. Veel aanwinsten voor de collectie...' Ook deze maand is het weer raak. Het Museum van Zuilen leeft blijkbaar nog steeds onder de bewoners van toen (en nú!). We melden weer een greep uit de aanwinsten die we sinds de vorige nieuwsbode kregen.

Zuilens Fanfare Corps

Mevrouw Van Eeden-Elbertse bracht een stel prachtige foto's. Het vaandel van het Zuilens Fanfare Corps in nieuwstaat, maar ook een foto van de leden in het jaar van oprichting: 1900(!) en een trouwfoto van het echtpaar Sigterman (de heer Sigterman was ruim dertig jaar dirigent van het corps).



Eerste vaandel van het ZFC

Bij deze foto's was ook nog een

prachtexemplaar van de Demkafabriek, nog in het Groningse Martenshoek. Nou ja, 'Demkafabriek', het was toen nog 'Nederlandsche Staalgieterij J.M. de Muinck Keizer'. Nóg een mooie foto waar we al lange tijd naar uitkeken was die van de scheepswerf 'De Klop'. Wel een wat vergeeld exemplaar, maar een heel welkome aanwinst voor de collectie! (en dan kregen we ook nog de belofte dat mevrouw op zoek ging naar nog meer foto's die ze volgens haar nog moest hebben)

Werkspoor



De postduif van de heer J. Laaper

De heer A. Laaper liet een pracht exemplaar brengen van een werkstuk dat zijn broer als leerling handvormer bij Werkspoor maakte: een postduif op de nok van een dak. Het werd op een houten paneeltje geplaatst en nadat het vele jaren in de huiskamer ging, heeft het nu een plaatsje gekregen in het Museum van Zuilen!

Doet me denken aan een verhaal van de heer Nauta:

leraar theorie van de Bedrijfsschool van Werkspoor. Hij vertelde me dat een aantal leerkrachten enkele dagen eerder afreisden naar Ommen als kwartiermaker voor het jaarlijkse Kamp voor de leerlingen. 's Avonds werd dat dan even beklonken in de plaatselijke kroeg. De weg terug, in het donkere bos, werd altijd feilloos teruggevonden door een collega-leerkracht. Die kreeg al snel de bijnaam: 'De Postduif'.

Het Schaakwijk

Een huzarenstukje van de gemeente-architect, W.C. van Hoorn, de flats van Het Schaakwijk. Volgens zijn berekening konden deze woningen gebouwd worden voor f 5.500 per stuk. Dat was zó goedkoop dat er veel meer van deze woningen gebouwd mochten worden dan door de bepalingen i.v.m. het deviezenkort toegestaan was. Vooral door slecht onderhoud van gemeentewege werden de woningen eind vorige eeuw al gesloopt. De prachtige gevelstenen zouden in de nieuwbouw worden teruggeplaatst, maar zijn tot op de dag van vandaag spoorloos.

Wat wel boven water kwam was een stukje van de balustrade, die de heer Dijkman uit de toenmalige Damestraat bewaarde. Ook weer een stukje historie: de openingen in dit hekwerk waren zo groot dat er een kind doorheen is gevallen. Protesten bij het Zuilense gemeentebestuur leidde tot de reactie dat de ouders beter op hun kroost moesten letten. Overigens, het hekwerk werd, zoals zoveel hekwerken in Zuilen, gemaakt door smederij van Leusden uit de Voltastraat. Hij maakte o.a. het hek om de Vrijheidsboom,

en de hekken rond de St.-Ludgeruskerk en -school.



Stukje balustrade uit Het Schaakwijk

Tour de France

Vorige maand schreef ik al dat het een leuk idee zou zijn om i.v.m. de Tour de France, in de middenberm van de Marnixlaan met rood-witte planten het wapen van Zuilen in beeld brengen tijdens de doorkomst op 5 juli aanstaande.

Het idee werd uitgevoerd! Maar... voor een goede foto ben ik te klein. Om u toch een indruk te geven, met een zelfstiek gemaakt:



In afwachting van de helikopter...

Op de valreep: help ons eens aan verhalen en/of foto's van de Arn. Rotterdamstraat a.u.b.!