

## 2 Oktober StraatReünie W.J. Bossenbroekstraat

Voor de poster van de StraatReünie W.J. Bossenbroekstraat gebruikten we deze foto. Jaren geleden via via (in dit geval de heer P.Koedijk uit Nw-Zeeland) gekregen van een oud-bewoonster van de straat. Juist deze foto geeft zo mooi de groei van Zuilen in beeld: aan de ene kant werden de woningen gebouwd, terwijl de boomgaard aan de andere kant van de straat nog in volle bloei staan.

De bomen hebben het niet gered. Ook de scholen die vervolgens hier werden gebouwd (waaronder de Tweede Lagere Technische School) zijn inmiddels alweer gesloopt. Er kwamen woningen voor in de plaats. Voor meer geschiedenis van de straat... welkom op de StraatReünie!



### Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het Museum van Zuilen deed in de vorige uitgave een beroep op uw (financiële) waardering. En niet tevergeefs. Heel veel bijdragen mochten we noteren, verschillende nieuwe donateurs hebben zich aangemeld, dus is een hartelijk DANK U WEL hier op zijn plaats. En... zoals beloofd, als geen bijdrage deed, we hebben u niet 'op zwart' gezet.

### Reünie voor de Prinses Beatrixschool

We kregen een dringende oproep van mevrouw Annet Smit-Dirks om in onze *Zuilense Nieuwsbode* aandacht te schenken aan de mede door haar georganiseerde schoolreünie voor de Openbare Lagere School 4, in de Tweede Wereldoorlog het Zuilense Noodhospitaal (waar evenveel baby's geboren werden als dat er mensen overleden zijn) en na deze oorlog de Prinses Beatrixschool.



Sinds 2009 maakt de school onderdeel uit van het Vorstelijk Complex.

Maar dat allemaal terzijde, de oproep geldt voor oud-

leerlingen van de school.

Voor wie meer wil weten, of zich aan wil melden:

[www.reunie-beatrixschool.nl](http://www.reunie-beatrixschool.nl)

De reüniecommissie is natuurlijk ook op zoek naar mensen die het leuk vinden om te helpen en mee te denken met het organiseren van de reünie.

Bent u of kent u iemand die het leuk vindt om met een gezellige groep mensen mee te denken, sluit u aan bij de reüniecommissie. Ook het aanmelden kan via de website van deze school.

### Nieuwe aanwinsten

Het gebeurt niet zo gauw dat ik met een mond vol tanden sta. Bij de vele aanwinsten die we de voorgaande jaren kregen waren wel vaker bijzondere stukken.

Maar toch... afgelopen maand bracht de post een 'aangetekend stuk'. Het was de laatste brief van Leendert Zandkuyl. Leendert was één van de honderden Zuilense Nederlands-Indië-gangers.

Van al die 'honderden' kwamen er vier nooit meer thuis. Zij stierven, door ziekte of oorlogsgeweld. De ouders van Leendert kregen de droeve tijding dat hun zoon ter plaatse gesneuveld was. Maar zijn brief was nog onderweg en kwam pas later aan...

'Beste Fam.

*Even heb ik dan de tijd om een kort briefje te schrijven en ik laat dan gelijk weten dat het mij nog goed gaat en hopende van jullie het zelfde dus daar*

*hoeft u niet over te piekeren, want dat is slecht voor de gezondheid...'*



Maar we kregen meer. De 33<sup>ste</sup> legpenning die medewerkers van Werkspoor kregen na een 25-jarig dienstverband werd gebracht. Een heel leuke bijdrage bracht de heer Kroon. Zijn vader was Bs bij de afdeling Houtbewerking van Werkspoor.



*In het kader van de actie 'Open het Dorp' in 1962, deden ook medewerkers van de fabriek een duit in het zakje (oftiever gezegd: luciferdoosje).*

In onze vorige nieuwsbode schreef ik dat we druk zijn met de inrichting van de nieuwe tentoonstelling en plaatsten we een oproep voor materiaal van Zuilense verenigingen. Daarop reageerde o.a. mevrouw Kraan-van Veenendaal met foto's uit haar Gidsen-tijd (bij de St.-Ludgerusgroep natuurlijk) én bij de Zuilense gymnastiekvereniging 'Sportief'.



*Team van damesleden. Paula Kraan-van Veenendaal schreef hierbij: Staandrij herken ik alleen mezelf (Paula van Veenendaal) met gebogen arm en rechts van mij Nel van der Linden (mijn hartsvriendin, nú [september 2016] nog steeds mee bevriend!) Het meisje tweede van rechts op die rij is Willy Röben*

En op de spreekwoordelijke valreep viel gisteren een envelop in de bus met o.a. een foto van een Zuilense voedseldropping... Dank u wel J. Beerthuizen!



*Voedseldropping boven Zuilen, met de St.-Ludgeruskerk als bakken*