

6 November StraatReünie Van Heukelomlaan en Dr Berlagestraat

Ja wat moet ik dáár nou over vertellen. Deze twee straten zijn ruim na de annexatie gebouwd. Er stond geen winkel in deze straten, geen school, er woonde geen dorpsgek. Dan ben je gauw klaar met een boekje.

Dat zou je denken! Maar zo snel geef ik niet op. En al gravende in de geschiedenis van de straat ontdekte ik dan toch weer vermeldenswaardige wetenswaardigheden. Over de problemen met de enorme bouwtennt die veel te lang is blijven staan (volgens vele bewoners), over de klokkengroothandelaar Jansen, en nog heel veel meer. Voor wie 'alles' wil weten van die toch rijke geschiedenis van de straat... welkom op de StraatReünie!



W. Jansen Sr. achter zijn bureau

Volgende maand gaat eindelijk de tentoonstelling over Zuilense Verenigingen van start!

We roepen het al een tijdje, maar nu zit het er echt aan te komen: de opening van onze volgende tentoonstelling.

Deze keer willen we – met een accent op 'niet meer bestaande' – verenigingen uit Zuilen aan u voorstellen.



De Zuilense Damvereniging, daar werd serieus gespeeld!

Dat e.e.a. meer tijd in beslag neemt dan we gepland hadden heeft te maken met het grote aanbod van verenigingen.

En, geloof het of niet, er komen nog regelmatig 'nieuwe' verenigingen bij.

Voorbeeld? Nou, in *De Oud Utrechter* schreven we een stukje over de korfbalvereniging SMS. Daarop reageerde mevrouw Diny Klarenbeek, die ooit lid was van de rolschaatsvereniging 'De Rollende Ridders'. Met haar contact gezocht en zij zegde toe nog bekens (die haar vriendin gewonnen had) te komen brengen.

Hieruit blijkt al snel dat het onmogelijk is om alle verenigingen uit Zuilen onder de

aandacht te brengen.

Maar we doen natuurlijk wel ons best. Van die verenigingen waarvan we materiaal hebben zetten we dat ook op papier. Dat levert inmiddels al een aardige pil op, bijna 200 pagina's met foto's en knipsels over dat grote verenigingenbestand. Het zal ons benieuwen waar dat eindigt.

Een voorproefje?

We kregen een telefoontje van het bestuur van de Wielclub 'De Volharding', die vele jaren de 'Ronde van Zuilen' organiseerde. Zij moesten ruimen en wilden graag dat de interessante stukken om te bewaren (waaronder vele trofeeën) in het Museum van Zuilen bewaard zouden worden. Het werd een prijzenkast 'de luxe'! (met dank aan de heer R. Langelaar!)



Een deel van de prijzenkast met bekens die ooit door de renners van 'De Volharding' werden gewonnen

Zuilens Magazine
Sinds enkele jaren wordt met

enige regelmaat in Zuilen, huis-aan-huis het *Zuilens Magazine* verspreid. In dit blad staan interviews met bekende inwoners van Zuilen en allerlei wetenswaardigheden die veelal ook betrekking hebben op Zuilen.

Maar... de verspreiding is uitsluitend in de wijk Zuilen en er bleken zoveel mensen het blad te waarderen, dat er werd gezocht naar een groter (internet) bereik. Ons werd gevraagd dit blad op de site van het Museum van Zuilen te plaatsen.

Het laatst uitgebrachte nummer staat erop, en de reacties zijn zo positief, dat we binnenkort alle tot nu toe verschenen nummers op de site zullen plaatsen.



<http://www.museumvanzuilen.nl/wp-content/uploads/2016/10/Zuilen-smagazine-nr.8.pdf>

ClubReünie SMS

U kent onze StraatReünies inmiddels wel. Sinds januari 2010, vrijwel iedere eerste zondag van de maand, we hebben de 71^{ste} in voorbereiding. (en dus ook van

al die straten een boekje met de geschiedenis van die straat!) Hoog tijd voor iets 'nieuws': tijdens de tentoonstelling van de Zuilense verenigingen organiseren we 'iedere' maand een ClubReünie, specifiek voor een niet meer bestaende club of vereniging uit Zuilen.

Het spits wordt afgebeten door de korfbalvereniging S.M.S. Dat gaan we doen op **donderdag 15 december aanstaande**.

Net als de StraatReünies ook van 14 tot 17 uur, waarbij we ook zullen proberen een kleine lezing over de vereniging te geven.



Onze kast met herinneringen aan de Utrechtse Christelijke Korfbal Vereniging 'Sport maakt Sterk'