



6 augustus 2017 StraatReünie H. Diemerstraat

Een nieuwe mijlpaal dient zich aan: onze VIJFENZEVENTIGSTE StraatReünie gaan we houden op 6 augustus aanstaande. Hij komt voor de (oud) bewoners van de H. Diemerstraat op een goed moment: binnenkort worden alle vloeren van de woningen vervangen en dan is het wel lekker om eens op een reünie met oude buurtbewoners herinneringen aan vroeger op te halen. Op 6 augustus van 14 tot 17 uur is in het Museum van Zuilen bent u (dus ook als u niet in de H. Diemerstraat woonde, maar er alles van wilt weten) welkom!

De H. Diemerstraat is de meest noordelijke straat van 'Eigen Haard'. De straat begint bij de Minister Talmastraat en eindigt bij de Minister de Visserstraat.

De straat staat haaks op de Amsterdamsestraatweg en in tegenstelling tot wat tot enige jaren voor deze bouw gebruikelijke was, heeft de straat geen 'winkel op de hoek'.

Fotobijlschrift: De piloot vloog precies aan de goede kant van 'Eigen Haard', helemaal op de voorgrond hebben we zo een uitstekend beeld van de H. Diemerstraat.



Vollebalverenigingen 't Zand' en 'Polonia' (en 'D.P.C.')

Onze achtste ClubReünie was voor de leden van de bovenstaande volleybalverenigingen.

Verschillende clubs, maar veel leden waren ooit ook lid van meerdere verenigingen. Vrijwel alle bezoekers hadden ook foto's bij zich van de club(s) waarbij zij of hij speelden. En... ook nu weer mochten we daarmee de collectie van het Museum van Zuilen verder uitbreiden. Overbodig te zeggen dat we daar dus blij mee zijn!



Spelmoment van volleybalvereniging 't Zand' in de gymzaal van de Julianaschool, omstreeks 1954. Spelers v.l.n.r. A. van Maaren, E. Pijl en W. Groeneveld. Vierde speler is onbekend.

Nieuwe aanwinsten

Naast de tientallen foto's van de hierboven genoemde volleybalverenigingen kwamen nog andere foto's in ons bezit.

Zo bracht de heer N. Lit een welkome aanvulling op onze collectie foto's van Werkspoor. Hoewel we al ruim 2200 digitale plaatjes koesteren kwamen er nu een aantal prachtige plaatjes bij van Werkspoor's Leerschool Bank- en Plaatwerken, waarvan de vader van N. Lit Leermeester was.

Zijn vader, Z. Lit, was ook actief bij de Personeels Vereniging Werkspoor Utrecht (PVWU). Deze vereniging telde een grote verscheidenheid aan clubs: een vis-, reis-, tennis-, schaak-, bloemen-, motor-, damclub enz.

Een van de foto's betreft het bezoek van de Reisclub aan Vlissingen.

Daar ging men bij het standbeeld van M.A. de Ruyter op de foto.

Dan is het leuk te weten dit beeld ooit door de firma Van Vlissingen en Van Heel te Amsterdam werd gegoten.

Gaat er bij u ook een lampje branden? Deze beide heren waren de grondleggers van het bedrijf dat uiteindelijk zou uitgroeien tot 'Werkspoor'. Dus... als je dan bij Werkspoor werkt, wil je bij zo'n standbeeld wel even op de kiek.



Op de foto bij het gietijzeren standbeeld van M.A. de Ruyter in Vlissingen. Een gietijzeren beeld, brons werd als te duur ervaren, maar om het op brons te laten lijken werd het beeld met groene verf bewerkt.

Dat zijn vader Leermeester was, is ook herkenbaar aan de foto's die hij bracht. Zo zien we leerlingen van de Leerschool Bank- en Plaatwerken die tijdens de les werden gefotografeerd, en op een van de andere foto's kijkt de examencommissie toe hoe de jongens bezig zijn met hun opdracht.



Leerlingen van Werkspoor's Leerschool Bank- en Plaatwerken zijn onder leiding van Leermeester Z. Lit aan het vijlen aan hun werkstuk.

Het waren niet alleen foto's die N. Lit ons bracht. Ook de – prachtig bij Werkspoor ingelijst! – oorkonde die zijn zus in 1952 kreeg bij het verlaten van de Aeneas Mackaaij-school bracht hij mee.

Ook de heer en mevrouw Baron-Schreuders brachten (weer) een mooie aanvulling. Een foto van een aantal dames uit de Balderikstraat met hun kinderen in het al vele jaren geleden gesloten Noorderbad.



In het Noorderbad staan de dames: Ma Schreuders, Corsten, Annie Schreuders en Steenbrink. Voor hen een aantal van hun kinderen in het water. Achterop schreef men de datum 31 juli 1947.

'Bij Jansen leer je dansen', wie in Zuilen kent deze reclame-uiting van de heer Jansen niet? Iedereen toch? Vandaar dat we het leuk vonden dat we een diploma kregen dat werd uitgereikt door dansschool 'Jansen'. Heel toepasselijk zijn het twee 'danspassen-voetjes' die opgevouwen de tekst bevatten.



Diploma van Dansschool Jansen

Enige maanden geleden werd door 'Verzet de Zinnen' een gedichtenbundel uitgegeven met gedichten van inwoners uit Zuilen, over Zuilen. De bundel kreeg de titel *Denkend aan*

Zuilen.

Er staan heel mooie gedichten in! Je wordt vanzelf trots op Zuilen! De bundel is gratis af te halen o.a. in het Museum van Zuilen!

Om het zoeken naar het museum wat te vergemakkelijken – en de passanten te vermaken – werd een limerick van Leendert van Veldhuizen op de voorruit van het museum geplaatst. Zijn we ook heel blij mee.



De limerick van Leendert van Veldhuizen op de ruit van het Museum van Zuilen

De vorige StraatReünie

2 juli waren de bewoners van de M. van Meelstraat op bezoek in het Museum van Zuilen. Hoewel het een straat betreft die maar aan één kant woningen heeft, was het een gezellige reünie.



Op zoek tijdens hun bezoek: de bewoners van de M. van Meelstraat vermaakten zich prima!