

Herhaling StraatReünie (deel) Bernard de Waalstraat

'Hela', hoor ik u denken: 'Een StraatReünie voor een deel van een straat? Dat is nieuw!' Dat klopt. Hebben we niet zelf verzonnen. Dit is een herhaling van de StraatReünie die we op 7 juni 2015 organiseerden. Het blijkt dat een aantal bewoners het jammer vinden dat zij deze gemist hebben en zij hebben de handen ineengeslagen en zijn nu zélf een StraatReünie aan het plannen. (Wel met medewerking en een bezoek aan het Museum van Zuilen natuurlijk!)

He Alblas riep onze hulp in. Zij heeft ongeveer 20 gegadigden maar hoopt op meer mensen die het leuk vinden om op 7 oktober aanstaande de oude banden weer eens aan te halen. Zij bepaalde dat het bij deze reünie gaat om de bewoners van het deel van de straat tussen de St.-Jacobuskerk en de A.H.G. Fokkerstraat. Verzamelen tussen 12 en 12:30 uur bij The Colour Kitchen (School 2) in het Vorstelijk Complex. Men komt o.a. in het Museum van Zuilen waar een kleine lezing over de straat gegeven wordt. Daarna wordt het feestje (want dat is wel de bedoeling) afgerond met een maaltijd in het Vorstelijk Complex (voor eigen rekening). Wie er bij wil zijn (en welke ex-bewoner van de Bernard de Waalstraat wil dat nou niet?) kan zich hiervoor opgeven bij He Alblas: alblashe@gmail.com

De piloot vloog laag over Zuilen toen hij deze foto maakte van de flats aan de Prins Bernhardlaan. En gelukkig hebben we zo ook een mooi stuk van de Bernard de Waalstraat in beeld.



Het Museum van Zuilen wil meer doen met het beschikbare materiaal...

Dat was de oproep die we vorige keer plaatsten. We hebben verschillende reacties gekregen, een aantal daarvan waren al voorzichtig ook bij ons in beeld. Er wordt aan gewerkt, we houden u op de hoogte. Ondertussen zijn we ook op zoek naar ideeën om op een succesvolle manier donateurs te werven. Daarvoor zijn – vernieuwende – ideeën nog van harte welkom!!!

We kregen nóg een verzoek om medewerking:

Op **vrijdag 6 oktober** vanaf **20 uur** vindt de eerste editie plaats van *Over Zuilen gesproken*, in het Zimihc Cultuurcafé (in het theater Zimihc aan de Prinses Beatrixlaan).

Hiervoor werd ons verzocht medewerking te verlenen om in contact te komen met de doelgroep. Dat doen we natuurlijk graag en het verzoek neem ik letterlijk over:

'Zuilenaar of Zuilenees? Over de (veranderende) indentiteit van Zuilen

Zuilen is een wijk met een rijke geschiedenis. Maar wat betekent het om Zuilenaar (of Zuilenees) te zijn? Welke

dingen zijn typisch Zuilen's?

En is de indentiteit van Zuilen in de loop der jaren ook veranderd?

Hierover gaan we met elkaar in discussie. Kom langs en praat mee!



De 'Echte Zuilenees' weet natuurlijk al lang dat het genoemde Zimihc-theater is gehuisvest in de voormalige Prins Bernhardschool aan wat we toen nog noemden 'de Daalseweg'. Ooit begonnen als Openbare Lagere School 2 werd de school vernoemd naar prins Bernhard. De Daalseweg werd 'gekanaliseerd' en verviel tot 'Het Binnenuweggetje'. Later vernoemde de gemeente Utrecht deze weg tot Prinses Christinalaan. En sinds 2009 maakt de school dus deel uit van het Vorstelijk Complex. Het gebouw lijkt u met open armen te verwelkomen.

Nieuwe aanwinsten

Het was weer een periode van vele nieuwe stukken en stukjes voor de collectie die we mochten ontvangen.

Dozen vol, ordners vol, het kon weer niet op, zo lijkt het. (dat blijft ons toch nog steeds verbazen: al zo'n vijftien jaar lang krijgen we vrijwel dagelijks nieuwe aanwinsten.)

'Verhuisdozen vol', maar ook heel bescheiden bijdragen. Wat

te denken van het prachtige theelepeltje 25 jaar Wiepie dat we kregen van mevrouw Eimers.

'Wiepie' wie was dat ook alweer? Zegt me niets, of... wacht eens: de winkel van Tjepkema op de hoek Edisonstraat en de Sweder van Zuylenweg. Maar die noemden we toch 'Tjeppie'?

Ja, wij noemden hem wel zo. Maar 'oom Piet' vond de naam Wiepie veel leuker: 'tante Wies' en 'oom Piet' Tjepkema, dus. Dat is het verhaal.

Maar het lepeltje is een bewijs van het verhaal, dat maakt het zo bijzonder.



25 jaar 'WIEPIE' en geen 'TJEPPIE'

Onze nieuwe tentoonstelling

U had het al in de gaten: we zijn de volgende tentoonstelling aan het inrichten: Spelen en Scholen

in Zuilen. De eerste kasten zijn ingericht, binnenkort hoort u meer.



Kast met 'Snoepjes van de Week' van De Gruyter

Herhalingen van StraatReünies

De eerder op deze pagina genoemde herhaling van een StraatReünie is ook een mooie aanleiding om aan te geven dat we dit graag faciliteren.

Het Museum van Zuilen heeft in de loop der jaren met 75 StraatReünies, voor meer dan 110 Zuilense straten een reünie georganiseerd.

We hebben van al die straten een boekje en een dia-presentatie. U kent vast zelf nog wel een aantal oud-sstraatgenoten. Trommel ze op, laat het ons weten, we prikken samen een datum, en voordat u het weet herhalen we uw straat ook!