

5 november is onze 76ste StraatReünie voor de Voltastraat

Wat een straat! Wat een geschiedenis! Toch heeft het lang geduurd voordat ik deze straat koos. Het is namelijk een 'straatje van niks', het kortste straatje van alle gehouden StraatReünies. Totdat ik bijna een jaar geleden de vraag kreeg: 'Wanneer organiseer je de StraatReünie voor de Voltastraat?'

'Ja, ehh, dat weet ik nog niet. Het is maar een klein straatje, zonder veel woningen, wil er dan toch een boekje over schrijven, maar weet er te weinig van voor een goed boekje'. Dat was mijn antwoord en daarmee leek voor mij de kous af.

'Valt wel mee hoor', was de reactie van de vraagsteller, 'op iedere hoek zat een winkel, van Leusden de smid van Zuilen zat er, en Walschots de schoenmaker, en...', en toen kon ik niet meer terug, '... ik ben er geboren!' Een klein straatje, dat is wel duidelijk. Maar wat een geschiedenis blijkt de straat te hebben. Mede door bijvoorbeeld de heer Timmerman. Gevestigd op nummer 6 met zijn verhuisbedrijf, kolenhandel en allerhande handel meer. De heer Timmerman zou uiteindelijk met zijn bedrijf verhuizen naar de St.-Jacobsstraat en daar zijn winkel vestigen: 'Radio Actief'.

Meer weten? Welkom op onze zesenzeventigste StraatReünie op 5 november aanstaande.



Advertentie uit een Zuilens Nieuwsblad uit 1936

Nieuwe aanwinsten

Wat is er weer veel geschonken aan het Museum van Zuilen de afgelopen maand!

Naar aanleiding van ons bericht dat we bezig zijn met de inrichting van een tentoonstelling over Spelen en Scholen in Zuilen werd een blikken, handgemaakte elektrische trein gebracht. Een plaatje!



F. Hebing bracht deze prachtige blikken trein

We kregen ook deze maand weer een aantal prachtige stukken uit de Werkspoorgeschiedenis. Dat bleek al toen de heer Lit binnenstapte. Hij bracht al eerder foto's van zijn vader die bij Werkspoor werkte (voor ons archief) nu kwam hij met wat spullen van zijn vader voor het museum. Een tweetal kandelaars (van de Gieterij) een legpenning die zijn vader kreeg bij zijn 25-jarig jubileum bij de fabriek, en... een handgemaakte stalen koffer! Bij Werkspoor

gemaakt voor 'eigen gebruik'.



De heer Lit bracht een veelheid aan stukken voor de collectie

(Daarvoor werd toestemming gegeven: in eigen tijd gemaakt en tegen vergoeding van de materiaalkosten.) Een pracht-exemplaar, maar zwáár! Met de huidige gewichtsbepijking bij vlieggreizen kan er wel veel tempex mee vervoerd worden, maar de rest moet u thuis laten. Een dag later stapte de heer Van Osch (zijn vader was HoofdBaas op de fabriek) naar binnen. Ook hij bracht Werkspoor-materiaal 'van zijn vader'. Een oorkonde in lijst, een hele serie bedrijfsfoto's – die we dus ook nog niet hadden! – en een fraaie dame. Op een knap bewerkt stukje wengé hout staat een roestvrijstalen hoogglansgepolijste vrouwenfiguur die er zijn mag! Weet nu ook waarom die mannen van Werkspoor zo graag naar hun werk gingen...



Hoogglans gepolijst stalen dame. Wel wat anders dan de Britse 'Iron Lady'

We onderbreken de Werkspoorlitatie even en hebben het dan vervolgens over de bijzondere aanwinst die we kregen n.a.v. de sluiting van de St.-Jacobuskerk.



Pagina uit het altaarmissaal

A. Rog, de archivaris van de parochie vroeg of het Museum van Zuilen interesse had voor het originele altaarmissaal dat in 1923 in gebruik werd genomen door de St.-Ludgerusparochie. (vervolgens bracht hij nog een koffer voor andere misboeken uit deze kerk mee, maar daar hebben

we het nu niet over.)

Het werd een 'persmomentje'. De redactie van het AD/UN was erbij om e.e.a. vast te leggen. De heer Rog kwam met nóg een stuk: de maquette die C. Achterberg 20 jaar geleden maakte voor de kerk, omdat door de sluiting van de Ludgerkapel de indeling van de St.-Jacobuskerk anders moest worden.



Maquette van de St.-Jacobuskerk

En dat was nog niet alles: Een pak tekeningen van de heer Wolvetang, tekenaar bij Werkspoor die als bijzondere kwaliteit had dat hij 'zo mooi drie-dimensionaal kon tekenen'. We kregen een gietstuk uit de Gieterij en een prachtige tafelaansteker (in doos, mét tekstkaartje!) uit Werkspoors Veiligheidsactie van de heer Vos. Kortom, het kón deze maand weer eens niet op! Hartelijk dank aan alle schenkers voor dit alles en nog veel meer!!! Kom naar het Museum van Zuilen en zie wat we kregen en geniet!