

Daverend succes voor de StraatReünie Prinses Beatrixlaan

Van even voor 14 tot over 17 uur was het druk in het Museum van Zuilen. En wat hebben we veel gekregen!

Al vele jaren roepen we dat er 'iedere dag' nieuwe aanwinsten worden gebracht voor de collectie van het Museum van Zuilen, maar tijdens de reünie van de Prinses Beatrixlaan werd wel erg veel gebracht. Het begon al direct om 14 uur toen de heer Barten een lang geleden gedane belofte kwam invullen.

Eind 2009 bezocht hij het museum en het viel hem op dat de door 'onze Cees' gebruikte tabaksnijder in een 'Made in Japan-bank-schroef' geklemd

stond. Dat kon natuurlijk niet, hij zou zijn bankschroef wel brengen, eigenhandig bij Werkspoor gemaakt. Daar was wel vervoer voor nodig, deze échte bankschroef was namelijk nauwelijks te beuren! Hij schonk ook nog verschillende werkstukjes van De Leerschool: een roodkoperen dobbelsteen op een geelkoperen plaatje, een miniatuur waterputje en een prachtige houten reiger.

Ook veel anderen brachten nieuwe aanwinsten mee. Zoveel inbreng op één dag hebben we nog niet eerder gekregen. Hartelijk dank aan alle gevers.



Geanimeerde gesprekken tijdens StraatReünie Prinses Beatrixlaan.

Even bijpraten De heer Bosch uit Zuilen maakte een prachtig poppenhuis.

Daar is menig uurtje werk in gaan zitten. Na zijn overlijden bood mevrouw Bosch het aan voor het Museum van Zuilen. Daar zijn we blij mee! Heel veel details, tot en met de pannenlappen in de keuken, een muizenvalletje, echt een bijzondere aanwinst.



Kijkje in de huiskamer van het poppenhuis.

De bedrading moest hier en daar hersteld, de gordijntjes gewassen en gestreken. Nadat alles was gepoetst en geboend, werd ter voorkoming van schade door grijpprage kinderhandjes een plaat kunstglas voor de gevel gemaakt. Kortom, deze nieuwe aanwinst is een lust voor het oog!

Wie kent?

Nee, nee, geen 'weekend', maar de vraag 'Wie kent'. Binnenkort gaat het Museum van Zuilen met een nieuwe actie van start. We willen het makkelijker maken voor de Zuilenezen om kennissen, vrienden, collegae, klasgenoten enz. op te zoeken. Daarvoor komt er binnenkort

een aparte oproeppagina op onze site. Het is een reactie op de mail die we kregen van een uit Zuilen verhuisde bewoner uit de Franklinstraat, de heer J. van Amersfoort. Sinds vele jaren woont hij in Arnhem en hij vroeg ons op de een of andere wijze een oproep te doen aan mensen 'die hem nog kennen van toen' om contact met hem op te nemen. Zo wil hij herinneringen ophalen. Wie hem nog kent, of weer wil leren kennen, zijn mailadres is: j.amersfoort7@chello.nl (Doet u hem de groeten aub.)



Werkspoorder J(aap) van Amersfoort aan het werk bij Werkspoor, wie kent 'onze dorpsgenoot van toen' nog?

Werkspoor Veiligheidsactie

Personeel van Werkspoor werd gestimuleerd veilig te werken. Medewerkers in de fabriekshal met de minste ongelukken kwamen in aanmerking voor een premie. Kaartspellen, zakmesjes, bierpullen, ther-

mometers, enz. enz. De heer van Amersfoort waarover we hiervoor al schreven bracht zijn 4-kleurenbalpen met de tekst 'Veiligheid Werkspoor'. Deze mocht alleen behouden worden als we beloofden de pen ook echt te gebruiken. Dat doen we dan ook (uiteraard wel heel voorzichtig). Maar al vele keren merkte een bezoeker op: 'Ik heb daar nog een barometer van, heb je die niet? Oh, dan breng ik hem wel eens.' Het was evenwel lang wachten op de 'brenger', maar mevrouw De Keijzer, die ons al regelmatig blij maakte met een aanwinst, was degene die hem ook echt bracht. Hartelijk dank!

'Mevrouw Roos'

Een bij vele Zuilenaren bekende naam: mevrouw Roos uit de Bessemerlaan, ook wel mevrouw 'Werther's Echte' genoemd, omdat zij altijd rolletjes snoep van dat merk uitdeelde. Zij overleed enkele jaren geleden en afgelopen maand bracht een neef van haar ruim 2000 dia's die mevrouw Roos als verwoed fotografe maakte. Binnenkort hoort u wat mevrouw Roos zoal heeft vastgelegd voor het nageslacht.

Aantal abonnees Zuilense Nieuws- bode groeit gestaag

We zijn vorig jaar gestart met de *Zuilense Nieuwsbode*. Regelmatig komen er mailtjes binnen van nieuwe abonnees. Dat is voor ons een goed teken, blijkbaar wordt de inhoud gewaardeerd. De 300ste inschrijving was eind juni en op

25 november kregen we een mailtje binnen van de voorzitter van het Popkoor Zuilen Hij was de 400ste! Dus zijn we nu aan het jagen op de 500ste.

3 december

RTV-Utrecht komt na 'Overvecht' en 'Kanaleneiland' met de eerste uitzending 'U in de wijk Zuilen'. Hierin wordt ook aandacht geschonken aan het Museum van Zuilen. Als u RTV-Utrecht kunt ontvangen: ga kijken. Wij hebben van verschillende kanten vernomen dat het een leuke uitzending wordt!

12 12 2010 StraatReünie Sweder van Zuylenweg

Van 14 tot 17 uur is in het Museum van Zuilen de StraatReünie voor de huidige en vorige bewoners van de Sweder van Zuylenweg. U kunt dan ook een boekje kopen met alle tot nu toe bekende wetenswaardigheden. U leest het al: 'Tot nu toe bekende', dus als u úw (mooiste) herinnering aan de Sweder van Zuylenweg ons wilt toesturen: heel graag! Schrijf op waarom u trots bent (was) op uw straat. Zo wordt het verhaal over de straat compleet. Bij voorbaat dank!