

Eindelijk een 'thuiswedstrijd': de StraatReünie Balderikstraat

Het is voor mij wel even wachten geweest maar na een heel jaar is het dan zo ver, 2 januari 2011 mag ik de StraatReünie Balderikstraat houden.

Een echte 'thuiswedstrijd': hier ben ik geboren en getogen. Dus ben ik reuze benieuwd wie er allemaal komen. Bovendien heb ik juist over de Balderikstraat natuurlijk het meest te melden.

Herinneringen aan mijn eigen jeugd, 'het spelen op straat', maar ook de 'Buurt- en Ontspanningsvereniging "Zuilens Vreugd"' zijn nadrukkelijk aanwezig in het boekje dat ik voor deze gelegenheid over de Balderikstraat en zijn bewoners schreef.

'Zuilens Vreugd' speelt toch een belangrijke rol in de herinneringen van de - al of

niet voormalige - bewoners uit de Balderikstraat.

Vooral de derde Pinksterdag, met het uitstapje naar de Hei en de speeltuin, staan bij menigeen in het geheugen gegrift. Daarvoor kwamen die dag 's morgens vroeg de drie (of vier!) autobussen van 'Pluck Den Dagh' voorrijden bij de Brandstoffenhandel Limburgia aan de Daalseweg. (Of Edisonstraat als u dat bekender in de oren klinkt.)

De speeltuinen die met een bezoek van 'Zuilens Vreugd' werden vereerd waren in mijn herinnering altijd andere, maar om de een of andere reden was daar altijd dezelfde attractie bij: de hangbrug. Dat was een uitlatten op een ketting gemonteerde brug die over het water hing. Net niet erin!



Tenminste, als je er niet op stond. Als je eroverheen liep, zakte de brug iets door zodat je toch nog natte voeten kreeg. En als je je voeten droog wist te houden, was er altijd wel een

behulpzaam 'buurtgenootje' die er al springend voor zorgde dat jouw voeten net zo nat werden als die van hem.

Even bijpraten Eindelijk gelukt: het Museum van Zuilen toont u trots het stukje van de brug bij eh... Zaltbommel?



Mooi stukje werk van afd. Bruggenbouw van Werkspoor.

We kunnen namelijk beter spreken van de brug bij Neerijnen. Die gemeente, aan 'déze kant van het water' stelde het brugdeel beschikbaar. Een groter deel krijgt volgend jaar(?) een plek op het voormalig Werkspoorterrein, maar ter opluistering van het verhaal over klinknagels 'piepen', beschikt het museum nu over een stukje van de brug. Het autoschadeherstelbedrijf

Nowosielski zandstraalde het brugdeel gratis voor ons. Dank u wel! Er is door 'onze gepensioneerde meubelmaker' een verrijdbare bok voor gemaakt en van de heer C. van Kooten kregen we de speciale hamer die zijn vader gebruikte

als controleur van het 'nagelspiepen'. Perfect!

Nog meer 'Zuilens Vreugd'

Het is al enige jaren in het bezit van het museum, maar nu hebben we een goede gelegenheid wat bijzondere stukken te kunnen tonen. Onder andere het vaandel (compleet met draagholster) en de voorzittershamer van de buurtvereniging die we van de dochter van de heer Grondhuis kregen. Maar ook het herinneringsbordje tgv het 40-jarig bestaan van 'Zuilens vreugd'. Voor een mooie presentatie hebben we 'onze Cees' voorzien van een muziekkorpsuniform dat nog in de kast hing.



De veelzijdigheid van 'onze Cees' in beeld, niet als Werkspoorder, ook niet als militair, maar als volleerd vaandeldrager.

Gevelstenen van 'Schaakwijk' nog steeds spoorloos



Kort na de Tweede Wereldoorlog ontwierp de heer W.C. van Hoorn het Schaakwijk. In de zijgevels van de flat werden gevelstenen met schaakstukken aangebracht. Deze gevelstenen werden gemaakt door het steenhouwerbedrijf Boucher uit de... Balderikstraat! Nadat in 1998 besloten werd het schaakwijk te slopen, deed de gemeente Utrecht de belofte de gevelstenen op te slaan en later in de nieuwbouw te herplaatsen. Toen de nieuwbouw gereed was

bleken deze stenen echter niet meer te vinden.

Des te groter was de verrassing toen mevrouw R. op 8 december het museum binnenstapte en een 'schaakstuk-steen' uit de tas haalde. Formaat baksteen, en niet uit de zijgevel maar uit de voorgevel van de flat. We zijn er blij mee, zeker met in het achterhoofd de gedachte: als er één schaap over de dam is...

21 2011 StraatReünie Balderikstraat

Van 14 tot 17 uur is in het Museum van Zuilen de StraatReünie voor de huidige en vorige bewoners van de Balderikstraat. U kunt dan ook een boekje kopen met alle tot nu toe bekende wetenswaardigheden. U leest het al: 'Tot nu toe bekende', dus als u úw (mooiste) herinnering aan de Balderikstraat ons wilt toesturen: heel graag! Schrijf op waarom u trots bent (was) op uw straat. Zo wordt het verhaal over de straat compleet. Bij voorbaat dank!

HIERBIJ DE AFBEELDING VAN DE KERSTKAART 2010, WAARBIJ WIJ GRAAG EXTRA WILLEN ONDERSTREPEN DAT WE U HET KOMENDE JAAR VEEL GEZONDHEID TOEWENSEN.



HERTENKAMP VAN HET JULIANAPARK OMSTREEKS 1930

ALLE VRIJWILLIGERS, GASTHEREN, DONATEURS EN DONATRICES, BEZOEKERS, ZUILENEZEN EN ZUILENAREN EN ALLEN DIE EEN AANVULLING BRACHTEN VOOR DE COLLECTIE VAN HET MUSEUM VAN ZUILEN: EEN 'MUSEAAL' 2011 TOEGEWENST.