

ZUILENSE NIEUWSBODE

Donderdag 17 december 2009 – redactie: W. van Scharenburg – Amsterdamsestraatweg 569 – Utrecht-Zuilen – Telefoon 030 2443522 – Oplage: genoeg

Minister E. van der Laan bezocht Museum van Zuilen.

Nadat de deur op 12 september door wijkwethouder Rinda den Besten werd geopend zijn al heel veel bezoekers over de drempel gestapt. Honderden mensen hebben al gereageerd en in het gastenboek zijn de loftuigen niet van de lucht.

Op 14 december 2009 gingen bij het Museum van Zuilen de vlaggen uit. We mochten ons verheugen op de aanwezigheid van minister E. van der Laan. Tijdens zijn werkbezoek aan de wijk Zuilen-Oost stapte hij ook het Museum van Zuilen binnen en bewonderde de collectie.



Bezoek van minister E. van der Laan. Foto: Ton van de Berg.

VOLOP NIEUWE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST.

Het Museum van Zuilen wil niet met de armen over elkaar wachten op de bezoekers. Dus worden nieuwe ideeën bedacht om een bezoek aan het museum nog leuker te maken. De StraatReünie is daar een goed voorbeeld van. Ook het enorme arsenaal aan foto's is nu 'in beeld'. Onder de tafel waarop de Werkspoorreinen rijden is nu een kast met daaronder ongeveer 60 ringbanden met foto's, immers de 'bron' waaruit het museum ooit ontstaan is! Zo krijgt u een goed beeld van de Zuilense geschiedenis, keurig in rubrieken verdeeld, en eenvoudig te raadplegen.

Prachtige nieuwe foto's en andere aanwinsten!

Ook al lijkt de collectie zo langzamerhand wel compleet, regelmatig komen weer 'nieuwe' oude foto's binnen. O.a. de heer en mevrouw Bambach

brachten een serie mooie foto's waarbij ook een foto van de Utrechtse politie, vijf man sterk, die op de Roayaards van den Hamkade bij de grens met Utrecht staat te wachten om in de zojuist geannexeerde gemeente te gaan surveilleren.

Een geheel ander onderwerp is de serie foto's die onlangs de heer J. Tuinstra bracht: 20 foto's van de mondaccordeonvereniging 'Ons Genoegen' (de Zuilense natuurlijk, er bestond in Utrecht een vereniging met dezelfde naam).

Ook enkele foto's van 'De Jonge Wacht' kwamen in het bezit van het museum. Dank aan alle mensen die hieraan hun medewerking verleenden.



Stuk van een heiligenbeeld dat uit het klooster Maria ten Dale afkomstig is (met dank aan de heer De Ridder!)



Mondaccordeonvereniging *Ons Genoegen uit Zuilen. In 1950 op de foto gezet, tijdens het jaarlijkse uitstapje, dit keer naar Harderwijk.*

Nieuw is de StraatReünie.

Een nieuw jaar, een nieuw geluid! Het Museum van Zuilen gaat het nieuwe jaar in met een bijzonder plan: iedere eerste zondag van de maand een REÜNIE!

In de afgelopen maanden bleek dat een bezoek aan het museum extra leuk is als je bekenden (van weleer) tegenkomt. Om die 'trekfans' te vergroten gaan we iedere eerste zondag van de maand, van 14 tot 17 uur een specifieke straat van Zuilen onder de aandacht brengen. In het Museum van Zuilen hebben we op een paneel een vergrootte plattegrond aangebracht waarop

de straat is aangegeven met daaromheen een aantal foto's die op die straat van toepassing zijn. Op de vitrines liggen mappen, waarin u de over deze straat kunt lezen: wie woonden er in 1937? Waar zaten de winkels en wat voor winkels waren dat? Er is een lijst met namen van de bewoners (in 1937) met hun beroep. Als u wilt kunt u uw gegevens invullen op een lijst: hoelang woont u al op dit adres, wie woonde er voor u in het pand, van welke burens weet u nog de namen. Zo kunnen we een groot bestand met de straathistorie in kaart brengen. Maar... zoals u merkt hebben we hiervoor wel uw medewerking nodig!

Als bijlage een poster over de eerstvolgende StraatReünie. Print hem uit en hang hem voor de ramen! En... Hoort, zegt het voort!!!

Het bestuur van de Stichting Museum van Zuilen wenst iedereen een Museaal 2010.