

StraatReünie Groen van Prinstererstraat en Keucheniusstraat

Alle tekenen wijzen erop: het wordt weer een bijzondere StraatReünie, zondag 6 mei aanstaande. De vele reacties vooraf geven aan dat 'het leeft'. Komt goed uit natuurlijk, want wij hebben er zin in. Het is ook weer een leuk boekje geworden over de beide straten, dankzij de opgetekende verhalen van enkele vroegere bewoners!

Onze oproep 'Zet uw mooiste, liefste, meest dierbare herinnering aan uw straat "van toen" op papier' heeft wisselend succes. Toch hebben dit keer maar liefst drie oud-bewoners een stukje geschiedenis toegevoegd aan de straat. Hartelijk dank! Dit is meteen een mooie gelegenheid om de lezers – u dus – op te roepen ook uw herinneringen aan de straat op papier te zetten. Er komen nog veel meer StraatReünies en de geschiedenis is het waard om bewaard te blijven, zodat ook anderen weten hoe het wonen was/is. Stel het niet langer uit, begin nu!



In het zonnige Zuilen, de Groen van Prinstererstraat

Facebook

Sinds ongeveer een jaar is het Museum van Zuilen ook actief op Facebook. Iedere week plaatsen we twee oude foto's van de Amsterdamsestraatweg – in verband met de viering van het 200-jarig bestaan – en ook van iedere StraatReünie plaatsen we foto's op de facebook-pagina van het museum. Omdat er in het afgelopen jaar weer vele nieuwe lezers van de *Zuilense Nieuwsbode* zijn bijgekomen, brengen we pagina graag nog een keer onder de aandacht:

www.facebook.com/pages/Museum-van-Zuilen/224105350991481



De gevel van Evora werd prachtig versierd nav het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.

Twitter

Het museum van Zuilen Twitert ook. Het is voor het museum een prachtige gelegenheid om vrijwel dagelijks het laatste nieuws onder de aandacht te brengen. Nee, geen politiek of landelijk nieuws, maar bijzondere aanwinsten die worden gebracht, en acties waarmee we bezig zijn. Ook plaatsen we met grote regelmaat op Twitter een 'Oud-

nieuws'-bericht. Met daarin bijvoorbeeld een knipsel over een gebeurtenis op dezelfde datum maar dan (vele) jaren geleden. Ook voor u eenvoudig te volgen op www.twitter.com

WieKent...?

Als we toch bezig zijn onze digitale activiteiten onder de aandacht te brengen mag onze laatste aanwinst niet ontbreken. Onze site is sinds enkele maanden uitgebreid met een speciale pagina waarin oproepen geplaatst kunnen worden van mensen uit Zuilen (van toen en nu) die elkaar zoeken. We noemden dit de WieKent...?-pagina en er staan al vele oproepen op.

www.museumvanzuilen.nl/wiekent/oproepen.php

Beetje saai

Dat is een risico natuurlijk, maar we doen het toch: een oproep voor donateurs. Net als ieder ander museum hebben ook wij een chronisch geldgebrek en we doen graag een beroep op u om ons hierbij te helpen. Bent u al donateur? Kijk dan eens of u uw bijdrage voor dit jaar al hebt overgemaakt. Vindt u het belangrijk wat we doen, help ons dan door donateur te worden. Iedere bijdrage is welkom. (ons rekeningnummer is 4283095 tnv Museum van Zuilen).

Nieuwe aanwinsten

Gauw over naar een leukere

rubriek: nieuwe aanwinsten.



Pagina uit het album van burgemeester J.C. Plomp

Bijzonder gelukkig werden we van de inbreng door de heer Plomp. Hij bracht het album dat zijn overgrootvader J.C. Plomp kreeg bij zijn 25-jarig jubileum als burgemeester van Zuilen in 1886! Mooie gekalligraferde tekst en prachtige rijm. Het album werd bovendien voorzien van alle namen der toenmalige bewoners. Hartelijk dank aan de heer Plomp jr.

*'O Edel Achtbaar Hoofd van Zuilen!
Een kwart eeuw hebt Gij ons bestuurd!
En wat de tijd ook deed verruilen,
Uw zorg voor ons verandert niet!
Aan Zuilens grond vanouds verbonden,
Door voorgeslacht en eigen bloed,
Zou niemand beter zijn bevonden
Voor het bestuur van Zuilens goed...*

Meer nieuwe aanwinsten

De koek was nog niet op. We kregen nog veel meer en enkele willen we even vermelden. Wat te denken van de 123 foto's van verschillende bouwstadia van de Demkafabriek aan de overkant van het 'Merwedekanaal' (Demka-noord voor de Zuilenezen). Bijzondere inbreng van de heer Reijndorp! Zo

hebben we een prachtig beeld van de wijze van bouwen rond 1952.



Het plaatsen van een kolom voor de hal van Smederij Noord.

En deze week kwam mevrouw Voerman met nog een handvol leuke aanwinsten waarbij extra in het oog sprongen de twee koperen miniatuurtjes die op de Leerschool van Werkspoor gemaakt werden.



StraatReünie Groen van Prinsterer- en Keucheniusstraat:

van 14 tot 15 uur welkom met een drankje, om 15 uur presentatie en daarna rondleiding langs verschillende bijzondere stukken in de collectie. 17 uur sluiting.