

Live-uitzending van het Radio M programma Aan Tafel!

Natuurlijk, het weer werkte mee, maar wat was het leuk! Toen 10 mei beslist werd dat het programma *Aan Tafel!* de 23ste mei vanuit het Museum van Zuilen uitgezonden zou worden, was het nog steeds een periode van koud en nat lenteweer. 'Het zou wel leuk zijn als we de uitzending op het trottoir voor het museum zouden kunnen doen'.

Gelukkig waren de weergoden ons goedgezind en was het een stralende dag. Ook goedgezind waren de sponsors! Daarom dank aan: Triade Party Rent (Franse bistro tafels en stoelen); Slijterij Zuilen (wijn); Banketbakker Steentjes (stokbrood); Miss Leslie (cup cakes) en Côte D'or (chocolade repen 'voor bij de koffie'). Conny Kraaijeveld presenteerde de leuke interviews, reportages en zanger Henk Dissel. Wie er niet bij was heeft echt iets gemist, maar wie weet... (Conny schreef in het Gastenboek: 'Wat een topplek hier', dus het kan zomaar gebeuren dat ze nog eens komt.)



Conny Kraaijeveld interviewt straatmanager Eric Griffioen

Nieuwe aanwinst

Iedere Zuilenees kent nog wel de winkel van Röben, op de hoek van de Amsterdamsestraatweg en de St.-Ludgersstraat.

Huishoudtextiel kon je er kopen. De niet-Zuilenezen kennen het pand als 'dat van de Hubo' en tegenwoordig huisvest het de winkel in auto accessoires van John Freriks.



Het 'pand van Röben' voor de verbouwing

De heer W. Röben belde me enige weken geleden: hij had een opschrijfboek gevonden van zijn vaders winkel en vroeg zich af of het Museum van Zuilen daar blij mee zou zijn. - schreef ik in de vorige nieuwsbode al 'onbegrijpelijk, dat doen mensen wel vaker: komen ze eerst vragen of ik het wel heb hebben!' - Zijn dochter bracht het onlangs. Het is een bezit!

Het is wat je tegenwoordig noemt een 'kloek formaat'

boek. Diezelfde ouwe Zuilenezen hebben het nog over formaat folio, iets groter dan A-4. Veel bekende namen uit Zuilen komen voorbij, iedereen die 'op rekening' wat kocht staat genoteerd, tot op de halve cent.

De heer Röben vertelde er ook nog bij dat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog aan mensen in Limburg werd geleverd, die vervolgens betaalden in natura. 'Tsja, wij moesten ook eten natuurlijk, het was Hongerwinter'.



Van 1940 tot 1947 werd in dit boek (met potlood) bijgehouden wat niet contant werd afgerekend.

10	264 Kapok	910
20	10spiraalmatras	715
30	4# Kapok 53	240
	1bedstelt	236
	1spiraalbedk	1275
		089
		R 3465
1940	1947	240
	1947	300

Maar het boek geeft een mooi beeld van de handel en wandel uit die tijd. Als we het boek openslaan lezen we bijvoorbeeld dan over de familie de Jong uit de Muyskenweg die in 1940 o.a. aanschaffen: kapok, spiraalmatras en een bedstel.

Dus, familie Röben, hartelijk dank!

Nu ik dit stukje schrijf, bedenk ik me opeens dat de heer Röben als Sinterklaas vele jaren rond 5 december achter in de winkel kinderen ontving. Zijn er lezers die daar een foto van hebben?

Brugdeel Zaltbommel

Ondertussen vorderen we langzaam maar zeker naar een verwerking van het brugdeel van de 'Brug bij Zaltbommel'. 24 mei was de presentatie van zes groepen van leerlingen van de HKU. Vanwege het initiatief van het Museum van Zuilen

mocht ik plaats nemen in de jury die de ideeën beoordeelde. Opvallend vond ik de betrokkenheid die de leerlingen van de HKU aan de dag legden met hun presentaties van de door hun bedachte uitvoering. Zo noemde een groep het project: 'Mannen van Staal'. De ideeën varieerden nogal, van 'verchromen', een 'dak' erop, een bank ervan/erbij enz. De drie beste ontwerpen werden door de jury eruit gekozen. Zij mogen hun idee verder uitwerken. Natuurlijk houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Volgende StraatReünie:

3 juni 2012

Geraniumstraat en de
Leo XIII straat.

Van 14 tot 15 uur
heten we u welkom
met drankje, om 15
uur kleine lezing en
aansluitend vertellen
we u graag wat over
de meest markante
stukken in het
Museum van Zuilen.
17 uur sluiting.