

Veel herkenning StraatReünie Ampèrestraat

Het was weer een feest! Onverwachte herenigingen van uit het oog verloren kennissen, maar ook contacten tussen huidige en vroegere bewoners. En als kers op de taart waren daar de heer en mevrouw Visser, van de bekende groentenwinkel op de hoek van de Swammerdamstraat. Hun aanwezigheid werd zeer gewaardeerd.

Het eerste 'Museumweekend' op z'n Zuilens. En dat er nog maar vele mogen volgen. Voor het volgend museumweekend staan we al weer op scherp, ook dat belooft weer een druk weekend te worden. Gelukkig weten we ons gesteund door een groeiende schare vrijwilligers, waardoor alles op rolletjes verloopt.



Het echtpaar Visser, middelpunt der belangstelling!

Nieuwe aanwinsten

Deze keer weet ik bijna niet waar te beginnen. Er kwam namelijk heel veel bijzonders binnen. Het begint 'natuurlijk' met mooie foto's van een bijna onherkenbare Ampèrestraat.



Spelende kinderen op de stoep van de Ampèrestraat hoek Galvanistraat

Maar de bewoners van de straat gingen ook wel eens zwemmen in het kanaal. En toonden hun 'kunstje' aan de fotograaf. Kijk eens wat ik kan:



Op de foto zitten wat krassen, maar het mag niet deren. Wat een mooi tijdsbeeld!

De oproep in de vorige *Zuilense Nieuwsbode* (maar dat is eigenlijk een permanente

oproep) heeft ook succes gehad. We kregen vele artikelen van Werkspoor erbij, onder andere de Zeemeermin! H. Hogenberg bracht nog vier stukken van de Gieterij, waarbij drie varianten die we nog niet hadden!



De Koningspoedel, leuke aanwinst voor de collectie!

En wat te denken van de prachtige ingelijste platenhoes van Muziekhandel W.L. Cirkel die werd gebracht, in het kader van 200 jaar Amsterdamsestraatweg. In het midden van de hoes een foto van het echtpaar Cirkel.



Zeer gewaardeerde nieuwkomers werden afgelopen zaterdag gebracht door

mevrouw M. Een lied n.a.v. de Bevrijding, het boekje *Zuilen Eert zijn Gevallen*, prachtige plattegrond van Utrecht en 'Nieuw-Zuilen' uit 1933, en... een longdrinkglas dat we nog niet hadden.



Zonder woorden, maar met veel dank!

Ondertussen wordt er ook nog gewerkt!

De Werkspoor tafel, waarop we een stukje Werkspoor nabouwen krijgt er een mooie aanwinst bij: de Werkspoorhaven, waar o.a. de bruggen het terrein verlieten. Hiermee is onze vrijwilliger G. van der Louw druk doende (en nam en passant ook nog een fles mee die gebruikt werd in het laboratorium van de Demkafabrieken).



Vanwege een meer realistisch beeld hebben we toch maar gekozen voor de donkerrijke kleur.

**Volgende
StraatReünies:
DE OUDE
6 oktober:
Amsterdamse-
straatweg**

**DE NIEUWE
7 oktober: Corn.
Mertensstraat**

Om 14 uur heten we u welkom met drankje, om 14:30 uur kleine lezing en rond half vier vertellen we u graag wat over de meest markante stukken in het Museum van Zuilen. 17 uur sluiting