

Zilveren Vliegermonument

We wisten wel van het bestaan. We waren er wel alert op, maar toch. Uiteindelijk was het maken van een presentatie over het Vliegermonument de aanleiding.

Er dook een foto op van de etalage van E. de Jongh. Hij voetbalde al voor de Tweede Wereldoorlog bij Elinkwijk en heeft een tijdlang een sigarenwinkeltje gehad. In de etalage daarvan stond de wisselbeker die Elinkwijk geschonken werd door de initiatiefnemers van het monument. Het is een prachtexemplaar, in zilver met palissanderhout, tot in detail nagemaakt. Onlangs kwamen twee Elinkwijkers het schaalmodel brengen zodat een groter publiek van de schoonheid ervan kan genieten. Het is een plaatje! En u kunt het nu zelf komen bekijken in het Museum van Zuilen!



Vliegermonument op schaal

Nieuwe aanwinsten

Er werden weer met enige regelmaat nieuwe artikelen voor de collectie gebracht.



Onder andere blikken van De Gruyter, een speldje van slagerij Toon Hermanns, en nog een mooi hert van draadwerk dat de heer Vink op de A.E. Dudok van Heelschool maakte. De Dierenweide van het Julianapark mag dan op de nominatie staan om gesloten te worden, in het Museum van Zuilen is nog wel een springend hert te bewonderen.



Draadwerk hert van de heer Vink

100 jaar Werkspoor in Zuilen

Ondertussen hebben we de eerste aftrap voor de viering van 100 jaar Werkspoor te Zuilen al achter de rug. Het was een bescheiden tentoonstelling in de hal van het Utrechtse

Stadhuis. In het museum zelf zijn we volop bezig met de voorbereiding om zoveel mogelijk stukken van Werkspoor tentoon te stellen. O.a. een Werkspoorbureau, met daarachter de houten replica van de bekende Werkspoordirecteur J. van Zwet, (eind)examenstukken van de bedrijfsopleidingen enz. Maar ook veel foto's en documenten en natuurlijk een grote collectie artikelen uit de 'Veiligheids Actie' van de fabriek.



J. van Zwet aan het bureau. Op de achtergrond de houten(!) diesel die Werkspoor ooit maakt en daarboven de vitrine met legpenningen die medewerkers kregen bij een 25-jarig jubileum.

We zitten goed op schema, maar er moet nog wel een en ander gebeuren voordat we u uitnodigen om naar al dit moois te komen kijken.

Kort voor de feestdagen werd de kerstboom die bij de Werkspoorhaven staat nog opgetuigd. Het bood, samen met de door C. Achterberg gemaakte platbodem een mooi plaatje voor de Kerstkaart die we dit jaar verstuurden aan onze donateurs en andere relaties.



Een gezond 2013 voor u allen!

Sinds de opening van het museum is de Werkspoorafel al behoorlijk uitgebreid. Hij zal nooit helemaal af zijn, er worden met grote regelmaat nog nieuwe dingen bijgemaakt. Soms spontaan aangeleverd door een oud-medewerker van de fabriek, soms op verzoek. Een van de laatste aanwinsten staat al klaar voor de schilder. Het is een houten 'betadunetank' zoals die door Werkspoor in de Apparatenhal werd gemaakt. Om aan te geven hoe kolossaal zo'n gevaarte was, vroegen we 'onze' Cees een model ervan te maken. Hij moet zoals gezegd nog naar de schilder, maar de grote omvang (op schaal ten opzichte van de treinen op de tafel) is goed herkenbaar.



Onze site

Overigens: we 'Facebooken' en 'Twitteren' er bijna dagelijks enthousiast op los. Maar ons enthousiasme wordt niet door iedereen gedeeld. Dat kan natuurlijk. We willen echter wel dat zoveel mogelijk mensen toch onze activiteiten kunnen volgen. Vandaar dat we – iedere maand – van onze meest bekeken berichten op Facebook, een viertal hoogtepunten op de 'gewone' site van het Museum van Zuilen zetten. Dus als u meer van ons wilt zien, kijk op de site: www.museumvanzuilen.nl

**Volgende
StraatReünies
DE OUDE
5 januari:
Marnixlaan &
Van Hoornekade**

**DE NIEUWE
6 januari:
Patrimoniumstraat**
*Om 14 uur heten we u
welkom met drankje, om
ongeveer 15 uur kleine
lezing waarna we u
graag wat vertellen over
de meest markante
stukken in het Museum
van Zuilen. 17 uur
sluiting*