

5 mei a.s. StraatReünie Prinses Beatrixlaan

Het boekje is klaar, deze lezing op een oortje na ook, dus: welkom aan de (ex)bewoners van de Prinses Irenelaan. Ook aan de mensen die daar woonden in de Tweede Wereldoorlog toen de Prinses Irenelaan op last van de bezetter Hoverniersdwarvlaan moest heten.

Straten en pleinen mochten in de oorlog niet vernoemd zijn naar levende leden van het Koninklijk Huis. De Prinses Irenelaan liep dwars op de Prinses Beatrixlaan, die al vóór de vernoeming 'Hovenierslaan' genoemd werd. Dus was de keuze gauw gemaakt. Maar na de oorlog werd het weer heel snel Prinses Irenelaan natuurlijk. We hebben nog meer te vertellen over de Prinses Irenelaan, dus: welkom aan alle (oud)-bewoners en andere geïnteresseerden!



Schoolkinderen in de Prinses Irenelaan

Nieuwe aanwinsten

We gaan maar door! Ook deze maand kregen we weer vermeldenswaardige uitbreidingen voor de collectie.



Of dat we het wel wilden hebben? Het was maar zo'n bescheiden mesje. Maar nog niet in de collectie, dus... zeer leuke uitbreiding: een zakmesje dat Demka liet maken ter gelegenheid van de mijlpaal 100.000 ton staal.

We vonden de inbreng van de heer W. Verkuil ook heel bijzonder: de medaille die zijn vader won bij de Ronde van Zuilen, 3^e prijs 1946.



Een andere zeer vermeldenswaardige aanwinst bracht ons bestuurslid J.W. Koch mee tijdens de laatste bestuursvergadering. Het naamplaatje dat op de kerkbank geschroefd

zat en zo de gepachte plaats van de heer Koch in de St.-Ludgeruskerk aangaf.



Met de viering 100 jaar Werkspoor te Zuilen in het vooruitzicht worden door RTV-Utrecht in de programma's van U in de wijk Zuilen met grote regelmaat interviews getoond met medewerkers van Werkspoor. Hier klikt u als u er een wilt zien: <http://www.youtube.com/watch?v=YGWUvwlWo-o> Een van de geïnter-viewde dames 'van kantoor', bracht een lepelkje voor het museum. Ook die hadden we nog niet.



Foto's, een plattegrond van Utrecht met Zuilen, het werd weer een hele verzameling deze maand. Dank u allen hartelijk.



Al wat eerder kregen we een boekje dat ik – nu ik het gelezen heb – ook graag even onder de aandacht breng: 'Echo's van een oorlog'. Het werd geschreven door drie generaties De Rijk uit de Wethouder D.M. Plompstraat en gaat over de Tweede Wereldoorlog. Het isbn van dit aanbevelenswaardige boekje is 978-94-6176-429.

Stop de persen

Nogal overdreven, maar we willen de aandacht nog even vasthouden. Tijdens het maken van deze *Zuilen Nieuwsbode* bracht de in Zuilen zeer bekende C. Zorn zijn mond-accordeon voor het museum! Dank u wel!

Wie wil een keer per maand een dagdeel komen helpen?

We krijgen het steeds drukker. Daarom doen we hier graag een oproep voor meer vrijwilligers die als gastheer of -vrouw een ochtend of middag per maand de bezoekers willen ontvangen. We hopen op veel reacties, hoe meer hoe liever. Denk niet te gauw: 'daarvoor weet ik te weinig van Zuilen', we praten u wel bij!

Onder andere over wat er allemaal te zien is op de Werkspoor tafel, een stukje Werkspoor op schaal. Deze hebben we in de afgelopen weken voorzien van een totale aankleding, het Werkspoorgrijs heeft plaatsgemaakt voor zand, gras en van alles wat hoort op een fabrieksterrein als dat van Werkspoor. (met dank aan de gepensioneerde meubelmaker

en G. van der Louw!)



Onze acties op internet

Als u meer van ons wilt zien, kijk op de site: www.museumvanzuilen.nl of volg ons op Facebook (Zijn we heel druk mee: vrijwel iedere dag plaatsen we foto's en/of berichten die met Zuilen te maken hebben. Daar zitten toppers bij die in enkele dagen tijd al meer dan 1100 keer bekeken werden!).

<https://www.facebook.com/pages/Museum-van-Zuilen/224105350991481> en/of Twitter. Ook schrijven we iedere week een stukje historie op de site www.zoizzuilen.nl

Volgende StraatReünie 5 mei 2013

Om 14 uur heten we u welkom met drankje, om ongeveer 15 uur kleine lezing waarna we u graag wat vertellen over de meest markante stukken in het Museum van Zuilen. 17 uur sluiting