

7 juli a.s. StraatReünie St.-Ludgerusstraat
Welkom op de StraatReünie van de St.-Ludgerusstraat.
We hebben weer veel informatie over de straat verzameld. Onder andere over het klooster, het Pastoor Schiltehuis en de ondernemers uit de straat. Het is een mooi geheel geworden dat we graag met u willen delen.

De foto hiernaast is bijvoorbeeld een plaatje van zo'n onderneemster, mevrouw Jansen-van 't Land die op nummer 68 haar kapsalon runde. Haar man overleed op jonge leeftijd. Hij zat in het leger en kreeg weliswaar een begrafenis met militaire eer maar daar kun je niet van eten. Mevrouw Jansen ging niet bij de pakken neerzitten en voorzag zelf in de levensbehoeften voor haar en de drie kinderen!



Twee dochters Jansen voor de kapsalon 'Andrea'.

Werk in uitvoering

Aan de Werkspoorafel wordt al maanden gewerkt. Er kwam een haven bij, kranen, nog meer schaalmodellen van producten van Werkspoor en de ondergrond werd aangekleed.

De laatste hand wordt gelegd aan de loodsen die erop staan. Voordat de details kunnen worden geschilderd (door de kunstschilder Jos Peeters) is onze gepensioneerde meubelmaker – die het Museum van Zuilen zo'n warm hart toedraagt – al druk met het aanbrengen van details op de gevels.



Doppensetje Veiligheidsactie

Mevrouw van der Kamp kreeg als dank voor haar medewerking van een leerschoolleerling een mooi werkstukje. Ook dat kwam in het museum terecht.



Vakmanschap van d' oude stempel!

Nieuwe aanwinsten

Waar zal ik deze keer beginnen? Het was weer een mooie maand wat de aanwinsten betreft. Het bleef dit voorjaar lang koud, toch (of juist daarom?) kregen we een paar bij Werkspoor gemaakte kruiken, samen met een envelop vol 'Snoepjes van de Week van De Gruyter.

We dachten al nog niet alles te hebben van de Veiligheidsactie van Werkspoor en dat bleek toen we een doppensetje kregen van de heer Barten. Het blijft maar spannend wat voor geschenken de directie verder nog bedacht om het personeel te bewegen veilig te werken.



De Maanvissen van De Leerschool

Van de vele foto's die we de afgelopen maand kregen wil ik graag de laatste vermelden. Hij is nog maar een uur geleden gebracht, terwijl ik deze nieuwsbrief aan het schrijven was. Het is een foto met daarop de familie Profily van de De Lessepsstraat 49. Vader en moeder met hun zoon. De zoon des huizes bracht geld binnen met de verkoop van de handel waarmee hij langs de deuren

ging. Niet op een bakfiets of handkar. Het was een zelfgemaakte constructie op twee fietswielen. Daarop stond de handel – bezems en borstels – uitgestald op twee houten panelen.



Familie Profily met 'handkar'

Waar zouden we zijn zonder G. van der Louw? Harde meewerker/denker voor het museum. Hij kwam deze maand met een oud wielrennerstenuue waarmee we de fiets van Michel Stolker meer cachet kunnen geven.



Waar waren we verder druk mee?

In het kader van het project

IJZERsterk werd een manifestatie gehouden in een aantal oude hallen van Werkspoor.

Ook leerlingen van de Ludgerschool werden betrokken bij dit project. Zij kregen bezoek van twee oud-medewerkers van de fabriek die hun kwamen vertellen over het werk van toen en de vragen van de kinderen beantwoorden.

Alle leerlingen hebben ook een bezoek aan het Museum van Zuilen gebracht. Het zijn bijna 400 kinderen en die kunnen natuurlijk niet allemaal tegelijk in het museum. Ze kwamen groepsgewijs en het was een bijzonder leuke ervaring voor ons om zoveel kinderen over de rijke geschiedenis van Zuilen en de fabrieken te mogen/kunnen vertellen.



Een groep leerlingen van de Ludgerschool

Volgende StraatReünie
St.-Ludgerusstraat
7 juli 2013

Om 14 uur heten we u welkom met drankje, om ongeveer 15 uur kleine lezing waarna we u graag wat vertellen over de meest markante stukken in het Museum van Zuilen. 17 uur sluiting