

Grote groei van 'kleine dingen'

De afgelopen periode werden vele kleinoden gebracht ter aanvulling van de collectie. Het woord 'klein' mag u gerust letterlijk nemen: ook een schaalmodel van een klinknageloventje werd geschonken.

Op de Werkspoortafel staan treinen zoals die bij Werkspoor werden gemaakt. Niet alleen treinen: er staat ook de Euromast, een houten vleugelsegment van de Fokker G-1, een Crossleybus, een 'Bol-

ramer' enz. Voor de afdeling 'Bruggenbouw' is een brug (gedeeltelijk gemonteerd, zoals dat op het Werkspoorterein het geval was) aanwezig. Daarmee is het verhaal van het klinknagelspiepen mooi ondersteund. Wat ontbrak bij de brug-in-aanbouw was een klinknageloventje. Daarin is nu voorzien: de heer C. van Kooten – natuurlijk een oud-Werkspoorder – maakte een prachtig schaalmodel van zo'n oventje, compleet met enkele miniklinknagels! Heel leuk, hartelijk dank heer Van Kooten.



Het prachtige klinknageloventje dat C. van Kooten maakte. Kom kijken, maar vergeet uw bril niet!

Nieuwe aanwinsten

Onder deze kop willen we u op de hoogte houden van enkele nieuwe aanwinsten die het Museum van Zuilen de afgelopen periode kreeg.

Deze Zuilense Nieuwsbode hebben we geen grote dingen te melden. Toch zijn er veel vermeldenswaardige nieuwe aanwinsten: de bijzondere waterpas in houten kistje, van Bs Vlierboom van de Afd. Bruggenbouw, verschillende nieuwe artikelen van de Veiligheidsactie, bij Werkspoor gemaakt gereedschap (beitels), enz.

van de leerlingen geplaatst.

Leerschool

Het Museum van Zuilen ijvert al lange tijd voor het bijeen krijgen van een behoorlijke verscheidenheid van zulke werkstukken. In de loop der tijd zijn er al veel verschillende gebracht (of toegezegd en die komen vermoedelijk binnenkort de collectie verrijken). Deze combinatie maakt het nu mogelijk een aparte kast in te



Zoals een echte kunstschilder betaamt: prachtige replica's van de bordjes!

De heer Jos Peeters

Kunstschilder J. Peeters maakte replica's van bordjes voor het Museum van Zuilen: Leerschool Gieterij, Leerschool Modelmakerij, Leerschool Houtbewerking, enz. Zulke bordjes werden aan het eind van het schooljaar van 'De leerschool' bij de werkstukken

Even bijpraten

Brug bij Zaltbommel deel II



De collectie van het Museum van Zuilen groeit gestaag. Daarnaast blijven we ook druk met het 'Trots op Zuilen-gevoel' zoals we dat bij veel bezoekers herkennen. Dat heeft de afgelopen jaren onder andere 'De Sik' als monument aan de afdeling Treinenbouw van Werkspoor opgeleverd. Zoals vermeld in de Zuilense Nieuwsbode 7 is er actie ondernomen om een deel van de 'Brug bij Zaltbommel' naar Zuilen te krijgen, als monument aan de afdeling Bruggenbouw van Werkspoor. De kogel is door de kerk: er komt een stukje van de brug terug! De gemeente Zaltbommel had niets meer en verwees ons naar de gemeente Neerrijnen 'aan de andere kant van het water'. Het gemeentebestuur

van Neerrijnen vond het direct een goed idee en nu de Werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht zich over de transportkosten heeft ontfermt staat niets meer in de weg om dit stuk belangrijke Werkspoorhistorie naar Zuilen te halen.

Op dit moment wordt bekeken welke locatie zich het best leent om het gevaarte te plaatsen, vermoedelijk in de omgeving van de Werkspoorhaven, waar hij ooit het terrein verliet. Het 'gevaarte' is van de hele brug maar een piepklein onderdeel. Ook dat laat goed zien hoe groot de brug was. Het deel dat terugkomt is ongeveer 3 x 3 meter, in een V-vorm. De hele brug was 1000 meter lang en vele meters breed.

StraatReünie 6 juni

6 juni is de volgende StraatReünie, dit keer voor de huidige en voormalige bewoners van de Kenastraat, Jan van der Doesstraat, Barthold Entesstraat. Kent (of bént) u iemand uit deze straat (of gewoon geïnteresseerd): wees welkom. Zegt het voort! De raamposter kunt u op onze site downloaden, uitprinten en voor de ramen hangen!