

Utrechtse ondernemers

met passie

Het Zuilen Magazine wordt ondersteund door onderstaande adverteerders

Zorg en ondersteuning op maat



Stichting Zorgrecht

Prinses Irenelaan 14, 3554 HE Utrecht
030-2767676 info@zorgrecht.nl www.zorgrecht.nl



Kantoorruimte
te huur



Bedrijvensentrum "Vechtenstein"

Dit kleinschalige bedrijvensentrum is ook geschikt voor startende ondernemers.

Kantoorruimte vanaf 19 m².

Het complex, gelegen in Utrecht Noord, is goed bereikbaar met OV en op korte afstand van de A2.



Meer informatie:
Bedrijvensentrum Vechtenstein
030-244 67 35
info@vechtenstein.nl/www.vechtenstein.nl



Surinam food with a smile

Hermannus Elconiusstraat 99, 3553 VC Utrecht
www.jivies-delivery.nl - info@jivies.nl
Tel.: 06 - 26363563
Maandag t/m Vrijdag 11.00 tot 21.00 uur
Zaterdag & Zondag 16.00 tot 21.00 uur

burgerme
MY BURGER FRESHLY DELIVERED

Vers bereide hamburgers



Bezorgen:
Maandag 12:00 - 23:00
Dinsdag 12:00 - 23:00
Woensdag 12:00 - 23:00
Donderdag 12:00 - 23:00
Vrijdag 12:00 - 00:00
Zaterdag 12:00 - 00:00
Zondag 16:00 - 23:00

Postcode gebieden
3511 t/m 3515, 3521, 3531,
3532, 3534, 3551 t/m 3555,
3561 t/m 3564, 3571, 3572,
3581
Amsterdamselaanweg 188
Tel: 0900-8608
utrecht@burgerme.nl



MARKTKRAMEN PODIUMWAGENS DRANGHEKKEN BOUWHEKKEN

WWW.HANSWIJKMARKTKRAMEN.NL
TRACTIEWEG 166, UTRECHT 030-2468196



ZuilenMagazine

Nummer 8 - Oktober 2016



Gerard van der Louw Modelbouwer in hart en nieren



Julianapark is ongekend populair

Het is de afgelopen 25 jaar nog nooit zo druk geweest.



Koninginnedag in 1898

lees hoe de Koninginnedag toen gevierd werd.



'De dame' luistert

30 jaar huisartsenpraktijk op Zuilen.

3

19

11

Wijkgezondheidsorganisaties Utrecht brengen activiteiten in beeld



GEZ
Netwerk
UTRECHT

De Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ) organisaties in Utrecht hebben de handen ineen geslagen om hun inspanningen inzichtelijk te maken via de website www.geznetwerkutrecht.nl. De website is bedoeld voor zowel de zorgprofessionals in Utrecht als voor bewoners en geeft een overzicht van alle lopende projecten in de stad. De aangesloten organisaties hebben de mogelijkheid nieuwe projecten toe te voegen, zo ontstaat er een actueel overzicht van de lopende activiteiten en kan er geleerd worden van andermans ervaringen. Geïnteresseerden kunnen via de website direct contact opnemen met de contactpersoon van de projectgroep.

'In de wijkgerichte GEZ organisaties werken verschillende disciplines uit de eerste lijn, zoals huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, structureel met elkaar samen. Doel is om met deze samenwerking passende, kwalitatief hoogstaande en toegankelijke zorg te bieden aan de bewoners', aldus Robert Broeksema, apotheker en bestuurslid van TOP-zorg voor U. 'Om dit te bewerkstelligen worden verschillende samenwerkingsprojecten gestart, hierbij kan

worden gedacht aan beweegprogramma's voor kinderen met obesitas, zorgprogramma's rondom depressie en diabetes of afspraken over medicatieoverdracht tussen huisarts en apotheker. De diverse wijken hebben te maken met verschillende doelgroepen en specifieke problematiek die in hun wijk voorkomt, daarop worden dan ook gericht initiatieven gestart. Maar uiteindelijk hebben alle organisaties ook te maken met overkoepelende thema's, zoals chronische zorg, ICT en samenwerking met de thuiszorg en de Buurtteams.

'We zagen dat er op dit vlak veel parallelle initiatieven werden opgestart, met vaak hetzelfde doel, ontzettend zonde van de inspanningen natuurlijk', vult Stéphanie van Emmerik aan, GEZ coördinator van Coöperatie Gezond Oog in Al en Rivieren- en Dichterswijk GEZond. 'Toen zijn we gaan nadenken: hoe krijgen we onze activiteiten voor elkaar inzichtelijk en kunnen we van elkaar leren? Al snel kwamen we met het idee van www.geznetwerkutrecht.nl waar alle organisaties hun projecten kunnen uploaden. Zo creëren we een up to date overzicht en kunnen de zorgprofessionals en bewoners inzien wat er in de stad aan projecten loopt. Indien er interesse is

om ergens meer van te weten of een keer mee te kijken, kunnen ze via de website laagdrempelig contact opnemen met de contactpersoon van de projectgroep.'

Bart van Pinxteren, huisarts en voorzitter van Coöperatie Gezond Oog in Al, zag eveneens meteen de toegevoegde waarde voor partners als de gemeente Utrecht en de Huisartsen Utrecht Stad (HUS). 'Vanuit de GEZ organisaties werken wij nauw samen met deze partijen, voor hen is het ontzettend belangrijk om inzicht te hebben wat er in de stad leeft en welke projecten er lopen, ook om dit te laten aansluiten op hun eigen activiteiten. Verder zie ik ons initiatief als een stuk verantwoording naar de bewoners van de wijken waar we actief zijn, dat is mooi meegenomen. In het najaar gaan we korte filmpjes opnemen over de projecten onder de naam 'GEZ-tv', hiermee maken we de website nog interactiever.' www.geznetwerkutrecht.nl is een initiatief van Zuilen/Ondiep GEZond, GEZond Utrecht Zuid, Utrecht Oost GEZond, Overvecht GEZond, Rivieren- en Dichterswijk GEZond, TOP-zorg voor U, Gezond Vleuten, Binnenstad GEZond, Kanaleneiland GEZond!, Gezondheidscentrum Lombok en Gezond Oog in Al.



Julianapark is ongekend populair

DOOR MARCEL REIJMERINK

Het Julianapark stijgt enorm in populariteit. Het is de afgelopen 25 jaar nog nooit zo druk geweest met bewoners die hier komen ontspannen van de alledaagse drukte. Een mooie ontwikkeling, want het Julianapark geldt al tijden als de sociale ontmoetingsplek van Zuilen (en Ondiep).

Waar komt die ongekeerde populariteit van het Julianapark vandaan?

Het heeft waarschijnlijk te maken met de verscheidenheid van de mogelijkheden in het park. De speelweide is er voor

de 'druktemakers', de bewoners die er gezellig willen picknicken, beetje 'ballen', chillen. Er worden verjaardagen, reünies en familiebijeenkomsten gevierd. Op het grasveldje bij het standbeeld van de giraffe zitten vaak bewoners die iets meer rust willen hebben, maar toch in het gras willen liggen. In de kinderspeeltuin krioeft het van vrolijk spelende kinderen ouders, opa's en oma's. Aan de vijverkant bij de fontein zitten jongeren te gamen. Zoenende stelletjes vind je even verderop langs de vijver en richting de dierenweide zie je de bewoners die een rustig wandelingetje maken langs de dieren. Een nieuwe groep vormt de Poké-

mon-jagers. In het park zijn maar liefst 20 Pokéstops. Overall worden zogeheten Lures uitgezet om Pokémons te lokken. Jong en oud doen hieraan mee. Naast de hardlooptroepen zijn er ook andere sporters, vooral de zelfverdedigingssporten, petanque-spelers en yoga-beoefenaars zijn er te vinden. Wat een diversiteit: prachtig!

Dissonanten

Er zijn ook wel wat kritische kanttekeningen te plaatsen. Zo is het Antje Drijver Paviljoen niet of nauwelijks open. Er zijn simpelweg te weinig vrijwilligers. Wil je dat worden of heb je belangstelling hiervoor? Ga dan naar: www.zuilenenvecht.nl/antje-drijver-paviljoen. Ook houden bewoners zich niet altijd aan de regels in het Julianapark: niet fietsen, geen honden, geen open vuur. Door gebrek aan toezicht van de gemeente wordt dit gedrag van een aantal bewoners te weinig gecorrigeerd. Met zoveel bezoekers is meer toezicht echter wel gewenst.

Bruisend

Maar het overheersende gevoel dat heerst, is: het Julianapark is een bruisend feest!





Foto: Cas Slagboom

Straotpraot



Claudia Brugman

Kijk niet gek op als u in de komende tijd een dame bij de bushalte ziet zitten met een kan koffie, een klaptafel en tijd voor een straotpraotje. Dit Zuilense project Straotpraot is bedacht door Claudia Brugman. Haar achternaam zegt het al. Het in gesprek gaan met de ander heeft zij bij haar geboorte al meegekregen. Een paar jaar geleden werd er bij haar de ziekte MS, (een wispelturige ziekte die langzaam de zenuwbanen sloopt) geconstateerd.

'Het is vaak lastig uit te leggen wat MS doet. Door de verschillende gezichten van MS. Ik heb het opgepakt als een kans om mijn leven opnieuw vorm te geven. Ik denk graag sociale projecten, die ontstaan uit wat ik in de praktijk tegenkom. Om de samenleving wat mooier te kleuren en mijn eigen leven waarde te geven. Door dat te

doen, wat ik wel kan. Ik geloof in menselijkheid en verschil maken. Hoe klein iets ook is. Ik ben veel in de wijk te vinden met mijn driewieler en hond. Daar merkte ik wat een praatje kan doen. Iemand die een naam heeft, of waar je, - al is het maar even - mee hebt gesproken is geen onbekende meer. Dat verandert het beeld van hoe

we elkaar zien. We hoeven echt niet allemaal met elkaar mee naar huis, toch kan iets simpels als een praatje van waarde zijn. Voor allebei. Het zorgt ervoor dat we elkaar weer gaan zien en als dat nodig is weer naar elkaar uitreiken. Juist in een tijd waarin er veel gebeurt in de samenleving, er angst leeft. Hoe fijn is het om van waarde te zijn voor elkaar? Om aandacht te krijgen voor het project heb ik gekozen om dit op een originele manier te doen. Wie verwacht er nu iemand bij een bushalte met een klaptafeltje en tijd voor een praatje? 'Om dit idee uit te kunnen voeren had ik een klein potje geld nodig. Het initiatievenfonds van de gemeente wilde hierin niet voorzien. Gelukkig zag Ed Lasseur, van buurthuis Zuilen en Mekaar, er wel de waarde van in. Hij ondersteunt buurtbewoners. Dus

met hulp van hem kon ik echt de wijk in'. 'Dit project sluit aan bij wat ik verder doe. Ik zeg weleens gekscherend; 'ik ontdek tijdens het onderweg zijn 'vertellingen' en die schrijf ik op. In deze verhalen zit vaak wel een moraal. Zonder met de vinger te wijzen, hoop ik dat mensen - juist die het zwaarder hebben - te bemoedigen. Zeggen; 'hé, je bent de moeite waard, geef je eigen leven waarde, in welke omstandigheid ook. 'Ik hoop dat door dit project er mensen met elkaar gaan spreken die elkaar anders niet zien staan. Als tegenhanger voor ochtendstress, anonimiteit en mobieltjes. De moderne tijd brengt ons verder maar als je alleen naar je mobiel staart, kijk je niet meer om je heen. Dan is er geen echte verbinding meer. Dus hoop ik dat er meer straotpraoters

komen of organisaties zijn die dit project willen adopteren. Want het is opgezet om door te geven!

Kijk op www.straotpraot.nl en www.alsbrugmanpraten.nl

**IK WIL MIJN TIJD
NUTTIG
VERSPILLEN**

Loesje

Me'kaar klanttevredenheidsonderzoek

Sociaal makelaars organisatie Me'kaar verbindt bewoners en organisaties in Utrecht Noordwest en West dwars door de wijk heen. Iedereen die ondersteuning en hulp wenst bij het bedenken en uitvoeren van nieuwe duurzame initiatieven in en voor de buurt kan bij Me'kaar terecht: jong en oud, spontaan en serieus, initiatiefrijk en afwachtend. Sociaal makelaars helpen bewoners om hun eigen wijk zo te creëren dat iedereen in een veilige en hechte sfeer mee

kan doen. Van 19 t/m 25 september doet Me'kaar een grootschalig klanttevredenheidsonderzoek. Op alle locaties waar sociaal makelaars werkzaam zijn, bevragen zij mensen over hun ervaringen met Me'kaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder bezoekers en gebruikers van buurthuizen, speeltuinen en diverse pleinen. Zuilense bewoners krijgen de gelegenheid aan te geven in welke mate zij tevreden zijn over Me'kaar. Ook kunnen inwoners van Noordwest en West



aangeven wat zij belangrijk vinden in de eigen wijk en waar verandering nodig is. De resultaten van het onderzoek kunt u vanaf medio oktober inzien op www.mekaarutrecht.nl.

COLOFON

Dit magazine is mede mogelijk gemaakt door: Ondernemersfonds Utrecht, Ondernemersvereniging Zuilen, Initiatievenfonds Gemeente Utrecht en Fey Communicatie.

Opplage: 10.000 exemplaren

Verspreidingsgebied: De gehele wijk Zuilen

Vormgeving: www.richardfey.nl

Gehele grafisch verzorging: Fey Communicatie

Contact: wijkzuilen@gmail.com

Journalistieke bijdrage: Jos van Sambeek, W. van Scharrenburg, Marcel Reijmerink, Zo is Zuilen, Claudia Brugman, Tiny Wennekers, Mark Berck, Eva-Maria den Balvert, Benno van der Maten, Catelijne van de Casteel, GEZ Netwerk Utrecht, John Westrik,

Bezorging: Het Zuilens Magazine wordt huis aan huis verspreid, mocht u het niet hebben ontvangen dan graag melden aan wijkzuilen@gmail.com

Afgiftepunten: Decora, Broodje & zo, Kringloop, Primera, ALM Computers, Polly's schoenen, De Dame, Vorstelijk Complex, Dierenspecialzaak Spielberg, Kapsalon Kida, ZIMIHC theater, Toko De Waag, Museum Zuilen, Uw Fysio, Parel van Zuilen, Het Wijkbureau De Plantage, Smitjes Bloemenkiosk, Bedrijvencentrum "Vechtenstein", Mitra.



Nieuwe gadgets

Dieetset



Ben je op dieet en vind je het moeilijk je bord niet vol te scheppen met allerlei lekkernijen? Dit dieetbord, bestek en mok helpen je een handje! Het bord, bestek en mok zijn gehalveerd, en in de lepel zit een gat, waardoor je ook de helft minder op kunt scheppen en dus eet je de helft minder! Perfect als je het moeilijk vindt je aan het dieet te houden. Natuurlijk is het ook een leuk cadeautje voor bijvoorbeeld een uitzet! Woon jij in een studentenhuis en is er altijd een huisgenoot die zijn bord helemaal vol schept? Geef dan dit cadeau en geef hem of haar direct een hint dat het wel een beetje minder mag! Ook is het dieetbord een leuk en grappig cadeautje voor de feestdagen.



Fill her up baby! Een gevleugelde uitspraak die je de afgelopen jaren steeds duurder is komen te staan. Tot je deze Tank Up koffiemok tegenkwam. Eindelijk kun je nu weer genieten van dat vertrouwde gevoel van een volle tank terwijl je geniet van een heerlijk bakkie. Onze vrienden van Fred komen al tijden met de mooiste spullen voor in- en om het huis. Nu komen ze met deze prachtige mok met een benzine-meter erop. De meter reageert op de warmte van je drank, en laat zo bij een volle mok koffie direct zien hoelang jij nog kan genieten.

Monkey Nail Dryer



Met de Monkey Nail Dryer is het drogen van je nagels nog nooit zo leuk geweest. Deze grappige aap blaast je nagels snel droog zodat je nooit meer lang hoeft te wachten! Dit bespaart je tijd en werk en het is ook nog eens leuk. Leg je vinger op het plateau met de bananen en de aap begint te blazen totdat je nagels helemaal droog zijn. Daarnaast is deze nagel droger klein en compact van formaat zodat je hem makkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Ideaal om mee te nemen op vakantie of naar school of werk.

Een leuk cadeau voor iedere vrouw. Gegarandeerd dat je haar er ontzettend blij mee maakt!



Suikerspin Machine

Suikerspinliefhebbers opgelet! Ben jij dol op suikerspinnen? Ben jij er ook als de kippen bij wanneer er weer kermis is? Dan hebben wij goed nieuws voor jou! Met de Suikerspin Machine kan jij thuis in een handomdraai je eigen suikerspinnen maken! De Cotton Candy Maker werkt gewoon met normale suiker en is heel gemakkelijk te gebruiken en schoon te maken. Je kan natuurlijk ook suiker met een smaakje of kleurstof gebruiken om jouw suikerspin extra speciaal te maken. De minisuikerspin machine wordt geleverd met een adapter, dus hoef je ook niet steeds nieuwe batterijen te halen. Wel zo handig.

Jou jongerenwerk: het verschil maken voor jongeren én de wijk

Weet jij als inwoner van Zuilen nog hoe je was toen je 16 was? Wat je toen deed? Wie belangrijk voor je was? Wie destijds werelden voor je opende, zodat je ontdekte wat je leuk vond, waar je goed in was? En wie je aansprak als je over de schreef ging? Misschien was het een tante, een docent of een jongerenwerker. En hoewel het dagelijks leven er heel anders uitziet dan tien, twintig of dertig jaar geleden, sommige dingen veranderen niet. Elke dag maken jongerenwerkers van JoU het verschil voor en met jongeren in de wijk Zuilen. Waarschijnlijk zie je ons wel eens lopen, in blauwe jassen en groene shirts, op het sportveld, bij het jongerencentrum aan de Prins Bernhardlaan 2, bij de Bus van JoU, gewoon op straat of in een school voor voortgezet onderwijs. Jongerenwerkers van JoU zijn namelijk waar de jongeren zijn: op straat, op school, in het buurthuis, in gesprek met ouders of online op sociale media. We bieden jongeren een steuntje in de rug bij het volwassen worden. Dat doen we door middel van activiteiten: sporten, koken, schoonmaken in de buurt, ontmoetingen organiseren voor ouders, een potje poolen. Maar er zit altijd een gedachte achter, zoals jongerenwerker Debora Blok het verwoordt: een vertrouwensband begint met een potje poolen.

Jongerenwerkers zijn gespecialiseerd in het contact leggen met jongeren. We nemen jongeren zoals ze zijn, maar besteden wel heel veel aandacht aan de



manier waarop we met elkaar omgaan. Daarbij gaan we uit van de vier pijlers van de Vreedzame wijk: wij horen bij elkaar; we nemen verantwoordelijkheid voor onszelf, de groep en de omgeving; we respecteren elkaar ook al zijn we anders; conflicten lossen we samen op. Zo vormen we ook een brug tussen jongeren en hun ouders, de school, de wijk. Erbij willen horen en erbij mogen horen, daar gaat het om. Natuurlijk weten we dat jongeren ook overlast veroorzaken in de wijk, en dat dat enorme impact kan hebben op de sfeer in de wijk. Samen met de gemeente, de politie en justitie nemen we deel in de aanpak jeugdgroepen. We kennen de

jongeren en spreken ze aan op hun gedrag. We stimuleren jongeren om school af te maken, coachen hen in de zoektocht naar een bijbaan of stageplek. Zodat ze kansen krijgen en kansen kunnen pakken. Want jongeren zijn de toekomst. En wij willen er graag aan bijdragen dat ook zij later terugkijken op de tijd dat ze 15, 16 waren en denken: daar heeft iemand toen bij mij het verschil gemaakt.

Meer informatie over JoU of voor jongeren in Utrecht:
www.jou-utrecht.nl,
www.jong030.nl



Modelbouwer in hart en nieren

U LAS IN HET ZUILENS MAGAZINE AL EERDER VERHALEN OVER MANNEN DIE ONMISBAAR ZIJN VOOR HET MUSEUM VAN ZUILEN. GERARD VAN DER LOUW IS EEN VAN HEN. HIJ IS MODELBOUWER IN HART EN NIEREN EN HIJ MAAKTE VEEL SCHAALMODELLEN VAN ONDER MEER TREINEN, AUTO'S, HET HAVENTJE EN HIJSKRANEN DIE STAAN IN DE MAQUETTE VAN HET WERKSPORCOMPLEX IN ZUILENS TROTS.

Tekst: Jos van Sambeek,
foto's Jeroen Stoops

Van der Louw (78) is een echte Zuilenees. Geboren aan de Jan Overdijkstraat in de Josephbouw tussen de St.-Josephlaan en het Julianapark. Direct na zijn huwelijk met Corry woonde het stel twee jaar in de Rivierenwijk. Maar ze grepen de eerste de beste kans aan om terug te keren naar Zuilen en betrokken een huis aan de St.-Josephlaan. Die liep in die tijd nog dood tegen het spoor. Toen het spoorviaduct in 1966 werd geopend en de Josephlaan een doorgaande weg werd, werd de straat hen te druk en verhuisden ze

naar de Geraniumstraat. Die lag aan de stadskant van de St.-Josephlaan maar hoorde vroeger ook bij Zuilen. Van der Louw is van huis uit modelmaker en technisch tekenaar. Hij begon zijn loopbaan, net als collega-vrijwilliger van het museum Cees Achterberg, bij modelmakerij Keizer aan het Lauwerecht. Dat bedrijf werkte veel in opdracht van Demka en Werkspoor. Van der Louw had op zich lol in zijn vak maar het binnen zitten beviel hem niet. Zijn militaire dienstitijd vervulde hij bij de brandweer op luchtmachtbasis Soesterberg. Na de dienst ging hij aan de slag bij stansmesmakerij Ustfa aan de Dorstig Hartsteeg en later in Hoograven. Daar maak-

ten ze machines om karton te snijden en te stansen zodat er verpakkingsmateriaal van gemaakt kon worden. Hij maakte er vooral ontwerpen van dozen. Op een goede dag vroeg zijn baas hem of hij ook op pad wilde gaan om orders binnen te halen. Dat beviel hem uitstekend want ook bij de Ustfa was hij het binnen werken behoorlijk zat. Maar fulltime op pad gaan, dat zat er niet in. Daarom solliciteerde hij in 1969 bij de Lubro. Daar kreeg hij een gloednieuwe bestelbus waarmee hij als verkoper en bezorger van brood op pad ging langs restaurants in de regio. Dat ging hem zeer goed af en binnen drie maanden kreeg hij een gloednieuwe Volkswagen Kever. Want vanaf dat moment hoefde hij niet meer broden te bezorgen en kon hij zich richten op het binnenhalen van orders, onder meer bij supermarkten. Hij moest ook kleine warme bakkers overhalen om brood van Lubro te gaan verkopen in plaats van zelf bakken. Dan konden de bakkers een paar uur later opstaan. Hun klanten zouden het toch niet door hebben omdat het brood via de achterdeur werd aangeleverd vanuit anonieme vrachtwagens. Lubro was in die tijd onderdeel van het landelijke grote concern Meneba. Later ging hij bij Meneba Carlton in het hele land diepvriesgebak aan de man brengen. Hij schopte het daar tot verkoopleider en dat betekende dat je met de grootste klanten onderhandelde. Tijdens de crisis in de jaren tachtig raakte hij tijdens een sanering zijn baan kwijt.



Korte tijd was hij werkloos. Hij moest en zou zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Een baan als vertegenwoordiger bij het Utrechts Nieuwsblad leek hem wel wat. Hij reageerde op de vacature door hoogst persoonlijk de sollicitatiebrief af te geven aan de personeelschef en dat werkte. Binnen een week zat hij bij de directie en een week later volgde zijn eerste werkdag op het kantoor van het Stadsblad aan de Neude. Hij bleef uiteindelijk tot hij op zijn zestigste de vut in ging. Al die jaren verkocht hij advertenties aan vooral winkeliers maar ook reclamebureaus voor het Stadsblad, Groot Utrecht, Utrecht Present en natuurlijk het Utrechts Nieuwsblad. Op zijn laatste werkdag werd hij van huis opgehaald en met een Rolls-Royce

naar zijn kantoor gebracht, waarna een groots afscheidsfeest volgde. Modelbouwen deed Van der Louw al toen hij op de lagere school zat. Hij zat toen bij de luchtverkenner aan de Oudegracht waar ze 's winters vliegtuigjes bouwden. Die konden ook echt vliegen en daarvoor gingen ze 's zomers op de fiets naar de Hilversumse hei. Later ging Van der Louw met treinbaantjes van het merk Trix aan de slag. Toen hij aan de Geraniumstraat kwam wonen bouwde hij op de halve zolder een grote modelbaan en toen zijn zoons de deur uitgingen werd het de hele zolder. De laatste tijd heeft hij er niet veel tijd meer aan besteed mede omdat hij nog altijd regelmatig dingen maakt voor het Museum van Zuilen.



Dit is het door Van der Louw nagebouwde gasthof in het Beierse Riggerding. De familie gaat er al vijftig jaar op vakantie en is er inmiddels al door twee verschillende burgemeesters uitgeroepen tot ereburger.



BROODJE AAP

Broodje aap verhalen zijn verhalen die een beetje apart zijn. In het Engels heten ze 'urban legends' oftewel stadslegendes. In Nederland noemen we dat soort verhalen 'broodje aap verhalen'. Het zijn verhalen die mensen elkaar als waargebeurd doorvertellen, maar die dat in de meeste gevallen niet zijn.

DE RIJKE ANALFABEET

Een jongen vertrok ooit naar de grote stad om Het Geluk te zoeken. Op een dag liep hij door de hoerenbuurt toen hij een poster zag hangen waar om personeel gevraagd werd. Het bordje dat de poster had opgehangen, bleek op zoek te zijn naar een boekhouder. De jongen kon echter niet lezen of schrijven en werd daarom door de hoerenmadam afgewezen. Ze had echter wel een beetje medelijden met hem. Daarom gaf ze hem twee appels mee. Een paar straten verderop ging de jongen even zitten om zijn veters te strikken. Hij had de appels naast zich op het bankje neergezet. Een voorbijkomende wandelaar bood aan de appels te kopen. De jongen ging met het geld naar de markt en kocht daarvoor 12 appels, die hij al weer snel verkocht. Na verloop van tijd had hij op deze manier zoveel geld verdiend dat hij zijn eigen groentenwinkel kon openen. Na verloop van tijd was hij zelfs eigenaar van een hele keten winkels. Het duurde niet lang of hij was een van de rijkste mannen van het land. Toen hij ooit werd geïnterviewd door een journalist, kwam uit dat de man niet lezen of schrijven kon. "Mijn hemel!", zei de journalist. "Wat denkt u dat u geworden zou zijn als u wel had kunnen lezen en schrijven." "Waarschijnlijk was ik dan boekhouder geworden in een hoerentent", kreeg hij als antwoord.

OUDE EFTELING-BEWONERS

'Hallo! We waren in de buurt en dachten, kom eens even kijken hoe het met onze oude burens gaat. Mogen we naar binnen? We hebben roodkapje en doornroosje al zo lang niet gezien en we zijn eigenlijk wel benieuwd of de zeven dwergen inmiddels al groot zijn!' De kassajuffrouw van de Efteling weet zich geen raad met het vreemde echtpaar, dat maar vol blijft houden vroeger in het huisje van vrouw Holle gewoond te hebben. Ten einde raad roept ze de manager van het park erbij. Die sommeert de bezoekers om of gewoon een kaartje te kopen of op te hoepelen. Dan haalt de al wat oudere man een fotoalbum te voorschijn en laat wat foto's zien. Duidelijk het huisje van vrouw Holle, met een man en een vrouw in tuinstoeltjes ervoor. Kinderen die in kleine bedjes liggen te slapen. Moeder die in een klein keukentje de vaat staat te doen. De manager gaat twijfelen, vooral als de man ook nog wat vergeelde correspondentie toont, geadresseerd aan de familie Klijn, Efteling, Kaatsheuvel. Als ze later in een van de restaurants een kop koffie zitten te drinken, vertelt de man het complete verhaal. Zijn huis is in de tweede wereldoorlog zwaar beschadigd geraakt en als tijdelijke oplossing mocht het echtpaar van de gemeente tussen 1945 en 1948 in het pretpark wonen. Een van hun kinderen is zelfs in het huisje geboren.

STINKENDE GARNALEN

Een echtpaar was al jaren gelukkig getrouwd. Tot het moment dat de man een andere vrouw ontmoette waarop hij verliefd werd. Met haar wilde hij zijn verdere leven delen. Hij scheidde van zijn echtgenote en tegen haar wil trof hij een regeling. Die bestond eruit dat de man met zijn nieuwe vriendin in het echtelijk huis bleef wonen. De echtgenote moest opruimen. De verlaten vrouw voelde zich bedrogen en zocht op wraak. In het hele huis waren de gordijnen opgehangen met holle koperen roedes. De vrouw nam de uiteinden van de roedes en vulde de roedes met garnalen. Enkele dagen later vertrok ze. Na enige tijd begon het in het huis verschrikkelijk te stinken. De man en zijn nieuwe partner zochten het hele huis af naar de bron, maar konden niets vinden. Uiteindelijk werd zelfs de GGD om advies gevraagd. Ook zij keerden onverrichtterzake terug. Omdat de stank ondraaglijk werd, heeft het nieuwe paar besloten de woning te verlaten en elders te gaan wonen. De gordijnroedes werden meegenomen. Die waren immers te mooi om te laten hangen.

HET ONWILLIGE HOTEL

In de Amerikaanse plaats Rubrock in Tennessee opende een nieuw viersterren hotel. Dat leidde ertoe dat een vrouw, die bijna hetzelfde telefoonnummer had als het hotel, vrijwel dagelijks telefoontjes kreeg van mensen die een kamer wilden reserveren. De vrouw was de telefoontjes al snel zat, en ze vroeg het hotel om een ander nummer te nemen. Het hotel weigerde. Ze moest zelf maar een ander nummer nemen, vond het hotel. De vrouw weigerde en begon de telefoontjes serieus af te handelen en reserveringen op te nemen. Al na enkele dagen ontving het hotel de eerste klachten van mensen die dachten gereserveerd te hebben, maar die niet terecht konden in het hotel. Na twee weken nam het hotel een ander telefoonnummer.

PATIENT OP DRIFT

Een man die een beroerte heeft gehad, ligt in een ziekenhuis op de zesde verdieping. Door zijn beroerte is hij vrijwel volledig verlamd en kan hij niet meer praten. Iedere vrijdagochtend krijgt de man daarom ergotherapie op de eerste verdieping. Verplegers rijden het bed van de man iedere vrijdag in de lift en bellen de afdeling ergotherapie om te melden dat de man onderweg was. Om tijd te sparen wordt de man niet vergezeld. Op een dag is men op de eerste verdieping niet op de hoogte van de komst van de man en is er niemand om hem uit de lift te halen. De man kan niet praten en heeft twee dagen op en neer gelift voor iemand doorheeft wat er aan de hand is.

'De Dame' luistert: 30 jaar huisartsenpraktijk op Zuilen

DOOR MARCEL REIJMERINK

Huisarts is een mooi vak. Maar ook een moeilijk vak waarin hartverscheurende zaken voorbij komen. Ongevallen, ernstige ziektes, de dood: alle menselijke tragedie komen voorbij. Alle respect voor huisartsen die jarenlang vanuit hun praktijk mensen 'bedienen'. Een voorbeeld van jarenlange, integrale toewijding in onze wijk is huisartsenpraktijk 'De Dame'. Afgelopen week vierde deze aan de Max Euwestraat 64 gevestigde praktijk haar dertigjarige bestaan op Zuilen. Ter gelegenheid hiervan werd een boekje samengesteld waarin patiënten en personeel hun verhaal doen 'De Dame' (luistert). Mede oprichtster huisarts Corinne Collette werkt na dertig jaar nog steeds in de huisartspraktijk. Zij begon met collega Jan Lentink in de Betonbuurt. In een oude slagerij werden de deuren van hun praktijk geopend. Niet al te luxe arbeidsomstandigheden, in een -sociaal-medisch gezien- problematische omgeving. Want in arme buurten is, zo blijkt al jaren uit onderzoek- het gezondheidsniveau lager dan in welvarende buurten. Als huisarts moet je dan wel een hoge mate van passie en betrokkenheid bij de wijk en haar bewoners ontwikkelen in die dertig jaar. Mooi dan ook dat er deze week is stil gestaan bij de drie decennia van huisartspraktijk, 'De Dame', die overigens in 2006 verhuisde naar het huidige gebouw nabij winkelcentrum Rokade. Inmiddels is de praktijk uitgegroeid tot een moderne praktijk met verschillende huisartsen, praktijkondersteuners, en assistentes. Laatstgenoemden zijn van respectievelijk Turkse en Marokkaanse afkomst, zodat de huisartsen de diversiteit in culturele gewoontes bij deze patiënten-doelgroep gemakkelijker kan begrijpen en overbruggen. In het boekje



komen ook verschillende patiënten, wijkbewoners dus, aan het woord. Wijkbewoners, die door hun (vaak chronische) ziekte een niet al te comfortabel leven hebben. Een van die bewoners is de vrijwilligster van Buren voor Buren, Monique Jansen. Bij haar werd ongeveer 10 jaar geleden Multiple Sclerose (MS) ontdekt. Een auto-immuunziekte met een diversiteit aan klachten. Monique vertelt, heel dapper, wat het voor haar betekent om deze chronische ziekte te hebben. En wat het betekent voor haar gezin. Goede periodes worden afgewisseld met periodes met veel klachten. Die klachten kunnen zo heftig zijn dat reguliere pijnstillers onvoldoende zijn. Monique vertelt dan ook in het boekje dat zij -als de pijn zeer heftig is- een 'blowtje' neemt. Dit medicinale gebruik

van cannabis is overigens niet te verwarren met softdrugsgebruik zoals wij dat kennen van de coffeeshops. De werking van medicinale cannabis is wetenschappelijk bewezen bij verschillende aandoeningen, waaronder spierspasmen (ongewilde zeer pijnlijke spiertrekkingen) bij MS. Iets waar Monique dus aan lijdt. De medicinale cannabis zorgt voor een spierontspannende werking. Dat betekent dat Monique minder last heeft de spasmen. Daardoor kan zij 's nachts beter slapen.

Ondanks het (uitsluitend) medicinale gebruik van cannabis vond Monique het een overwinning dit te vertellen in het boekje van huisartsenpraktijk 'De Dame'. Want hoe reageert haar omgeving hier op? Wat voor reacties krijgt zij?

Wandelen over de Deel 7 Amsterdamsestraatweg

We kunnen al snel weer verder met onze wandeling over de Amsterdamsestraatweg. Voor de nieuwkomers onder u: dit is een fictieve wandeling in 1938-'39, waarin we aan de hand van een stratengids, verhalen en advertenties

beschrijven welke winkels en bedrijven we zoal tegenkwamen in de loop der jaren langs het Zuilense deel van de Amsterdamsestraatweg. Wie zat er, wie zit er en wie komt er...



Door W. van Scharenburg

W e zijn aangekomen bij de St.-Ludgerusstraat. Hier op de hoek is weer een winkel, en wat voor een! Het pand werd gebouwd in opdracht van pastoor G.B.W. Schilte. Het verhaal gaat dat de pastoor na het verkrijgen van zijn opdracht tot de bouw van een kerk voor de katholieken in Zuilen zich ging oriënteren op zijn nieuwe missiegebied. Zo bemerkte hij dat er wel winkels waren in Zuilen, maar geen specifieke winkels voor katholieken (met een katholieke winkelier). In de nog sterk verzuildde samenleving – aan het begin van de jaren twintig – een in de ogen van de pastoor zeer onwenselijke situatie. En... de pastoor moest zelf toch ook ergens wonen. Dus werd er een groot pand gebouwd. Beneden kwamen winkels terwijl boven de tijdelijke huisvesting werd voor de pastoor en een aantal zusters. Zij verbleven hier tot het gereedkomen van respectievelijk de pastorie en het klooster. De eerste winkelier die het pand op de hoek bezette was de heer van Eijndthoven, niet de heer Theo van Eijndthoven van de kantoorboekhandel waar we al eerder langs wandelden, maar door zijn vader. Van Eijndthoven sr. verkocht hier sigaren en sigaretten. Al na korte tijd vestigt zich ook hier de heer Röben om de inwoners van Zuilen te voorzien van huishoudtextiel enz. 'Ook', omdat de heer Röben in een advertentie in deze periode het heeft over Geraniumstraat 1, Amsterdamsestraatweg 313 en Elinkwijk 'naast de R.K. Kerk'. Het pand wordt in 2016 nog steeds door veel Zuilenaren aangeduid als 'de winkel van Röben'. Het van oorsprong nog kleine winkeltje op de hoek werd in de

loop van 1939 verbouwd tot de grote winkel die hij in de komende tientallen jaren zal blijven. Na de verbouwing heeft de heer Röben een prachtige aanbieding voor de clientèle bedacht ter gelegenheid van de heropening: bij aankoop van f 1,- kan de klant een theedoek kopen voor 1 cent. Reden genoeg om er eens een kijkje te nemen, lijkt me. In die winkel 'van toen' vinden we ook nog een groot aantal 'anti-makassars' terug. U weet wel – denk het eigenlijk niet – dat waren van die witte gehaakte kleedjes die over de rugleuningen van clubs of banken werden gehangen om te voorkomen dat de ingevette haren van de heren (met makassarolie natuurlijk) vlekken zouden geven op de bank. De familie Röben deed ook veel voor de kerk. Daarmee wordt bedoeld dat de pastoors die de St.-Ludgeruskerk bestuurden altijd een beroep konden doen op de hulpvaardigheid van de familie Röben. Een van de grootste overblijfselen van deze hulpvaardigheid is nog in de 21ste eeuw te zien en in gebruik: de grote kerststal die in eerste instantie in de St.-Ludgeruskerk en -kapel gebruikt werd en vanaf 1998 in de St.-Jacobuskerk staat, is gemaakt door de familie Röben. Met 'grote' bedoel ik in dit geval de afmetingen, de meeste figuren zijn ongeveer 80 cm. hoog. Bij deze kerstgroep maakte de familie Röben ook de gebruikelijke Drie Koningen. Één daarvan is het evenbeeld van pastoor van Albach. Op de vraag van een parochiaan aan pastoor van Albach waarom hij zo ijdel was zichzelf als koning in plaats van bijvoorbeeld een herder te laten 'vereeuwigen', antwoordde hij: 'Als je goed kijkt, zie je dat ik de

kroon niet op mijn hóofd maar in mijn handen heb. Ik bied deze aan, aan het kindeke Jezus. Er is dus helemaal geen sprake van ijdelheid, maar juist van opofferingsgezindheid!' Bij latere opbouwers van de kerststal in de St.-Ludgeruskerk waren deze goede bedoelingen van pastoor van Albach niet altijd bekend, zodat het veel te kleine kroontje diverse keren op het hoofd van de pastoor gezet werd in plaats van in zijn handen gelegd! Om helemaal zeker te zijn van de bovengenoemde vermeende ijdelheid heb ik contact gehad met de heer Röben jr. en hem gevraagd of het een van de Drie Koningen zijn een spontaan idee van zijn vader was of in opdracht van pastoor van Albach geschiedde. Hij bevestigde het laatste. Het pand van de heer Röben werd na zijn afscheid een doe-het-zelfzaak van de Hubo, waar de scepter tot december 2010 werd door de heer en mevrouw Vroon. We gaan door en komen nu bij de winkel waar de heer H.J. van Soest handelde in Koloniale Waren. De winkel stond bij de oudere Zuilenaren nog lang bekend als 'De dubbele winkel'. Zo was deze winkel ooit wel begonnen, maar na enkele jaren werd hij opgesplitst in twee delen. -Volgens de pastoor van de St.-Ludgeruskerk kwam het door de heer van Soest dat hij zoveel knopen in de collectezak aantrof. Daarom is hij aan de heer van Soest gaan vragen of hij de kauwgomballenautomat zondagsmorgens niet meer buiten wil zetten. De katholieke jeugd van de parochie bleek er namelijk een handje van te hebben om de cent niet in de kerk te 'verbrassen', maar te spenderen aan een lekkere verse kauwgombal. -Albert Heijn vestigde zich later in het deel waar de heer van Soest tijdens onze wandeling (in 1938-'39) nog zit, het andere deel is slagerij geworden. De eerste slager was de heer Wuis met zijn Kalfs-, Varkens- en Rund-, Lams- en Paardenslagerij. (Wuis begon met een paardenslagerij op een hoek in de Galvanistraat.) De heer Wuis deed kort na de Tweede wereldoorlog ook mee met de etalagewedstrijd t.g.v. de bevrijding. Omdat hij slechts de beschikking had over blikjes cornedbeef, bleef zijn etaléertalent steken bij het maken van de tekst 'Vrede' met deze blikjes. Totdat de oplossing kwam uit onverwachte hoek: de in de nabijgelegen fabrieken van Werkspoor ondergebrachte Canadese militairen zochten een gekoelde opslag-



Al bijna 20 jaar geleden bracht een dochter van slager Wuis me een prachtige foto van de etalage van haar vaders winkel. De etalage kort na de Tweede Wereldoorlog.



De Amsterdamsestraatweg ter hoogte van de St.-Ludgerusstraat. Op deze hoek vestigde zich de heer Van Eijndthoven sr. Hij verkocht tabakswaaren.

plaats voor het vlees voor de soldaten. Zij mochten de koelcel van slager Wuis gebruiken. Ter verfraaiing van zijn etalage maakte de heer Wuis gebruik van dit vlees. Maar liefst vijf stukken rundvlees hebben op deze wijze meegewerkt om een prijs in de etalagewedstrijd te winnen. Toen echter de Canadezen hals over kop doorgestuurd werden, vergaten zij hun vlees mee te nemen. Of Wuis nog wat gewonnen heeft met die prachtige etalage, vermeld de historie niet. Later werd de slagerij overgenomen door Jan Schaar. Zijn opvolgers – de gebroeders Franken – hebben daarna het uitbeemen ook jaren gebruikt. Toen zij de zaak verlieten vestigde 'Slager Heijn' zich in dit pand, daarna werd het een viswinkel met verschillende uitbaters. Tenslotte vestigde zich hier de huidige (2016) 'Jetset Sushi'.



Het is vele jaren gebruik geweest om over de Amsterdamsestraatweg met oldtimers op de eerste/tweede (?) zondag in oktober een toertocht te maken van Utrecht naar Zandvoort.

ZUILENS ONDERNEMERS

Museum van Zuilen
Amsterdamsstraatweg 569

De witte lantaarn
Amsterdamsstraatweg 815

Off road centre b.v. Utrecht
Amsterdamsstraatweg 1045

WTA International
Amsterdamsstraatweg 1045

Motor en Scootercentrum C. Bos
Amsterdamsstraatweg 959

Garagebedrijf Aras
Berlagestraat 250

Bandencentrum Utrecht
Van Egmondkade 4

Tweewieler Noord
Van Egmondkade 6

Rasi Fietsen
Zwanenvechtlaan 39

Tweewielerspecialist Peter Macco
Amsterdamsstraatweg 591

Fietsen Favoriet
Sweder van Zuylenweg 89-A

De Parel van Zuilen
Burgemeester Norbruislaan 17

De KleineBaron
Sweder van Zuylenweg 56

Grieks Restaurant Nikos
Amsterdamsstraatweg 751

Restaurant Juliana
Amsterdamsstraatweg 464

Grieks Restaurant Alexios
Amsterdamsstraatweg 701 E

Poort van Utrecht
Amsterdamsstraatweg 717-719

Restaurant De gouden pot
Van Egmondkade 90

Daheb shoarma/pizza
Sweder van Zuylenweg 103

Kebabhuis Zuilen
Prins Bernhardplein 51

Petit restaurant Instanbleu
Doornburglaan 4

The Colour Kitchen Utrecht
Prinses Christinalaan 1

Snackbar Cleopatra
Minister Talmastraat 39

Snackbar Elinkwijk
Hanrathstraat 1

Cafeteria Irini
Amsterdamsstraatweg 753

Cafeteria Dennis
Wethouder D.M. Plompstraat 51

Cafeteria Edison
Edisonstraat 11

Cafeteria Rokade
Wallesteinlaan 15

Eetcafé Irodios
Amsterdamsstraatweg 611

Snack corner Zuilen
Van Egmondkade 12

Multitase Enjoyfood
Sweder van Zuylenweg 4

Ijssalon Roma
Sint Bernulfstraat 1

Zeeman
Doornburglaan 19

Marga's stoffenshop
Amsterdamsstraatweg 699B

Deugnet Kinderkleding
Amsterdamsstraatweg 571

Green Lily
St. Ludgerusstraat 375

Dress for Succes
J.M. de Muinck Keizerlaan 34

Kledingreparatie Tuba
Doornburglaan 16

Polly's schoenen
Amsterdamsstraatweg 753

Snuffel Dump
Amsterdamsstraatweg 953

Dry Cleaning Shop Margriet
Marnixlaan 2

Stomerij Center
Cornelis Dirksstraat 58

Makelaar Domvast Utrecht
Amsterdamsstraatweg 562

Walton Makelaars BV
Amsterdamsstraatweg 498

Estatia Makelaardij & Beheer
Amsterdamsstraatweg 541

Van den Hoorn Makelaardij
Bessemmerlaan 113

De Hypotheekshop
Amsterdamsstraatweg 502

Koch en Compaijen notarissen
Amsterdamsstraatweg 472

Woning & project stoffering
Amsterdamsstraatweg 699

De Goede Woninginrichting
Amsterdamsstraatweg 567

Meubelen De Jager
Amsterdamsstraatweg 661

Vrolijks Tapijt
Marnixlaan 30

Metz verlichting
Amsterdamsstraatweg 443

Diels Arebo
Amsterdamsstraatweg 753

Witgoedhal Utrecht
Cornelis Roobolstraat 150

Mus witgoed
Van Hoornkade 10

Brigitte's Haarmode
Amsterdamsstraatweg 699 D

Lips Haarmode
Min. Talmastraat 31

Kapsalon Deal
Doornburglaan 5

Frank's barbershop
Amsterdamsstraatweg 739

Re-Touch Hairstyling
Sweder van Zuylenweg 14

Kapsalon Zaara
Sweder van Zuylenweg 94

Marna Hairclub Utrecht
Amsterdamsstraatweg 584

Haarfijn Kappers
Wallesteinlaan 17

Kida kappers-kleding
Prins Bernhardplein 35

Kapsalon Erbil
Prins Bernhardplein 61

Nail & Beautysalon Mooi by Denise
Wibautstraat 17

Schoonheidssalon Karin Hoogendoorn
Van Hoornkade 203

Pedicurepraktijk Zuilen
Bessemmerlaan 14

Pedicurepraktijk De Roos
Amsterdamsstraatweg 544

Pedicurepraktijk Ineke
Amsterdamsstraatweg 544

Rendez-Voetje
Sweder van Zuylenweg 41

Beautysalon Pari
Zwanenvechtlaan 29

The Sandwich Company
Amsterdamsstraatweg 543

Mondzorgpraktijk Zuilen
Amsterdamsstraatweg 697

Street Art Tattoo
Amsterdamsstraatweg 1045

Cadeauwinkel BA-LI-SE
Doornburglaan 7

Gresnigt Deco Kado Enzo
Amsterdamsstraatweg 583

Eslin orthopedie
Joh. Gerobulusstraat 10

Uw Fysio
Sweder van Zuylenweg 112

Invorm
www.invormutrecht.nl

Decora bloembinders & decorateurs
Amsterdamsstraatweg 530

Bloemsierkunst Iris
Doornburglaan 13

Bloemenkiosk
Sweder van Zuylenweg 3

Fronita Bloem & groen
Amsterdamsstraatweg 587

Jivie's
Hermannus Elconiusstraat 99

Dierenspecialzaak H. Speelberg
Burgemeester van Tuyllkade 142

Dierenkliniek Zuilen
Julianaparklaan 9

Rumble Store Holland
Min. Talmastraat 30

Wellness & Healthclub Newstyle
Minister Talmastraat 20-22

Krav Maga
Amsterdamsstraatweg 537-539

The Colosseum
Minister Talmastraat 30 bis

Stichting de Kracht van Zuilen
Prinses Beatrixlaan 1

Stichting Buren voor Buren
Elsenburglaan 10

Buurthuis
Sint-Ludgerusstraat 251

U.S.V. Elinkwijk
Theo Thijssenplein 30

De Rijk Dancemasters
Amsterdamsstraatweg 701a

Rits Rats Reklame
Berlagestraat 252

Bostekst
Vechtplantsoen 42

Primera
Amsterdamsstraatweg 753d

The Readshop
Doornburglaan 11

Bibliotheek Zuilen
Zwanenvechtlaan 4

Blokker
Doornburglaan 9

De Kamil
Amsterdamsstraatweg 524

Etos
Doornburglaan 18

Zimihc theater Zuilen
Prinses Beatrixlaan 2a

Miranda XXL
Amsterdamsstraatweg 427

Installatiebedrijf van Hugten bv
Amsterdamsstraatweg 857/859

Van de Bor schilderwerken
Sweder van Zuylenweg 41

Totaal Onderhoud De Wijer
Sweder van Zuylenweg 15

Muziek Ebbeling
Amsterdamsstraatweg 435

Stratelli
Amsterdamsstraatweg 443-A

Slagerij van Es
Amsterdamsstraatweg 589

Slagerij Munck & Keizer
J.M. de Muinck Keizerlaan 38

Slagerij/Bakkerij Amin
Wallesteinlaan 16

Slagerij Abraham
Doornburglaan 21

Bakker Roel
Doornburglaan 6

Bakkerij Berat
Wallesteinlaan 18

Bakker Öz Mevlana
Van Hoornkade 217

Bakkerij Kalid
Prins Bernhardplein 48a

Banketbakkerij Steentjes
Amsterdamsstraatweg 585

Mitra
Doornburglaan 15

Slijterij Zuilen
Amsterdamsstraatweg 595

Toko De Waag/Indradjaja
Prins Bernhardplein 54

Albert Heijn
Doornburglaan 2

BONI
Amsterdamsstraatweg 749

Vers supermarkt Zuilen
Van Egmondkade 72

Gümüs Market
Doornburglaan 20

Viswinkel Nour
Prins Bernhardplein 51a

ALM computers
Amsterdamsstraatweg 753E

Inkstation
Amsterdamsstraatweg 531

Tabak specialzaak De Lesseps
De Lessepsstraat 59

Bedrijvencentrum Vechtenstein
Vechtensteinlaan 12

Stichting Zorgtech
Amsterdamsstraatweg 210

Puzzel van de maand

De oplossing van de vorige puzzel is: Schaakbuurt
De winnaars van de waardebonnen ter waarde van € 25,00 zijn:
Ger-Ida van Loo
Jan van Ransdorpstraat 13
3554 VZ Utrecht
Annemarie Bakker
Prinses Margrietstraat 69G
3554 GB Utrecht
Gefeliciteerd,
de cadeaubon komt naar u toe.

Plaatst de gevonden letters in en mail het woord voor 4 november naar wijkzuilen@gmail.com en maakt kans op de volgende prijs:
Voordeelmenu naar keuze
Beschikbaar gesteld door
Burgerme,
Amsterdamsstraatweg 188

Waardebon t.w.v. € 25,00
Beschikbaar gesteld door
Toko De Waag,
Prins Bernhardplein 54

	Zuivel-product		Sportief kleding-merk		Eens		Wed-strijd	Onder andere	Vuur
Buideldier	▶▼		▼		4 ▼		1 ▼	▼	▼
		Wapen v/e insect				Paling ▶			
Vaartuig	▶	▼		Vernis		Elegant dier		Sneeuw-hut	
Vervoer middel	▶			▼	3	▼		▼	
	Nevel, mist		Ontken-ning		Bolster		Rivier in Duits-land		Bestem-ming
Gedachte	▶▼		▼		▼	7	▼		▼
Bier	▶					Bos	▶	2	
Stipt	▶		5						

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Het ga jullie goed!

DOOR MARK BERCK

Na ruim tien jaar in Zuilen gewoond te hebben ga ik er vandoor. Niet vanwege Zuilen hoor, maar vanwege de enorme ruimte die je voor hetzelfde geld in de regio kan krijgen. In die tien jaar dat ik en mijn gezin hier hebben gewoond, heb ik Zuilen leren kennen als een echt prachtige wijk met zijn eigen identiteit. In die tien jaar heb ik geleerd dat Zuilen echt een eigen dorp is gebleven, dat terwijl zuilen geannexeerd is ergens in de jaren vijftig. Zuilen heeft zoveel leuke plekkies waar herinneringen liggen. Julianapark, Nikos, de parel, de kleine baron, het vorstelijk. Mijn kinderen zijn hier geboren en geworden tot wat ze nu zijn. Nu

moeten ze het gaan doen met een echt dorp :). Ook al ben ik geen echte Utrechter van geboorte, ik ben inmiddels wel een echte Zuilenaar. Het dorp Zuilen heeft echt een plekkie in m'n hart veroverd, en mijn liefde voor deze wijk gaat nooit meer over. Een groot deel van de lezers zal geen idee hebben wie ik ben, toch zijn wij (mijn hele gezin en ik) heel erg actief geweest in deze wijk. Op school, in 't Vorstelijk Complex, in Buurthuis Zuilen en als handjes bij Muziek in de Wijk. En zelfs heb ik even mogen genieten van de titel Zuilenaar van 't Jaar. Ik gun Zuilen nog vele prachtige jaren en hoop van harte dat Zuilen zijn eigen identiteit blijft behouden. Uit ervaring weet ik dat Zuilen 'hot' is op dit moment en dat de 'kippen'



hier graag de boel overkopen. Neem hen op in de gemeenschap, zoals jullie met ons gedaan hebben. Laat hen zichzelf identificeren als Zuilenaar nadat ze hier zijn komen wonen. Nodig hen uit voor de geweldige activiteiten die hier plaatsvinden, en zorg dat ze zoveel mogelijk meedoen. Het ga jullie goed, enne ik kom zeker nog regelmatig terug voor de leuke activiteiten die hier plaatsvinden.

De herinneringen van **Jan Willem Koch,** notaris te Zuilen



Tekst en foto's: Jos van Sambeek

"Mijn vader werd aangesproken met notaris, ik als meneer Koch en tegen mijn opvolger zeggen ze gewoon Jaap." Kortere kun je niet omschrijven hoe de tijden veranderd zijn tijdens 81 jaar notariskantoor Koch in Zuilen. De woorden komen van Jan Willem Koch (85). Hij blikt in dit Zuilens Magazine terug op vooral de tijd dat zijn vader en hij het nog altijd enige notariskantoor van Zuilen op de hoek van de Amsterdamsestraatweg en de

Julianaparklaan bestierden. "Mijn vader was zoon van een Brabantse huisarts, die op jonge leeftijd overleed. Zijn moeder besloot later naar Utrecht te verhuizen omdat alle kinderen daar gingen studeren. Mijn vader was in de jaren twintig kandidaat-notaris geworden bij notaris Stokvis aan de Herenstraat. Hij wilde Stokvis, met wiens dochter hij later zou gaan trouwen, graag opvolgen maar daar was hij als twintiger nog te jong voor. Jezelf zomaar vestigen als notaris, dat kon niet. Je kon alleen naar een door

het Ministerie van Justitie vastgestelde standplaats solliciteren. En dat deed hij in 1935, toen het ministerie besloten had dat er in Zuilen voor het eerst een notaris moest komen, iets waar burgemeester Norbruis zich sterk voor had gemaakt. Norbruis vond het maar niets dat hij voor grondtransacties altijd naar een Utrechtse notaris moest. Hij had overigens ook mijn vader persoonlijk uitgenodigd om op de post te solliciteren. De benoeming van mijn vader tot notaris maakte op mij als klein jochie heel veel



Links: de villa met op de achtergrond nog voetballer op het veld van Hercules. Rechts: een fraaie groepsfoto met in het midden Jan Willem Koch en zijn vader.

indruk, vooral door al de bloemen die hij kreeg. Even later was er een katholieke feestdag met veel bloemen bij het beeld van het Heilig Hart in de Ludgeruskerk. Ik vroeg me toen af of Jezus die dag ook notaris was geworden. Het kantoor vestigde mijn vader aan de Marnixlaan, op de grens met Utrecht. Ons gezin woonde toen aan de Frederik Hendrikstraat in Utrecht Oost. Later kocht hij een stuk grond op de hoek van de Julianaparklaan en de Amsterdamsestraatweg. Voor die tijd lagen in het gebied tussen het Julianapark, de Amsterdamsestraatweg, de Bessemerlaan en de spoorlijn de velden van Hercules. Er was in die tijd zelfs een perron voor supporterstreinen. Mijn vader liet er het markante huis in de stijl van de Delftse School bouwen, dat er nog altijd staat. Het is nu een gemeentelijk monument. Wij gingen er in 1938 wonen. Ik weet nog dat de verhuizing in eerste instantie niet doorging want op de geplande dag, 31 januari, werd prinses Beatrix geboren en toen kreeg iedereen vrijaf. Het pand was in die tijd vooral in gebruik als woonhuis want het kantoor was nog klein; mijn vader had alleen een klerk, een typiste en een kandidaat-notaris in dienst. Het gezin telde uiteindelijk vijf kinderen, die op de jongste na allemaal aan de Frederik Hendrikstraat geboren zijn. Het ging er bij ons thuis vormelijk aan toe. Als mijn ouders tijdens het eten met elkaar spraken mocht je niks zeggen. En van de kinderen mocht er steeds om beurten één met ze mee-eten, de anderen aten apart met het kindermisje. Mijn vader was een echte dorpsnotaris waar tegenop gekeken werd door de Zuilense gemeenschap. De middenstand wilde graag aan

ons leveren en zo kwam het dat we de ene week brood van Amsing aten en de andere week van Molenbeek. Mijn vader bekleedde ook tal van maatschappelijke functies zoals in het kerkbestuur van de Ludgeruskerk, het Stedelijk Armbestuur, het Instituut voor R.K. Kerkmuziek en hij was commissaris bij de woningbouwvereniging Juliana. Tijdens de oorlog waren een tijd lang Duitse soldaten bij ons ingekwartierd. We hebben ook meegemaakt dat de Duitsers op een zondagochtend een razzia hielden. Ons kantoor werd gevorderd, waar de dertig tot veertig opgepakte mannen werden ondergebracht. Onze knappe kinderjuffrouw wist de aandacht van de Duitsers

KLUIS

In het pand van het notariskantoor staat een grote kluis. Die is er al tijdens de bouw in geplaatst en kan er zonder veel te slopen ook niet meer uit. De kluis was niet alleen nodig voor het bewaren van allerlei documenten maar lange tijd ook voor het bewaren van geld. Koch sr. had in zijn praktijk regelmatig te maken met cliënten, vooral boeren uit de omgeving, die geld wilden uitlenen aan mensen die geld nodig hadden. Dan werd er een rente afgesproken en een hypotheekakte opgemaakt. De geldleners kwamen dan maandelijks contant de rente en aflossing betalen. Koch rekende daarvoor geen provisie want hij wilde met deze mensen de loop in zijn kantoor houden.

af te leiden. Ondertussen zetten wij de achterdeur open zodat een aantal van de mannen kon ontsnappen. Wij wisten zogenaamd van niks. Het is de enige verzetsdaad die ik ooit gepleegd heb. Na de bevrijding vestigden de Canadezen in een deel van ons huis een officiersmess, een soort wegrestaurant dat dag en nacht open was. Er stond een groot vat whisky, dat trok de aandacht van mijn vader. Hij vroeg zich af of hij daaruit een glas mocht nemen. In deze 'belangrijke kwestie' riep hij de hulp in van pastoor Van Albach. Die kwam onmiddellijk en zijn oordeel was: dit is bezit van de gemeenschap, hieruit mogen jij en ik gerust en zonder gewetensbezwaar beiden een flesje tappen. En zo geschiedde. Het was heel prettig opgroeien in Zuilen met veel vriendjes in de buurt:

Albert, beter bekend als Appie van de Brink, Hennie Bruinsma, de zoon van het schoolhoofd Martien Franken en Henk Beckmann. Hij woonde aan de Bessemerlaan 1 en met hem heb ik nog regelmatig contact. Van de anderen weet ik niet hoe het hen vergaan is. Ik weet nog dat ik in mijn kindertijd niet zomaar de Amsterdamsestraatweg mocht oversteken, daar was het te druk voor. De straatweg was immers de doorgaande weg naar Amsterdam. Nu zou je dat helemaal niet druk noemen. Mijn middelbareschooltijd heb ik voor een deel doorgebracht in Rolduc in Limburg. Dat was traditie in de familie. Mijn vader en zijn broers waren er ook geweest en het was een heel goede opleiding. In 1944 kwam de grote spoorwegstaking voor mij als een geschenk uit de hemel. Daardoor kon ik na de zomervakantie niet terug naar Rolduc. Ik heb toen een



De herdenkingstegel die Koch sr. in 1954 kreeg van de toen opgeheven gemeente Zuilen.

paar maanden op het Bonifatiuscollege gezeten. Toen de Hongerwinter uitbrak ging ik samen met mijn broer Paul met een kindertransport van Douwe Egberts naar Leeuwarden. Daar zaten we bij een oom, die ook notaris was. We kwamen na de bevrijding pas terug. Echt honger heeft ons gezin in Zuilen niet gehad, dankzij de hulp van enkele boeren uit de omgeving. Na de oorlog kon ik niet terug naar Rolduc want dat was toen een seminarie geworden. Ik maakte het gymnasium daarom af bij de Jezuïeten op het Canisiuscollege in Nijmegen. Met het diploma op zak ging ik in Utrecht Notariaat studeren. Ik werd candidaat-notaris, zoals je dat toen nog met een c schreef, in Den Haag en in 1966 verhuisde ik met mijn vrouw naar Utrecht, waar

LOTERIJ

Verzegelde jambussen. Daaruit trokken zowel vader als zoon Koch de winnaars van Zuilense loterijen. En dat waren er veel vroeger. Het was wettelijk verplicht dat loterij-organisatoren als winkeliers- en sportverenigingen een notaris inschakelden, die garant stond voor een eerlijke trekking van de prijzen. Nu is dat nog steeds zo maar dat de notaris de prijzen trekt zie je niet vaak meer omdat zulke loterijen nauwelijks meer gehouden worden. De prijzen waren in die tijd soms erg groot: HMS bijvoorbeeld, hield eens een loterij met tien trekkingen per jaar, met als hoofdprijs een auto.



Kochs opvolger Jaap Penders, wiens kantoor volledig ingericht is in het teken van zijn stripheld Kuifje, houdt er binnenkort mee op, maar wanneer is nog niet bekend.

ik als kandidaat-notaris aan de slag ging bij mijn vader. Mijn vader defungeerde, dat is met pensioen gaan in notariaat, op zijn zeventigste in 1972. Toen heb ik naar zijn kantoor gesolliciteerd en werd benoemd. Nu is dat heel anders, je kunt je nu vrij vestigen als notaris. In eerste instantie zijn mijn ouders aan de Amsterdamsestraatweg blijven wonen. Mijn moeder bleef er tot 1980, twee jaar na de dood van mijn vader. Ik heb zelf, behalve tijdens mijn jeugd, dus nooit meer in Zuilen gewoond. Wel in Overvecht, daarna in Tuindorp en inmiddels al weer bijna 40 jaar in Driebergen, maar ik voel me nog altijd helemaal Zuilenaar. In 1990 ben ik gaan samenwerken met notaris Margriet Compaijen en toen zijn we ook onder de naam Koch & Compaijen gaan werken. Zij had daarvoor een eigen kantoor bij de Dom. In feite zijn onze kantoren gefuseerd. In 1996 ben ik gede-fungeerd. Notaris Compaijen heeft het kantoor toen voortgezet met de nieuwe notaris Jaap Penders. Ik heb veel cliën-

ten in Zuilen gehad met wie ik vaak een goede en persoonlijke band had en daar heb ik hele prettige herinneringen aan. Ik kom nog altijd regelmatig in Zuilen en voel me er dan weer helemaal thuis."



Utrecht in het verleden

Koninginnedag in 1898

DOOR JOHN WESTRIK

In onderstaand krantenknipsel uit het Utrechts Nieuwsblad van 12 september 1898 leest u hoe de Koninginnedag toen gevierd werd..

ZUILEN, 8 September. Door buitengewoon prachtig weer begunstigd hadden heden de aangekondigde feestelijkheden plaats, op een ingericht, met vlaggen rijk feestelijk getooid terrein, in de onmiddellijke nabijheid van het dorp. Om één uur begonnen de volksspelen die bestonden uit: mastklimmen, boegsprietlopen, tonkruipen, tonsteken met paard en wagen, zaklopen, hardlopen en stroophappen. De prijzen, door het groote aantal deelnemers hardnekgig betwist, werden meerendeels zuur genoeg verdiend.



De muziek onderhield onder het talrijk publiek eene opgewekte stemming. En hiermede zou van de volksspelen genoeg zijn gezegd als Toon er niet geweest was. Toon immer en altijd "de koning" van Zuilens feesten! En vraagt nu iemand die Zuilen niet precies kent, als Zuilen aan 't feesten is, wie is Toon? dan zal ik hem u voorstellen: als een man van 74 jaar oud, de broer van zijn zuster Bet, beweert zij zelden wat, hij vindt alles goed, hij neemt alles aan, en hij doet als er volksspelen zijn met alles mede. En heden heeft hij het weer getoond "de meester" te zijn op dat gebied. Eerst haalde hij uit een tien meter hoogen mast een kaas, of juister gezegd, kwam de kaas uit de mast op hem aanrollen, toen hij zich gereed maakte om voor den 2den maal met behulp van ontelbare handen en een ladder de mast te omarmen. Ten tweede deed hij, bij het tonsteken ieder verbaasd staan hoe hij met groote edelmoedigheid (sommigen noemden dit domheid) de inhoud van het watertonnetje in plaats van aan zichzelf, aan zijn koetsier gunde, en toen ten slotte door het record van de stroophappers óók werd geslagen (want niemand had zo'n stroopgezicht) kende de geestdrift geen perken en werd ter zijner eere het Wien Néerlandisch bloed gezongen. Zoolang dan ook het geslacht dat Toon met zijn stroopgezicht zag rondwandelen zal leven, zal dit hun blijven en de zwaarmoedigsten onder hen, zullen zich zeker hebben afgevraagd, wat moet dat worden als Toon weg is? want Toon is oud... én Zuilen – en een feest en geen Toon!! 't is ondenkbaar. 's Avonds was in de sierlijk verlichte tent muziek, dat zich om half negen stelde aan het hoofd van een menschenmassa, voorzien van lampions. Na een wandeling door het hier en daar versierde en geïllimuneerde dorp kwam de optocht tegen negen uur ter plaatse waar het vuurwerk werd afgestoken. Dit vuurwerk, geleverd door den heer Van Baren uit Utrecht, dat met veel effectberekening aan de overzijde der Vecht zeer gunstig was opgesteld, overtrof ver de stoutste verwachtingen en werd ten zeerste geprezen. Daarna gingen allen uitrusten. De feestberedderaars, hun helpers en adviseurs hebben aanspraak op den dank van de feestgangers.

Bron: Utrechts Nieuwsblad van 12 september 1898

Een jonge koningin Wilhelmina in 1898



Multi Culinair Recept



Macaroni met zoete aardappel en salie

Benodigheden:

- 500 g zoete aardappels, geschild en in grote stukken
- 300 g macaroni
- 60 g boter
- 3 el bloem
- 500 ml melk
- 1 tl mosterd
- snuifje paprikapoeder
- 75 g feta
- 125 g cheddar
- enkele salieblaadjes, gehakt
- peper en zout



Werkwijze:

Verwarm de oven voor op 200 °C.
 Breng een grote pot water aan de kook en zout royaal.
 Kook de zoete aardappel in 10 minuten gaar.
 Schep met een visspaan uit de pot en kook er nu de macaroni in gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.
 Prak de aardappel tot een grove puree.
 Maak intussen de kaassaus.
 Smelt de boter.
 Voeg de bloem toe en bak even zacht aan tot het mengsel naar gebakken koekjes geurt.
 Leng geleidelijk aan met melk en laat even doorkoken tot je een mooi gebonden saus bekomt.
 Roer er mosterd, paprikapoeder, feta en het grootste deel van de cheddar door.
 Kruid naar smaak met peper en zout.
 Giet intussen de pasta af, en meng samen met de zoete aardappelpuree door de bechamelsaus.
 Schep in een ovenschaal.
 Verdeel er de rest van de cheddar en de gehakte salie over.
 Bak in 30 minuten goudbruin.
 Serveer de macaroni met zoete aardappel en salie.

70 jaar Scouting Zuilen

**SCOUTING ZUILEN KOMT
 VOORT UIT LUDGERUSGROEP,
 IRENEBRIGADE,
 SINT WALBURGERSGROEP,
 ORANJEGROEP EN
 BEGGAGROEP.
 AL BIJ AL BESTAAN WE
 DIT JAAR 70 JAAR.**

DOOR TINY WENNEKERS

WAT IS SCOUTING?

Scouting biedt vrijetijdsbesteding voor jong en oud. Scouting staat voor uitdaging. Samen gaan we op een actieve en uitdagende manier de natuur in. We hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Onze leden komen uit de wijk Zuilen en directe omgeving zoals Ondiep, Overvecht en de Geuzenwijk.

VOOR WIE IS SCOUTING?

Scouting is voor iedereen. Ben je 4,5 – 7 jaar, dan ben je welkom bij de bevers. Van 7-11 jaar ben je welp. Van 11 tot 15 jaar kom je bij de scouts. De explorers zijn 15-18 jaar. Vanaf 18 jaar ben je stam. Vaak draai je dan mee in de leiding van de jongere groepen.

WAT DOEN WE?

We hebben wekelijkse opkomsten. Deze zijn op maandagavond (welpen

en explorers), donderdagavond (scouts) en zaterdagmorgen (bevers). Bij die opkomsten doen we spelletjes, maar besteden we ook aandacht aan technieken, zoals knopen, koken etc. Het geleerde kan dan in de praktijk worden gebracht op de kampen. Traditioneel hebben we 2 kampen: ludgerweekend en zomerkamp.

RECENTE ONTWIKKELINGEN

Het afgelopen jaar heeft de gemeente ons pand grondig gerenoveerd. Zo hebben we een nieuwe verwarming en een nieuw dak. Ook wordt ons terrein aangepakt en met een mooi hek omheind. Daarmee zal ons terrein veiliger zijn voor sport en spel.

Voor meer info:

www.scoutingzuilen.nl

reuniescoutingzuilen@hotmail.com

06-45439343

De Stins, Fortlaan 24, 3554 HV Utrecht



Weggeefwinkel 'Buren voor Buren' sluit noodgedwongen haar deuren

DOOR BENNO VAN DER MATEN

Het werd bij de opening 2,5 jaar geleden omschreven als een hartverwarmend initiatief; de opening van de Weggeefwinkel 'Buren voor Buren'. Het initiatief, bruikbare spullen weggeven aan mensen uit de wijk die aantoonbaar weinig inkomen hebben, kon op veel steun rekenen en er

was veel vraag naar. In april 2015 ontving de Weggeefwinkel nog de Participatiepluim 2015. Duidelijk was echter ook al dat er een nieuw onderkomen gezocht moest worden. Dit in verband met de sloop en herontwikkeling van de huidige locatie. Hiervoor werd al in december 2015 een oproep gedaan. Helaas heeft dit vooralsnog niet een

nieuw onderkomen opgeleverd waardoor afgelopen donderdag de deur definitief gesloten werd. Indien er als nog een locatie gevonden wordt willen de initiatiefnemers graag een doorstart maken. We hopen dat deze er komt daar het erg jammer zou zijn als het na ruim 2,5 jaar, na alle inzet en lovende woorden, gewoon stopt.

97.333 mensen erbij in Utrecht in 2040

Onderzoekers van het PBL en het CBS verwachten dat er in 2040 436.300 mensen in Utrecht wonen. Dat is 29% meer dan op 1 januari 2016. De leeftijdsgroep die het snelst zal groeien bestaat uit mensen van 65 jaar en ouder. Daarvan zijn er in 2040 124% meer van in 2016. De kleinste groei zit in de groep mensen van 20 tot 65 jaar, met 15%. Bekijk hieronder de details van alle voorspellingen van het PBL en CBS over Utrecht. Het gaat om voorspellingen, dus het is niet 100% zeker dat die kloppen. De onderzoekers denken dat de kans 67% is dat het daadwerkelijke inwonertal tussen de onder- en bovengrens van de voorspellingen zal liggen.



AGENDA



Caroline Cotter

Donderdag 13 oktober

Vergadering wijkraad Noordwest
Aanvang: 20.00 tot 22.00 uur
Toegang: Gratis
Locatie: Geuzenkwartier, Laan van Chartroise 166

Maandag 24 oktober

Spreekuur wethouder Kees Diepeveen
Aanvang: 18.00 tot 19.00 uur
Toegang: Gratis
Locatie: Wijkservicecentrum Noordwest, Amsterdamsestraatweg 283

Zondag 6 november

StraatReünies Van Heukelomlaan en Berlagestraat
Aanvang: 14.00 uur tot 17.00 uur
Toegang: Gratis
Locatie: Museum van Zuilen, Amsterdamsestraatweg 569

Donderdag 17 oktober

Vergadering wijkraad Noordwest
Aanvang: 20.00 tot 22.00 uur
Toegang: Gratis
Locatie: Geuzenkwartier, Laan van Chartroise 166

Zaterdag 22 oktober

Human in Vitae
Aanvang: 20.00 tot 21.00 uur
Toegang: € 10,00 (excl. Reserveringskosten)
Locatie: ZIMIHC theater, Prinses Christinalaan 1

Zaterdag 15 oktober

Voorstelling Juwelen-oma, Kinderboekenweek
Aanvang: 10.30 tot 11.15 uur
Toegang: Gratis (wel graag reserveren)
Locatie: Bibliotheek Zuilen, Zwanenvechtlaan 4

Elke woensdag van 19 oktober t/m woensdag 30 november

Taalspreekuur
Aanvang: 10.00 tot 12.00 uur
Toegang: Gratis
Locatie: Bibliotheek Zuilen, Zwanenvechtlaan 4

Woensdag 26 oktober

Baby's houden van boeken
Aanvang: 10.30 tot 11.00 uur
Toegang: Gratis (wel graag reserveren)
Locatie: Bibliotheek Zuilen, Zwanenvechtlaan 4

Maandag 17 oktober

Parelsessies: The Po' Ramblin' Boys
Aanvang: 20.15 tot 22.15 uur
Toegang: € 15,00
Locatie: De Parel van Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 17

Maandag 24 oktober

Parelsessies: Walt Wilkins & The Mystiqueros
Aanvang: 20.15 tot 22.15 uur
Toegang: € 17,00
Locatie: De Parel van Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 17

Maandag 31 oktober

Parelsessies: Onder voorbehoud: Dick van Altena
Aanvang: 20.15 tot 22.15 uur
Toegang: € 12,00
Locatie: De Parel van Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 17

Zondag 6 november

StraatReünies Van Heukelomlaan en Berlagestraat
Aanvang: 14.00 tot 17.00 uur
Toegang: Gratis
Locatie: Museum van Zuilen, Amsterdamsestraatweg 569

Zondag 6 november

MuseumJeugdUniversiteit
Aanvang: 14.00 tot 15.00 uur
Toegang: € 20,00 voor vier colleges
Locatie: Tournooiveld 1, Oud-Zuilen

Maandag 7 november

Parelsessies: Herman Brock jr.
Aanvang: 20.15 tot 22.15 uur
Toegang: € 15,00
Locatie: De Parel van Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 17

Maandag 14 november

Parelsessies: Clachán
Aanvang: 20.15 tot 22.15 uur
Toegang: € 12,00
Locatie: De Parel van Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 17

Donderdag 17 november

Vergadering wijkraad Noordwest
Aanvang: 20.00 tot 22.00 uur
Toegang: Gratis
Locatie: Geuzenkwartier, Laan van Chartroise 166

Maandag 21 november

Parelsessies: Richard Lindgren
Aanvang: 20.15 tot 22.15 uur
Toegang: € 15,00
Locatie: De Parel van Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 17

Maandag 28 november

Parelsessies: Caroline Cotter
Aanvang: 20.15 tot 22.15 uur
Toegang: € 12,00
Locatie: De Parel van Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 17

Maandag 28 november

Spreekuur wethouder Kees Diepeveen
Aanvang: 18.30 tot 19.30 uur
Toegang: Gratis
Locatie: Wijkservicecentrum Noordwest, Amsterdamsestraatweg 283



Walt Wilkins & The Mystiqueros