

## WIJ GAAN VERHUIZEN

Eindelijk, na meer dan twee jaar puzzelen, vergaderen, het bekijken van de (on)mogelijkheden, één lichte hartaanval en veel slapeloze nachten, is het besluit gevallen: het Museum van Zuilen gaat naar een prachtige nieuwe locatie: De Werkspoorfabriek!

Met grote dank aan de heer Scherrenberg, eigenaar van deze hal, die het Museum van Zuilen een zeer warm hart toedraagt en dat laat blijken door de eerste vijf jaar geen huur in rekening te brengen!

### MET GROTE DANK AAN ONZE DONATEURS!!

Maar het doorgaan van de verhuizing is ook te danken aan de ruim tweehonderd donateurs die het Museum van Zuilen met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse bijdrage steunen en er zo blij van geven het museum een warm hart toe te dragen. Dank u wel!

Er moet nog wat water door de Vecht (of het Amsterdam-Rijnkanaal), maar de fondsenwerving is van start. Afhankelijk van de resultaten zal de verhuizing eind dit jaar of begin volgend jaar een feit zijn, we houden u natuurlijk op de hoogte!



De eerste verhuisdozen zijn al gevuld.

### Heel veel nieuwe stukken

Bijzonder (of eigenlijk: heel gewoon?) gegeven: waarom gaat het Museum van Zuilen nou eigenlijk verhuizen? We zitten toch prima op de Amsterdamsestraatweg? We zijn daar ook heel makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer en het is al vele jaren een vertrouwde locatie. Het Museum van Zuilen opende bijna tien jaar geleden – 12 september 2009 – de deur en bleek een succes! Met de vele tientallen StraatReünies bracht het Museum van Zuilen een uniek concept in. Iedere Zuilense straat kreeg aandacht, tot groot genoegen van duizenden bezoekers van deze StraatReünies.



Bezoekers van de eerste van de meer dan tachtig StraatReünies.

Deze StraatReünies leverde voor veel oude- en nieuwe bewoners leuke, vaak hernieuwde – contacten op. En de dikwijls prachtige verhalen (en stukken!) die het Museum van Zuilen kreeg, maakten dat ook wij enthousiast bleven.

Maar dit succes had ook gevolgen voor de opslagmogelijkheden van het museum: er kwamen zoveel nieuwe (en vaak bijzondere, unieke) stukken binnen voor de collectie dat we uit onze jas zijn gegroeid. Een jas die ons als gegoten zit, maar na tien jaar duidelijk aan slijtage onderhevig is.

We gaan dus echt naar een nieuwe plek, maar wel een bijzondere! Het was toch Werkspoor dat ervoor zorgde dat Zuilen, 'het dorpje aan de schone Vecht' dat in 1913 nog geen

duizend inwoners telde, groeide tot de vierde gemeente in de provincie! En om dan als Museum van Zuilen onderdak te krijgen in één van de hallen van deze fabriek – de Nieuwe Plaatwerkerij die tegenwoordig door het leven gaat als: De Werkspoorfabriek – is een buitenkans, een eer. We gaan naar onze roots, de plek die meer en meer als Culturele Hotspot in de belangstelling staat van velen. En dus kan de rijke geschiedenis van Zuilen daar een nog groter publiek bereiken, kunnen we nóg beter de mensen ook trots op Zuilen maken.

### Ook leuk

De fotografe Maartje ter Horst maakte vorig jaar een aantal foto's in het Museum van Zuilen. Dat werd voor haar de start van een serie foto's van kleine Nederlandse musea. Vorig jaar is een aantal van die musea in de Weekend-bijlage van het AD geplaatst.

Maar het succes van Maartje ging verder! Het werd een compleet boek. Dat is in april verschenen. Ook daarin staat (mag ik zeggen 'natuurlijk?') het Museum van Zuilen. Het was de bedoeling dat ik het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen, maar dat ging even niet i.v.m. mijn gezondheid. (Alles is weer prima, geen zorgen!) Maar Maartje zou Maartje niet zijn als ze er niet voor zou zorgen dat ik toch een exemplaar van het boek zou krijgen. Dus kreeg ik begin van deze maand haar boek over kleine musea.



Mooi – foto - boek over kleine musea in Nederland, Maartje ter horst reisde hiervoor heel ons land door, maar ze begon in... Zuilen!

Het succes van Maartjes boek had nog een ander gevolg. Het boek kwam namelijk ook onder de aandacht van de redactie van 'Een Vandaag'. En deze redactie vatte het plan op om in augustus een documentaire uit te zenden over kleine musea in ons land. Vervolgens werden we gebeld en de opnames zijn gemaakt. Vorige week voor de radio, en deze week, om precies te zijn 25 juni, voor de televisie. (Heb bij de redactie nog wel even aangegeven dat ze net op tijd waren: na de verhuizing zijn we geen 'klein' museum meer!)

### Ook leuk

In *De Oud Utrechter* wordt al vanaf het eerste jaar ook door het Museum van Zuilen regelmatig een pagina gevuld. Uiteraard met Zuilense geschiedenis.

Vele jaren schreef ook de heer Jan Jansen een interview met een min of meer bekende inwoner van de stad Utrecht. Om gezondheidsredenen is de heer Jansen hiermee noodgedwongen gestopt.

Maar de ongeveer 200 interviews mochten niet zomaar verloren gaan natuurlijk. Zo werd besloten van de verschenen interviews er honderd (maar het werden er 104) in boekvorm uit te brengen. Tijdens de boekpresentatie vertelde de heer Jansen me dat het mijn enthousiasme was, waardoor hij er een hele serie van wilde maken. (weer zo'n compliment over mijn enthousiasme, maar dat komt alleen maar omdat ú zo enthousiast het Museum van Zuilen een warm hart toedraagt!)

Kortom, we kwamen door de ballotage en ook in het boek: 'Utrecht in honderd interviews', met een voorwoord door burgemeester Jan van Zanen die ook het eerste exemplaar uitreikte, werd een plekje verkregen. Het boek is voor mensen uit Utrecht (en Zuilen) een aanrader. Het is niet te koop in het Museum van Zuilen, de geïnteresseerde zou contact op moeten nemen met de Drukkerij aan de Vecht.



Met Jan Jansen op de foto. Ben er trots op ook in zijn boek over Zuilen te mogen vertellen. De foto werd gemaakt door Ton van de Berg (óók een bekende Utrechter!)

### Ook leuk

Ook leuk was de 'grootste' aanwinst die we deze maand kregen van de heer Dirks jr.

Hij kwam al eerder met heel waardevolle stukken voor de collectie. Zijn oom was filiaalhouder van de coöperatie 'Oostenburg', de winkel op de hoek Amsterdamsestraatweg en de Muyskenweg waar tegenwoordig Café Elinkwijk zit.

Van die winkel had hij nog een groot theeblik dat hij aan het Museum van Zuilen wilde schenken. Zijn we blij mee!



De heer Dirks met het theeblik van de HaKa uit de winkel van zijn oom.

## Het Museum van Zuilen gaat verhuizen!

Voor het realiseren van een duurzaam museum heeft het Museum van Zuilen nog steeds een groot aantal donateurs nodig. Natuurlijk zijn we bijzonder trots op het grote aantal donateurs (meer dan 220) dat zich inmiddels al heeft opgegeven (we zijn ondertussen de € 10.000 al gepasseerd!) Toch moet het méér worden. Help ons alstublieft. U kent vast wel iemand die óók uit Zuilen komt (familie?), of óók trots is op Zuilen vanwege die rijke geschiedenis (collega?), of iemand van wie u weet dat hij of zij een mooier, groter, beter Museum van Zuilen kan of wil steunen (vriend/in?)!

## Donateur S, M, L en XL

Er zijn verschillende mogelijkheden:

- Donateur S:** De 'Donateur S' betaalt tot € 25 per jaar en geeft zo aan het Museum van Zuilen een warm hart toe te dragen.
- Donateur M:** De 'Donateur M' betaalt € 50 euro per jaar en krijgt een 'Kalender van Zuilen', met fraaie foto's van 'Zuilen, toen Zuilen nog Zuilen was'.
- Donateur L:** Doneert u jaarlijks een bedrag van € 100? Gefeliciteerd! U bent lid van 'De Club van 100'. Natuurlijk krijgt u ook de 'Kalender van Zuilen', maar... u heeft een vierkante meter van het Museum van Zuilen geadopteerd en als dank plaatsen we uw naam op de plattegrond van het museum die op een mooie plaats in het nieuwe Museum van Zuilen komt te hangen.
- Donateur XL:** De 'Donateur XL' schenkt het Museum van Zuilen een maandelijkse bijdrage van minimaal 10 euro en krijgt naast de vermelding op de plattegrond met de adoptie-donateurs per vierkante meter en de kalender ook jaarlijks een uitnodiging voor een donateursdag.  
Dan is in het Museum van Zuilen een lezing over een Zuilens onderwerp, uitleg over de Werkspoortafel en na afloop een boekje over het thema van de lezing.

Het formulier waarmee u zich kunt aanmelden als donateur vindt u met de volgende link. <http://www.museumvanzuilen.nl/museum/help-het-museum-van-zuilen/>

Mocht een en ander niet lukken, een mailtje naar [info@museumvanzuilen.nl](mailto:info@museumvanzuilen.nl) werkt ook, dan schrijven we u graag in

## Een eenmalige gift is ook welkom

Niet iedereen wil donateur worden. De jaarlijkse of maandelijkse verplichting schrikt soms af. Dan is het goed te weten dat we ook heel blij worden van uw eenmalige gift. Wil u dan zo vriendelijk zijn bij uw overschrijven aan te geven dat het om een eenmalige GIFT gaat? Dank u wel!

Het rekeningnummer van de  
Stichting Museum van Zuilen is

**NL84 INGB 0004 2830 95**