



Het Museum van Zuilen is verhuisd. Het nieuwe adres waar u terecht kunt voor uw bezoek, verhalen, inbreng voor de collectie, enz. is vanaf heden Schaverijstraat 13, 3534 AS Utrecht-Zuilen. Het telefoonnummer is hetzelfde gebleven: 06 81036662

WELKOM in het MUSEUM VAN ZUILEN

Het was niet tegen dovenmansoren! Het Museum van Zuilen heeft zich sinds de opening op 26 juni j.l. in een grote belangstelling mogen verheugen.

En we kunnen onze rubriek 'Nieuwe aanwinsten' ook weer schrijven.

Natuurlijk was het spannend. De oude locatie aan de Amsterdamsestraatweg had het voordeel van 'gelegen aan een drukke weg' én de plek was in de loop van veertig jaar ook min of meer een begrip geworden. Dus was het spannend of we op de Schaverijstraat ook in beeld waren bij de bezoekers.

We kunnen tevreden terug kijken op de eerste drie weken, de bezoekersaantallen hebben onze verwachtingen ruim overtroffen.

Ondanks de extra hobbel die genomen dient te worden in verband met de coronamaatregelen was het vele malen drukker dan op de vorige locatie in dezelfde periode!

En het nieuwe museum wordt door de bezoekers alom gewaardeerd: professioneler, mooier en completer zijn de drie meest voorkomende reacties in het gastenboek.

Kortom, ondanks alle hobbels die we hadden te nemen kunnen we nu al zeggen dat het een goede beslissing was om het museum te verhuizen naar zijn geboortegrond.

Grote dank aan allen die hun steen en steentje hebben bijgedragen.

Zonder meteen het hele museum en zijn inhoud aan u voor te schotelen willen we wel de donateurs die een vierkante meter adopteerden hier extra onder de aandacht brengen.

Hun namen staan geschreven op één van de twee molens die we van De Stadstuin kregen. (Op de andere staat het verhaal



geschreven over het ontstaan van het Museum van Zuilen.)

De molen met de adoptanten van een m2 van het Museum van Zuilen.

Wegens vakantie gesloten

Dat is nou ook wat: zijn we net open en is het museum al weer gesloten wegens vakantie.

Het spijt ons, maar, vorig jaar ging de vakantie de mist in vanwege een hartaanval, dit jaar was eigenlijk de opening al gepland tegen het einde van het eerste kwartaal. Dus was een vakantie in de periode laatste week juli en eerste week augustus heel reëel.

Door corona werd de opening pas 26 juni verricht en kon het bezoek pas vanaf 1 juli een bezoek plannen. Dan is de al eerder geplande vakantie wel erg kort na de opening. Maar, we waren er zodanig aan toe, dat we toch ervoor hebben gekozen deze door te laten gaan.

Vanaf 8 augustus kunnen we u weer verwelkomen. Maar ook dan pas na aanmelding:

<https://www.museumvanzuilen.nl/reserveer-uw-bezoek/>

Telefonisch kan ook: bel dan (06 81036662).

Nieuw in de collectie

Waar we al op hoopten werd al snel bewaarheid: na een halfjaar (vrijwel) stilstand, kregen we sinds de opening al weer heel mooie aanwinsten voor de collectie. Al op 5 juli kregen we het logo van Werkspoor.

'Vijf juli, dat is toch een zondag?' Zeker, maar er werd aangeboden en het al lang geleden toegezegde werd aangereikt (en aangepakt natuurlijk!)



Op 9 juli stapte een familielid van de heer Oude Wansink het museum binnen. Hij bracht een paar oorkondes die de heer Oude Wansink kreeg omdat hij zo verdienstelijk had geholpen met de verwerking van de voedselpakketten, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Één van de oorkondes werd voorzien van de namen van tevreden klanten, op een andere vinden we de namen van de leden van het verzet. Ook de oorkonde die hem werd verstrekt door het Rode Kruis zit erbij.

– De heer Oude Wansink had een kruidenierswinkel op de hoek van de Hermannus Elconiusstraat en de Sweder van Zuylenweg. Later werd dit een filiaal van de Vivo.



Vervolgens kwam men op zaterdag 17 juli met een tweetal bijzondere stukken het museum verrijken.

We kregen een van een dochter van de heer Van Straten een 'jubilarisschilderij', een tekening van de werkplek van een medewerker van Werkspoor, met daarop zijn collega's, waarvan de hoofden niet getekend werden maar een portretfotootje was.



Van zulke prachtige stukken hadden we er tot nu toe twee (wel twintig foto's van zulke schilderijen, maar originelen waren dun bezaaid.)

Een derde exemplaar was zeer welkom.

Nog dezelfde dat stapte een mevrouw binnen die op de Isotopenweg woonde toen in 1967 de ontploffing van het kruitschip plaats vond. Bij haar in de tuin belande toen een militaire helm. Onbekend is of deze voor schroot op/bij het schip aanwezig was, maar we vonden een mooi plaatsje voor de (nogal gehavende) helm, bij de vitrine 'Werkspoor in de Tweede Wereldoorlog'.



Cutuurnota aanvraag

Het Museum van Zuilen heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage van de afdeling Cultuur van de gemeente Utrecht. De aanvraag – voor de periode 2021-2024 – is grotendeels gehonoreerd, we kunnen voorlopig nog door met het Museum van Zuilen!