

1 november: GEEN StraatReünie Balderikstraat!

Dit is bijzonder jammer. De tweede StraatReünie was goed bezocht, en heel veel contacten met bewoners van toen en nu waren het gevolg. Het Museum van Zuilen was zeer tevreden over het succes. Dus keken we al weer uit naar de volgende StraatReünie, die van de Balderikstraat.

Maar... de Coronamaatregelen nopen ons om alle volgende StraatReünies in de ijskast te zetten. Let wel, het is uitstel, maar zeker geen afstel. De hele planning van de StraatReünies zoals die ook op onze site staat, schuift op. Zodra het weer verantwoord is om verder te gaan, zullen we dat zeker doen.

Maar u kunt ons ondertussen wel helpen! Net als bij alle eerder gehouden StraatReünies doen we ook nu een oproep om uw herinnering aan de straat op te schrijven. Wat is uw leukste, mooiste, dierbaarste, liefste, enz. herinnering aan de Balderikstraat? Laat het ons weten: stuur het op, per brief of per mail (info@museumvanzuilen.nl). We plaatsen uw verhaal, natuurlijk mét bronvermelding, in het boekje van de Balderikstraat. We kijken uit naar uw verhaal (en als het enigszins kan... mét foto.)



120 jaar Zuilens Fanfare Corps

Dat is nogal een mijlpaal: het Zuilens Fanfare Corps werd opgericht in 1900.

Aan het Museum van Zuilen werd gevraagd of we met een tentoonstelling van het corps aandacht kunnen schenken aan het jubileum. Dat doen we natuurlijk graag... maar op dit moment hebben we het museum nog helemaal vol staan met de tentoonstelling 'Ons Werkspoor'.

Maar... in het Museum van Zuilen is ook het idee gerezen om met het museum 'naar buiten' te treden: vitrines op diverse locaties in de wijk (en dat mag ook buiten de wijk, dus als u een geschikte locatie weet?)

Na overleg met het ZIMIHC-theater kregen we toestemming voor het plaatsen en inrichten van vijf vitrines in de foyer van het Vorstelijk Complex.



Het Zuilens Fanfare Corps in het Julianapark.

De volgende stap was het vinden van de nodige financiën. We deden hiervoor (niet tevergeefs) een beroep op

het *Innitiatievenfonds* van de gemeente Utrecht en ook het *KF-Heinfonds* steunde dit plan met een financiële bijdrage.

De *ontwerpen* zijn gemaakt, er wordt aan gewerkt, dus binnenkort kunt u de tentoonstelling '120 jaar Zuilens Fanfare Corps' gaan bekijken.

Nog even over de Galvanistraat

Wat we al hoopten: er waren méér bezoekers voor de reünie voor de Galvanistraat dan de eerste vernieuwde versie van de Edisonstraat. En dat ondanks de ook nu weer geldende strengere regels door corona.



Deze bezoekers keken nog naar een wat klein scherm, mogelijk wordt dat de volgende keer beter...

Deden we de vorige presentatie met een beamer op de vide, deze keer kozen we voor de eerste verdieping van het gebouw en gebruikten we een monitor. (een béetje aan de kleine kant: 60 inch, we hopen, met medewerking van de 'Burgerschapsbus' de vol-

gende presentaties op een grotere monitor te kunnen doen).

Nieuwe aanwinsten

Nog niet binnen (maar de voorpret is ook wat waard!); onlangs belde iemand vanuit Frankrijk. 'Mijn vader werkte bij Werkspoor, en daar maakte hij een tafelvotbalspel. Is dat iets voor uw museum?'. Ehh, ja, dat is nogal een ding he? 'Zeker, de tafel past niet in mijn auto, maar ik heb een kennis met een vrachtauto, die kan ik vragen als hij eens langskomt, of hij de tafel mee wil nemen en bij u af wil leveren.'

Maar het blijft wel een groot ding, kan dat in het Museum van Zuilen? Dat denk je dan. Leuk, maar is het wel leuk genoeg, als het zoveel ruimte inneemt?

Maar dan vervolgt de beller uit Frankrijk zijn aanbod met de opmerking: 'Het ene elftal zijn spelers van Elinkwijk, en het andere elftal is van USV.'

Oeioei, dan is het wel héél erg leuk: typisch voor Werkspoor én Zuilen'. Dat zou wel een heel leuke aanwinst zijn voor het museum. We hebben de tafel nog niet, maar zoals u zult begrijpen, we verheugen ons er wel al heel erg op!

Voor onze donateurs

Weet u het nog: het Museum van Zuilen kent verschillende types donateur: 'Donateur S' betaalt tot € 25 per jaar en geeft

zo aan het Museum van Zuilen een warm hart toe te dragen.

De 'Donateur M' betaalt € 50 per jaar en krijgt een 'Kalender van Zuilen', met fraaie foto's van het Zuilen van toen..

Doneert u jaarlijks een bedrag van € 100? Dan bent u lid van 'De Club van 100'. U krijgt ook de 'Kalender van Zuilen', maar... u adopteert een m2 van het museum! Als dank plaatsen we uw naam op de kolom in het museum waarop alle adoptanten worden vermeld. De 'Donateur XL' schenkt het Museum van Zuilen elke maand minimaal 10 euro en krijgt naast de kalender ook de vermelding op de kolom en jaarlijks een uitnodiging voor een donateursdag.

Het formulier waarmee u zich kunt aanmelden als donateur vindt u met de volgende link: <http://www.museumvanzuilen.nl/museum/help-het-museum-van-zuilen/> Wij gaan ondertussen aan de slag met de kalender van het volgend jaar. Mocht u donateur willen worden: laat het ons weten: we bestellen graag uw kalender mee!

