



## 12 december geen StraatReünie Sweder van Zuylenweg



EN DAT IS ECHT JAMMER. Maar met de anderhalve meter regelgeving is de StraatReünie – zo bleek in eerdere versies – niet het feestje zoals we dat bedoelen. Om het een beetje goed te maken, gaan we in deze *Zuilense Nieuwsbode* wel wat wetenswaardigheden van de Sweder van Zuylenweg vertellen.

We maken een denkbeeldige wandeling in de periode 1938-'39 over de Sweder van Zuylenweg. We beginnen aan de even kant, steken aan het eind over en lopen dan terug naar de Amsterdamsestraatweg.

De winkel op de hoek Amsterdamsestraatweg was van C. Jamin. De gezusters Grim hebben nadrukkelijk naam gemaakt voor de firma.



*De 'snoepwinkel' van toen.  
Dat waren de vele filialen van  
C. Jamin, ook in Zuilen.*

Naast C. Jamin zat de hal waar groenten verkocht werden door Van Elk, bekend vanwege zijn (kunst)neus en snor. Op nummer 6 zat de in Zuilen zeer bekende huisarts J.C. Ogterop. Op de hoek aan de overkant van de St.-Willibrordusstraat zat slager Bosch – zijn broer had ook een slagerij, op de hoek St.-Ludgerusstraat en de Edisonstraat.

Op nummer 14 zat drogisterij en fotohandel van I. Groenberg. De winkel werd voortgezet door zoon Rob, die de winkel later verhuisde naar de Amsterdamsestraatweg 524.

Op nummer 34 zat fotograaf Van der Pal. Een andere tak van de familie, J.J. en A. van der Pal, verkocht manufacturen en dameskleding op de hoek van de Sweder van Zuylenweg en de Edisonstraat.





De winkel van J.J. en A. van der Pal

Op de andere hoek van de Edisonstraat (die tijdens onze wandeling in 1938-'39 overigens nog **Daalseweg** heet) was de winkel van de heer en mevrouw Piet en Wies Tjepkema met 'klein huishoudelijke artikelen'. J.C. Oorbeek begon een slagerij op de hoek van bij de Balderikstraat, terwijl aan de overkant lederwaren verkocht werden door Van der Berg. De man achter de toonbank stond in Zuilen bekend als 'hangwang'. Deze bijnaam werd vrijwel altijd met respect uitgesproken, de man had een misvormde rechterwang, maar was bijzonder aardig. Helemaal aan het eind van de Sweder van Zuylenweg verkocht J.M. Kayim kruidenierswinkel.



De Sweder van Zuylenweg vanaf het Plein van Berlage. Rechts op de hoek was de winkel van Kayim.

Aan de oneven kant zat de sigarenwinkel van H. Lucassen (postadres was Van Egmontkade). Vanaf de hoek lopen we langs de woningen tot aan de Werner Helmichstraat. Daar troffen we de winkel en bakkerij van bakker Boonzaaijer aan.

Op de volgende hoek stapten we de 'Zuilensche Electriche Melkinrichting' van Rosseweij binnen.



De heer Rosseweij van de 'Zuilensche Electriche Melk Inrichting' staat trots bij zijn motorcarrier. Naast het bord Amstel Bieren is reclame aangebracht van Van Nelle. In de etalage vinden we onder andere: een verrassing: vruchtenlimonade met jam of limonadesiroop. Bovendien blijkt: melk is goed, maar flesschenmelk van de U. M. C. is beter.

Doorstappend richting Amsterdamsestraatweg komen we langs nummer 63, de woning van de Zuilense Sinterklaas, alias de heer Hanselaar.

Op de hoek van de Johannes Uitenbogaertstraat was een HaKa-winkel, waar later een 'Wasserette' in kwam, toen heel vernieuwend: een wasserij waar je zelf je was kon doen!

Tegenover de HaKa-winkel streek Van Hasselt neer met een groentehal en daarnaast kwam kapper Knoop.

Op de hoek Hermannus Elconiusstraat verkocht Venema schoenen.

De tegenoverliggende winkel werd een ViVo-filiaal.





*De Sweder van Zuylenweg was een typisch product van zijn tijd: bijna op iedere hoek was wel een winkel te vinden. (Of een huisarts, nietwaar dokter Ogterop?) Hier zien we de hoek met de Joh. Uitenbogaertstraat, waar J.C. van Hasselt zijn groenten verkoopt. Naast hem zal kapper Knoop komen, maar die zit nu nog een deur verder met zijn handen in het haar.*

Tot de Amsterdamsestraatweg komen we nog bij de bloemenwinkel van G.J. van Eck en Zn., de comestibleswinkel van G.J. van Ekeris en als laatste het paradepaardje van het winkelbestand van 1938, de winkel van P. de Gruyter.



*In Zuilen vestigde zich ook dé grootgrutter van die tijd, n.l. P. de Gruyter & Zn. Een zeer groot bedrijf met uitsluitend 'eigen merk' producten. Niet alleen de koffie en thee, maar ook alle andere artikelen die men er verkocht waren van het huismerk.*

*Deze grootgrutter uit 's Hertogenbosch was gevestigd op de hoek van de Amsterdamsestraatweg en de Sweder van Zuylenweg. De bekende reclameslogan die men gebruikte was: 'Èn betere waar, èn tien procent, alleen de Gruyter. De firma werd beroemd door zijn 'Snoepje van de week'. Zo, en dan nu de foto: rechts dat fietsenwinkeltje gezien? Dat werd later een schoenenwinkel van de heer Leeuwis, onder de naam Het Panterhuis.*



*Twee exemplaren van het zogenoemde 'Snoepje van de Week', in verband met de tijd, gekozen voor Sinterklaas afbeeldingen.*

*Bij het linkerplaatje kan de schuif onderaan bewogen worden, zodat de sint zwaait vanaf zijn stoomboot. De schuif onderaan het rechter plaatje laat de Piet iets in de schoorsteen gooien.*



Het **MUSEUM VAN ZUILEN** is verhuisd naar de Schaverijstraat 13, op de eerste etage van de **WERKSPORFABRIEK**. Een lift is aanwezig.

Organisatorisch is het voor ons heel fijn als u uw komst wilt aangeven. Dat doet u door te mailen naar [info@museumvanzuilen.nl](mailto:info@museumvanzuilen.nl) (bevestig uw bezoek) maar **telefonisch** kan ook: 06 20565655.

De toegang is gratis. Op dit moment neemt het aantal besmettingen weer toe, dus is dit alles onder voorbehoud van eventueel opgelegde maatregelen van de overheid!

## StraatReünie

### Prinses Beatrixlaan

En dan blijkt maar weer eens hoe ellendig de Corona maatregelen ingrijpen in heel veel dingen. Dat geldt natuurlijk, ook voor de StraatReünies.

De derde fysieke StraatReünie van dit jaar werd weer drukker bezocht dan de voorgaande, maar helaas, het is voorlopig weer de laatste.



*In een uitstekende sfeer en lekkere locatie genoten de bezoekers van de StraatReünie Prinses Beatrixlaan. Je zou bijna denken dat ze wisten dat het voorlopig de laatste was...*

## Studenten aan het werk voor Museum van Zuilen

In de vorige uitgave van de *Zuilense Nieuwsbode* maakten we ook al bekend dat de studenten aan het werk zijn om te zien wat er gedaan kan worden met en voor het museum.



*Passen en meten (Daarmee wordt de meeste tijd versleten, volgens een oud-Zuilense uitspraak). En dat onder de spanning 'werkt het?'*

Vorige maand waren dat leerlingen van het GLU, die een prachtig promotiefilmje maakten, deze maand werden studenten van de **Universiteit Utrecht**, in het kader van 'Living Past' die een pilot hielden voor groepen

medestudenten om te zien of wat zij bedacht hadden in de praktijk ook werkte zoals het bedoeld is.

Zonder al te veel willen verklappen: deze studenten creëerden een 'escape-box' waarbij het de bedoeling is dat de deelnemers (groepen van 4-6 personen van 16 jaar of ouder) binnen de gestelde tijd een aantal puzzels oplossen.

Als alle vragen zijn beantwoord (waarvan de oplossingen in het museum te vinden zijn) zijn ook de cijferslotjes op de kistjes ontgrendeld en kan vanonder de dubbele bodem één of meer onderdelen van een kolenwagen gevonden worden. Uiteindelijk kan dan binnen een uur – net als bij **Werkspoor** indertijd – een kolenwagen in elkaar gezet worden.



*Een kolenwagen, het prachtig resultaat van de 'escape-box'.*

## Kalender 2022

Hij is weer *mooi geworden!* Met dank aan de donateurs!



*Als blijk van waardering krijgen ook dit jaar de Donateurs M, X en XL een unieke Zuilense kalender.*

We bestellen beperkt, omdat de kalenders met een eigen ontwerp niet goedkoop zijn. Dit jaar zijn er enkele (10) stuks over. Op het bericht in de vorige *Zuilense Nieuwsbode* kwam al de vraag 'of de kalenders ook te koop zijn?' Deze tien gaan inderdaad de verkoop in. Ze zijn af te halen

in het museum (gedurende de openingstijden) voor € 15,- per stuk.

Opsturen maakt het nog weer € 5,- duurder, maar dan kun je beter donateur worden voor € 50,- per jaar. Ook nog eens aftrekbaar van de belasting, want het Museum van Zuilen is een Culturele ANBI-instelling!

## De feestverlichting hangt wel en hij brandt ook...

In de aanloop naar de 'donkere dagen voor Kerst' zijn de slingers en ballen uit de kast gehaald. Het is een mooie sfeer verhogende factor.

(Ga maar eens op zoek naar kerstballen in die mooie kleur groen van het interieur.)

Het is gelukt en het werkt. Nog meer reden om een bezoek aan het Museum van Zuilen te brengen.



*Bezoekers kregen een prachtige uitleg van de 'vrijwilliger van dienst'.*



## Bezoek is (volgens de huidige regelgeving) welkom.

En we heten u natuurlijk ook graag welkom.

Een QR-code wordt getest bij de entree, houdt u daar alstublieft rekening mee.

Maar de tijden zijn zeker op dit moment zeer onzeker. Omdat we niet in de toekomst kunnen kijken is het raadzaam om onze site in de gaten te houden.

Natuurlijk kunt u ons ook bellen.

Het nieuwe telefoonnummer van het museum is **06 20565655**. Met dit nummer kunt u ons bereiken tijdens de openingstijden van het museum (woensdag t/m zaterdag, van 10 tot 17 uur). Eventueel mailen kan natuurlijk altijd: [info@museumvanzuilen.nl](mailto:info@museumvanzuilen.nl).