

2 april 2023 StraatReünie Nicolaas Sopingiusstraat

Succes smaakt bij ons altijd naar meer. Dus gaan we voort met de succesvolle reeks van vernieuwde StraatReünies. Op 2 april aanstaande hopen we de huidige en voormalige bewoners van de Nicolaas Sopingiusstraat te mogen verwelkomen in het Museum van Zuilen aan de Schaverijstraat 13 (op het Werkspoorterrein).

Voor een stukje van de Nicolaas Sopingiusstraat 'van toen' gaan we aan de wandel en doen alsof het 1938-'39 is.

Over kruidenier Droog schreef oud-bewoner Van den Eshof: 'Kruidenier Droog werd bij ons thuis kortweg "Drogie" genoemd. Het winkeltje was op de hoek van de Nicolaas Sopingiusstraat en de Hermannus Elconiusstraat. Het werd bestierd door een ouder echtpaar dat naast de winkel woonde. Zij hadden geen kinderen. Wij hadden een opschrijfboekje, alles wat we haalden werd erin geschreven en wanneer het uit kwam werd er afgerekend! Toen ze te oud voor de winkel waren zijn ze in dezelfde straat blijven wonen, richting Joh. Uitenbogaertstraat. Er kwam een ijzerwarenwinkel voor in de plaats'.

Meer Weten? Welkom op de StraatReünie van 2 april. Organisatorisch is het voor ons fijn als u uw komst wilt aangeven. Dat doet u door te mailen naar info@museumvanzuilen.nl met vermelding van: StraatReünie Nicolaas Sopingiusstraat, en met hoeveel personen u komt. Eventueel telefonisch kan ook: bel dan even naar 06 20565655. De StraatReünie houden we van 14 tot 17 uur, met om 15 uur een kleine lezing met dia's over het ontstaan van Zuilen en de Nicolaas Sopingiusstraat en omgeving.



Heetwaterstokerij van De Buck in de Nicolaas Sopingiusstraat.

Eerste week van 2024: Reünie voor Zuilenezen (en hun partners)



De 'Doodskist' van Zuilen.

Ere wie ere toekomt: onze museumgids Hennie Beukers kwam met het geweldige idee van het organiseren van een reünie voor iedereen die op 1 januari 2024 'Zuilen' in zijn paspoort (of ID-kaart) heeft staan. Op 1 januari 2024 is het namelijk precies 70 jaar geleden dat Utrecht de gemeente Zuilen voor een groot deel annexeerde. Daar willen we als **Museum van Zuilen** natuurlijk graag bij stilstaan. Daarom organiseert het museum in de eerste week van januari 2024 een HerdenkingsReünie, alléén voor mensen die **ZUILEN** in hun paspoort hebben staan! Om te kunnen inschatten hoe groot de belangstelling hiervoor zal zijn, doet het Museum van Zuilen nu al een oproep aan iedereen die in januari 2024 minimaal 70 jaar oud is én **ZUILEN** in het paspoort heeft staan. Het belooft een bijzonder bijeenkomst te worden!

Geef uw belangstelling door aan: info@museumvanzuilen.nl onder vermelding van 70 jaar, en met hoeveel personen u komt. Eventueel telefonisch opgeven kan ook. Belt u dan alstublieft: 06 20 56 56 55. **De toegang is gratis!** Zodra we een beeld hebben van het aantal geïnteresseerden dat we kunnen verwachten gaan we op zoek naar een geschikte locatie.

En... de vorige StraatReünie was ook een succes!

Huidige en voormalige bewoners van de Minister de Visserstraat kwamen 'massaal' af op de StraatReünie van de Minister de Visserstraat.

Op voorhand kregen we meer dan 30 aanmeldingen, het werden er méér dan veertig.



Jong en oud liet zich graag bijpraten over de geschiedenis van de straat.

En, natuurlijk, leverde het voor het Museum van Zuilen ook weer wat op, maar liefst vijf foto's van de

winkel van Van Driel! Blij mee, hartelijk dank.

Vervolg op de vreemde situaties in het Museum van Zuilen.

Het wordt een heel plaatje, maar we presenteren trots ons nieuwe product:



Prachtig logo van ons nieuwe spel.

Al bijna twee jaar zijn studenten van de UU in de weer voor het Museum van Zuilen.

Zij ontwikkelden een Escape Game, en we noemen het: De Werkspoor Smokkelaar'.



Spelonderdelen van De Werkspoor Smokkelaar.

Daarvoor zijn we op zoek naar meer enthousiaste vrijwilligers die dit gaan begeleiden.

Wat gaan we doen? Van tevoren het spel gereedzetten, bezoekers ontvangen en het spel uitleggen. Tijdens het spel speel je een actieve rol in de tijdsbewaking en mogelijk geef je hints. Na afloop bespreken we na met de bezoekers.

Jij zorgt ervoor dat de bezoekers een geslaagde middag of avond

hebben. Het spel wordt door twee vrijwilligers begeleid, dus je staat er niet alleen voor.

Het Escape Game is een nieuwe ervaring in het museum. We zoeken mensen die én de geschiedenis van industrie, arbeid en/of Zuilen interessant vinden, én van spellen houden.

De exacte openingsuren van de escape game staan nog niet helemaal vast.

Waarschijnlijk is dit op de donderdagavond, vrijdagavond en zondagmiddag.

Kan je niet op deze tijden, aarzel dan niet om ook contact op te nemen, mogelijk dat we ook op andere tijden de escape game aanbieden. Interesse? Mail dan met vrijwilligers@museumvanzuilen.nl! We nemen dan snel contact met je op.