



Drie jaar Museum van Zuilen op de Schaverijstraat

De tijd gaat snel, gebruikt hem wél. En dat deden we: 26 juni 2023 is het al weer drie jaar geleden dat de toenmalige burgemeester Jan van Zanen – zijn laatste officiële opening als burgemeester van Utrecht – het Museum van Zuilen opende, samen met Georgia, één van de kleindochters van Wim van Scharenburg. Ondanks dat we al direct tijdens de opening met de gevolgen van corona werden geconfronteerd (we moesten al met al meer dan een half jaar dicht) hebben we onze draai op de nieuwe locatie wel gevonden, en groeien ook de bezoekersaantallen gestaag.

In deze *Zuilense Nieuwsbode* blikken we terug op een paar hoogtepunten van de afgelopen drie jaar.



2020 - 2023



De 36 stellingkasten in het depot moesten eerst worden opgebouwd, voordat de collectie kon verhuizen. Daar waren we in de maanden april en mei druk mee.



December 2020 werd de eerste stoeptegel met qr-code, die een stukje geschiedenis van de straat verteld, gelegd in de Wattlaan. Vervolgens werden alle straten van deze wijk voorzien van zulke tegels.



U zag al wat plaatjes langskomen, het is nog niet helemaal rond, dus echt verklappen doen we nog niets, maar dit is een deel van de studenten van de UU die bezig zijn met een bijzonder project voor het Museum van Zuilen.



Het succes van het Museum van Zuilen komt niet uit de lucht vallen. Het is dankzij de inzet van een grote schare vrijwilligers en een zeer actief bestuur dat we er zijn en groeien!



Het van oorsprong Zuilense verhuisbedrijf W. van Haarlem verhuisde de collectie naar de Schaverijstraat. De Werkspootafel paste niet in de lift. Gelukkig was de trap breed genoeg (en de verhuizers sterk genoeg) om ook deze hobbel te nemen.



Voor bij de koffie tijdens de eerste verkennende gesprekken met (voormalige en huidige) bestuursleden van HMS, voor een tentoonstelling over '100 jaar HMS', werd een lekkere taart meegenomen.



Wat even op een laag pitje stond vanwege corona kwam ook weer langzaam op gang: bij de onthulling van het gerestaureerde schild van Hofleverancier Amsing werd ook een stoeptegel met qr-code gelegd waarin uitleg wordt gegeven over de bakkerij van Amsing (hoek Edisonstraat en Ampèrestraat.)



Een prachtige muurschildering met het verhaal over het klooster dat op deze plek stond werd onthuld. Ook hierbij kwam een stoeptegel met qr-code die uitlegt wat er te zien is.



Niet alleen meer individuele bezoekers weten het museum op de nieuwe plek te vinden, ook familiebezoeken vinden steeds meer plaats. Zoals de familie Hund.



In de aanloop van de tentoonstelling over gastarbeiders kwamen een aantal mannen kennismaken (en hun medewerking toezeggen!).



Van de tentoonstelling 'Kleurrijk en geworteld' gastarbeider in Zuilen door de jaren heen' mochten we een sateliententoonstelling opstellen in de bibliotheek Zuilen.



De locomotor – De Sik – stond bij Station Utrecht-Zuilen maar werd als herkenningspunt in augustus 2020 door Agterberg verhuist naar de entree van het Museum van Zuilen. Met dank aan de werkgroep Directe Voorzorgingen.



In 2021 konden we ook de eerste normale StraatReünie weer organiseren.



Ook Maarten van Rossem bezocht het museum (en vond het leuk!).



Leerlingen van de Prinses Margrietschool luisteren aandachtig naar de verhalen waarom hun opa/oma ooit naar Zuilen kwam.