



12 november StraatReünie Westinghouse- en Franklinstraat

We breken alwéér met de traditie (is het dan nog wel een traditie?) maar ook de eerstvolgende StraatReünie is niet op de eerste zondag van de maand maar een week later. Het feest blijft gelukkig wel hetzelfde, als u zich maar opgeeft!

Winkels vinden we niet in deze straat. Op nummer 3 woonde de in heel Zuilen bekende K. Bloemendaal. Hij was *bode* op het Zuilense gemeentehuis. De enige van wie het Museum van Zuilen weet dat hij in de (melk)handel zat, was de heer Verhoef. Deze heer **Verhoef** woonde op nummer 4. Hij had daar geen winkel maar ventte de melk. – Met melk, groenten en brood kwam men vroeger dagelijks langs de deur. – De familie Verhoef zat met meerdere broers in de melkhandel: ook een broer Verhoef in de **De Bazelstraat** verdiende zo zijn brood. In de Utrechtse Seringstraat 79 kwamen we de derde melk(r)oer tegen.

De bewoners van de Westinghousestraat aan de Maarsse kant hadden vele jaren nog geen achterburen. Dat wil zeggen: daar was tot kort voor de **Tweede Wereldoorlog** geen bebouwing.

Nadat men midden jaren twintig van de vorige eeuw de koeien van het weiland van slager Vergeer had gehaald, realiseerde men hier drie naast elkaar liggende voetbalvelden (tussen de Amsterdamsestraatweg en de Edisonstraat, die overigens toen nog 'Daalseweg' heette) voor drie verschillende voetbalverenigingen. Dit waren E.D.O. (bestaat nog steeds), Victoria (voetballers kwamen uit de wijk **Elinkwijk**, de vereniging is opgeheven), en **De Toekomst** (werd Ultrajectum, is later gefuseerd met D.S.O.). De StraatReünie houden we in het Museum van Zuilen. Om 14:00 uur inloop tot 15:00. Dan geven we een kleine lezing met dia's over het ontstaan van Zuilen in het algemeen en de Westinghousestraat en de Franklinstraat in het bijzonder. Om 17:00 uur sluiten we af.

De Werkspoorfabriek – het gebouw waar u het Museum van Zuilen vindt – is rolstoelvriendelijk en de toegang is gratis. Dus, wat let u: stuur een mailtje naar info@museumvanzuilen.nl of grijp de telefoon: 06 20565655. Wij kijken uit naar uw komst. (Ook als u niet in een van deze straten woonde bent u natuurlijk welkom!)



De Franklinstraat met zijn klompenhokjes

Een wandeling vanuit het Vorstelijk Complex door Zuilen.

De trouwe lezers van de *Zuilense Nieuwsbode* heeft al lang in de gaten dat er vol trots aan de geschiedenis van Zuilen wordt gewerkt, en nu dan ook – heel eigentijds – af te lezen met een telefoon waarmee u de stoeptegels met qr-code kunt lezen.

Zo wandelt u door de straten van het oude Zuilen en krijgt u per straat de geschiedenis voorgeschoteld.

In dit voorbeeld wandelen vanuit het Vorstelijk Complex door een aantal Zuilense straten en weer terug.

Loop gerust door andere straten: alle Zuilense straten (dus van vóór 1954) Daar gaan we...

Het Vorstelijk Complex komt voort uit twee Openbare Scholen, namelijk de Openbare Lagere School 2 (later de Prins Bernhardschool) en de Openbare Lagere School 4 (later de Prinses Beatrixschool). Vóór de ingang van beide scholen vindt u een **stoeptegels** met qr-code die vertelt over de geschiedenis van deze scholen.

Er is een misverstand over de vernoeming van de scholen in het Vorstelijk Complex. Daar wordt gerept over de Prinses Christaschool. Die heeft in Zuilen **nooit bestaan**. Lees erover via de qr-code.



Openbare Lagere School 2



Openbare Lagere School 4

De wandeling start als u het schoolplein op de Prinses Beatrixlaan verlaat en linksaf gaat, over de Prinses Beatrixlaan...



Prinses Beatrixlaan



Prinses Irenelaan 1



Prinses Irenelaan 2

Deze laan volgend komen we bij de Pionstraat, onderdeel van Het Schaakwijk...



Het Schaakwijk

Deze sluit aan bij de rotonde met de Sweder van Zuylenweg...



Sweder van Zuylenweg 1



Sweder van Zuylenweg 2

Omdat over de Sweder van Zuylenweg veel te vertellen is (mede vanwege de vele winkels) liggen aan het begin en eind **verschillende tegels**: de even- en oneven kant worden apart beschreven. Op de Amsterdamsestraatweg liggen 5 tegels die u begeleiden tijdens een wandeling over de Amsterdamsestraatweg van de **grens** met Utrecht tot de grens bij Maarssen en weer terug.

Aan het einde van de Sweder van Zuylenweg ligt tegel 2.



Amsterdamsestraatweg 2

Op de Amsterdamsestraatweg: rechtsaf en weer rechtsaf bij De Lessespsstraat...



De Lessespsstraat

... lopend door de De Lessespsstraat naar de Prins Bernhardslaan...



Prins Bernhardslaan

Als u **linksaf** gaat, richting Maarssen lopend, komt u weer bij het Vorstelijk Complex.

Veel wandelplezier, ook namens *Het Utrechts Archief* en de *Universiteit Utrecht (Project Living Past)*.