

10 december StraatReünie Adelboldstraat

De Adelboldstraat, waar is die nou ook alweer? Voor de niet-kenners: tussen de Balderikstraat en de Edisonstraat, vanaf de St.-Winfridusstraat tot het Bisschopsplein.

Veel winkels treffen we in deze straat niet. Nummer 7 huisvestte de familie Klaasen. De heer Klaasen had een groothandel in horlogefournituren.

De familie Hoogenboom uit de Adelboldstraat 11 besloot mee te gaan met de rest van de familie. Men *emigreerde* (twintig man sterk!) naar Australië: Voor de verplaatsing van deze 20 familieleden naar de haven werd een *touringcar* ingezet. De heer Hoogenboom zelf was timmerman en meende in dat groeiend Australië betere kansen te hebben.

Op nummer 37 zat kruidenier M. Dammers. In zijn pand kwam later een Nutsspaarbank te zitten.



Bij de foto: De Adelboldstraat omstreeks 1934 in bijna nieuwstaat. De fotograaf stond met zijn rug naar de St.-Winfridusstraat en knipte af terwijl zijn lens richting het Bisschopsplein wees. Mevrouw Moor van nummer 3 staat op haar dochter te letten.

Ook deze **StraatReünie** houden we in het Museum van Zuilen. Om 14:00 uur inloop tot 15:00. Dan geven we een kleine lezing met dia's over het ontstaan van Zuilen in het algemeen en de Adelboldstraat in het bijzonder. Om 17:00 uur sluiten we af.

De Werkspoorfabriek – het gebouw waar u het **Museum van Zuilen** vindt – is rolstoelvriendelijk en de toegang is gratis. Dus, wat let u: stuur een mailtje naar info@museumvanzuilen.nl of grijp de telefoon: 06 20565655. Wij kijken uit naar uw komst. (Ook als u niet in een van deze straten woonde bent u natuurlijk welkom!)

Nog even over de wandeling van de vorige uitgave

In de vorige uitgave van de *Zuilense Nieuwsbode* kon u aan de hand van de geplaatste stoeptegels met qr-codes een denkbeeldige wandeling maken door Zuilen en aan de hand van die – inmiddels 220 – tegels een stukje geschiedenis van die straten tot u nemen.

We ontvingen een reactie van iemand die zichzelf 'digibee' noemt en schrijft het jammer te vinden dat zij die 'wandeling' niet kan maken. Maar er is hoop (voor alle 'digibeten' onder u). Als u naar onze site gaat, vindt u rechts, bovenaan een zoek-venster. Als u daar de naam van de straat intikt komt de tekst van de qr-stoeptegel – onder de *straatnaam* bij de zoekresultaten – ook tevoorschijn. Hoop dat het u gaat lukken: er is zo heel veel informatie over Zuilen beschikbaar. Succes.

Nieuwe aanwinsten

Deze maand hebben we ook weer een prachtige aanwinst die we graag even in de schijnwerpers zetten. De heer Burghart uit de Keucheniusstraat werkte bij Werkspoor.

Hij heeft naast zijn arbeid in de fabriek, ook heel veel speelgoed gemaakt. Driewielers, stepjes, poppenwagens, en een prachtig poppentafeltje met twee stoeltjes.



Mooi, modern, in ieder poppeninterieur te gebruiken. Maar nu in het Museum van Zuilen terechtgekomen.

En een oproep voor nieuwe aanwinsten

In het Museum van Zuilen zijn de voorbereidingen voor de volgende tentoonstelling volop aan de gang. Het wordt de tentoonstelling over de winkeltjes 'op de hoek' in het vroegere Zuilen, met een sterke focus op de slager, de melkboer/kruidenier, de groentenboer, de bakker en de sigarenwinkels, waarvan Zuilen er vele kende.

Natuurlijk ontbreken de 'grote jongens' van toen, *De Gruyter* en de Coöperatie 'Oostenburg' (met z'n HaKa-producten) niet.

Hoewel we best veel materiaal tot onze beschikking hebben, blijkt altijd dat het 'beter kan'. We doen dan ook graag een oproep aan u voor foto's van – vooral – winkels van de genoemde branches.

De StraatReünie voor de Westinghouse- en Franklinstraat. Was het leuk?

Leuk om de geschiedenis te horen van de wijk waar we nu wonen, super! 'Geweldig museum. Dank voor de leuke reünie.'

'Dank voor de leuke Reünie.' 'Een leuke middag. Bedankt voor de gastvrijheid.'



Het zijn natuurlijk maar enkele reacties uit het gastenboek van die middag, maar ik geloof dat het wel leuk was.

In de aanloop naar...

Er blijven maar aanmeldingen binnenkomen voor de grote reünie voor iedereen die nog 'Zuilen' als geboorteplaats in zijn/haar paspoort heeft staan. *Helaas*, we zitten VOL. Al maanden geleden zijn we van start gegaan om een beeld te hebben hoeveel belangstelling voor deze reünie zou zijn.

Veel dus, dat bleek al snel. Daarop werd het zoeken naar een geschikte ruimte. Het *Museum van Zuilen* is veel te klein, we zochten we naar een bruikbare plek, liefst op het *Werkspoorterrein*, maar in ieder geval in *Zuilen*.

De Werkspoorabdij stond al snel bovenaan het lijstje. *Helaas* werd dat veel te duur (verwarmen van de ruimte kost meer dan € 10.000!). En vergeet niet: iedereen is minstens 70 jaar, dus een staande receptie kan het ook niet zijn, er moeten tafeltjes en stoelen zijn. De daarop volgende locatie die we vonden kan wel 1000 bezoekers aan, maar we kregen voortdurend nieuwe, vooral hogere, offertes.

Uiteindelijk kwamen we terecht bij het *Vorstelijk Complex* (de Openbare scholen Prins Bernhard en Prinses Beatrix, uitgebreid met een theaterzaal). Zij willen ons (en u) *graag welkom heten* die dag.

Maar... méér dan 400 gasten kunnen er niet in. Aanmelden heeft echt geen zin meer, er staan al tientallen liefhebbers op de wachtlijst en het is niet aannemelijk dat die een plek gaan krijgen. Excuus!

In de aanloop naar...

Om enigszins een bijdrage in de kosten te kunnen realiseren hebben we een aantal *promotieartikelen* besteld die we tijdens de grote reünie gaan verkopen. U kent dat wel: vlaggen, tasjes, *speelkaarten*, boeken, usb-sticks, maar ook pennen, boekenleggers.

Dat alles aangeschaft binnen de beperkte financiële mogelijkheden die het museum van Zuilen heeft. Die

beperking houdt ook in dat we geen enorme aantallen kunnen bestellen 'om de prijs laag te houden'.

Maar wat overkomt ons? Er blijkt een succesnummer bij te zitten: **DE MOK!**



DE MOK

Deze mok gaan we verkopen. De verkoop start op 7 januari tijdens de reünie.

Om 'nee-verkoop' te voorkomen leek het een goed idee om de eventueel belangstellende te laten intekenen. Toen bleek het succes. Heel veel mensen willen deze mok! Logisch, hij is **echt prachtig** en kost toch maar € 8.

Er kwam toch nog een 'probleem' om de hoek kijken: de mokken zitten met tientallen in een grote doos, ze zijn niet apart verpakt, en daarom ook **niet per post te versturen**.

We kunnen ons wel heel goed voorstellen dat er méér liefhebbers voor de mok zijn, dan alleen de 'reünie-bezoekers'.

Dat kan: vanaf 10 januari 2024 is de mok te koop (af te halen in het Museum van Zuilen dus).

Heeft u interesse: mail naar info@museumvanzuilen.nl en geef aan hoeveel exemplaren u wilt en wanneer u die wilt komen halen. (Onze openingstijden zijn: woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur.)