

Fijne jaarwisseling en een 'museaal' 2024!

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Een omgevlogen 2023 blijft achter. Een jaar met veel meer bezoekers dan in 2022 (Goed, toegegeven, we waren in 2022 wel bijna een maand dicht vanwege corona, maar meer dan 18 % bezoekers in 2023 laat toch een duidelijke toename van het aantal bezoekers zien.) Zoals gezegd: een omgevlogen 2023 laten we achter ons en we kijken al volop uit naar het nieuwe jaar.

Natuurlijk al meteen op 7 januari 'De Grote Reünie', maar ook de opening in februari van de volgende tentoonstelling: 'Etalage naar het Verleden – De Geschiedenis van Winkels in Zuilen'.

We leggen in het komende jaar de laatste (?) hand aan de stoeptegels met qr-code: tegels op de Daalseweg en de Zuilenselaan (na de annexatie de grens met Maarsse).

Daarvoor hebben we natuurlijk de medewerking nodig van de gemeente Stichtse Vecht. (Wie weet volgen er nog meer tegels, ideeën genoeg, denk bijvoorbeeld aan een stoeptegel met uitleg bij het herinneringsbordje van de heer Odijk, bij de ingang van de Ludgerschool aan de Van Hoornekade.)

Ook De Werkspoorsmokkelaar – het escapegame waaraan al zo lang gewerkt wordt – zal ongetwijfeld in 2024 zijn officiële start mogen beleven.

De mogelijkheid om deze bijzondere dingen te kunnen doen komt onder andere omdat we veel medewerking kregen. Van onze sponsors bijvoorbeeld: OvervechtVastgoed die ons maar liefst tien jaar huur schenkt, het VSB fonds, het KFHein fonds, het Cultuurfonds en niet te vergeten de gemeente Utrecht.

Het succes komt ook door een snel groeiend aantal vrijwilligers die zich inzetten voor het museum, niet alleen **museumgidsen**, ook **interviewers** die met camera en microfoon op pad gaan om verhalen vast te leggen. Een heel andere groep vrijwilligers zijn de **begeleiders** van De Werkspoorsmokkelaar. Dat is een andere 'klus' dan museumgids. Maar ook die groep groeit gestaag.

Laat u zich er overigens niet van weerhouden om óók vrijwilliger te worden en het team **verder uit te breiden**.

Het aantal **donateurs** groeide in 2023 ook, maar het uiteindelijke resultaat, dat viel een beetje tegen. Terwijl we toch sterk afhankelijk zijn van uw bijdrage! Het Museum van Zuilen vindt het belangrijk dat de drempel voor een bezoek zo laag mogelijk is. Maar dat kan alleen bij voldoende bijdrage door donateurs!



7 januari 2024:

DE GROTE REÜNIE

Het is bijna zover: op 7 januari gaat de Grote Reünie van start. De oproep die we in april deden om u op te geven voor de Grote Reünie, de reünie voor iedereen die nog 'Zuilen' als geboorteplaats in het paspoort heeft staan, heeft de verwachtingen ruimschoots overtroffen.

Helaas heeft dat ook gevolgen. We hadden geen idee hoe groot de belangstelling voor deze reünie zou zijn. Al snel bleek dat die belangstelling heel groot is, zó groot dat daarvoor in het Museum van Zuilen geen ruimte is. Uitwijken naar een andere locatie bleek behoorlijk lastig: het was vaak 'te groot', 'te duur' of 'te ver weg'.



De beide scholen. Openbare Lagere School 2 en 4 werden op een prachtige manier gefotografeerd. Ze werden met een tussenliggende theaterzaal gekoppeld en het complex kreeg toen de nieuwe naam: Vorstelijk Complex.

Uiteindelijk viel de keus op het Vorstelijk Complex, betaalbaar (met grote dank aan de bijzondere medewerking van Dock en ZIMIHC-theater Zuilen!) en in Zuilen, goed

bereikbaar met openbaar vervoer en ingebed in de Zuilense geschiedenis. Maar, Vol is vot er kunnen niet meer dan 400 personen in, terwijl dan alle beschikbare ruimtes gebruikt mogen worden!

Het aantal mensen dat zich al heeft opgegeven belooft bijna de 500, dus hebben we al maanden geleden een stop ingevoerd. Helaas, het kan echt niet meer.

Onze volgende tentoonstelling



De heer en mevrouw Tjepkema vestigden zich met hun winkel op de hoek van de Sweder van Zuylenweg en de Daalseweg (Het stuk dat sinds 1949 de naam 'Edisonstraat' kreeg.) De heer P. Tjepkema heeft zijn ziel en zaligheid gelegd in de versiering van het pand naar aanleiding van de viering van 1200 jaar Zuilen in 1950. Hij won de tweede prijs! 'Tjepkema is mijn naam', prijkt boven de linker etalage. In de deuropening 'oom Piet'.

Begin februari wordt in het museum de tentoonstelling geopend 'Etalage naar het verleden – Winkels in Zuilen'.

Het wordt een tentoonstelling waarbij we van de bezoekers veel 'O, ja, die herken ik nog wel' reacties verwachten. Met de nadruk op de winkeltjes 'op de hoek' waarvan Zuilen er uiteindelijk vele honderden(!) heeft gehad.

Met interviews van ondernemers of hun kinderen die vertellen over het leven toen als 'kleine zelfstandige'.

Een mooie serie portretten, maar natuurlijk ook foto's van de winkels van toen.

Er zijn onder andere veel foto's te zien 'van toen en nu' naast elkaar, zodat de verschillen wel heel duidelijk (of juist niet) in beeld komen.

Ook een wandeling langs de panden 'waar vroeger een winkeltje zat' is in de maak, waarbij dan een qr-code te scannen is, met een foto en het verhaal van het desbetreffende pand.

Nieuwe aanwinst

Hij werd al een tijdje geleden toegezegd maar afgelopen maand kwam hij in collectie: een prachtig schilderij van de Salvatorkerk aan de Pionstraat. In lijst meet het 80 x 60 cm. 'Salvatorkerk? Leg dat eens even uit' hoor ik u zeggen. Dat kan. Al in 1934 werd voor de groeiende groep Rooms-katholieken in Utrecht-Noord de St.-Salvatorparochie opgericht. Deze werd voorlopig gehuisvest in een noodkerk, die werd gebouwd op de hoek van de Adriaan van Bergenstraat en de Nicolaas Ruychaverstraat.

Pas in 1962 werd de definitieve St.-Salvatorkerk aan de Adriaan van Bergenstraat in gebruik genomen, dat was overigens op een deel van de straat dat tegenwoordig Pionstraat heet.

Ongeveer vijftien jaar na de inwijding van de definitieve St.-Salvatorkerk bleek deze te groot voor het krimpende aantal kerkgangers en werd Gebouw 2 overgedragen aan de Christelijk Gereformeerde Gemeente. Deze Gereformeerden verlieten het gebouw in 1995 en in 1998 werd de kerk gesloopt.

De 'noodkerk' staat er overigens nog steeds. Het gebouw werd in 1998 oangekocht door de Koptisch Orthodoxe Kerk en is anno 2023 nog steeds in gebruik door deze Koptische kerk.



Slechts 15 jaar heeft deze kerk als St.-Salvatorkerk voor de Rooms-katholieken dienst gedaan.

TOT BESLUIT

Maak het alstublieft één van uw goede voornemens in het nieuwe jaar: word donateur van het Museum van Zuilen. WE HEBBEN U NODIG.

(En als culturele ANBI-stichting zijn uw donaties aftrekbaar van de inkomsten-belasting.)
<https://www.museumvanzuilen.nl/museum/help-het-museum-van-zuilen/>