

## 5 Mei StraatReünie voor de Luit Blomstraat

Zeker, er was al eerder een StraatReünie voor de Luit Blomstraat, maar dat is alweer even geleden: 2 oktober 2011. In de daaropvolgende jaren is er veel gebeurd, verhalen en 'dingen' zijn er bij gekomen. Het Museum van Zuilen is verhuisd, en – ook – omdat we zoveel meer te vertellen hebben, staat de Luit Blomstraat weer op de lijst voor een StraatReünie.

Dit keer is het op Bevrijdingsdag, 5 mei dat we de huidige en voormalige bewoners uitnodigen. Op de 'nieuwe' locatie (waar we ook al weer bijna vier jaar gevestigd zijn!) hebben we om 14 uur inloop, om 15 uur geven we een presentatie met het ontstaan van Zuilen en de Luit Blomstraat in het bijzonder.

Iedereen is welkom, van harte zelfs. De toegang is gratis, hoewel een vrijwillige bijdrage gewaardeerd wordt!

Dus: welkom, maar geeft u zich ook altublieft even op, dat is organisatorisch fijn. Bij grotere deelname verhuizen we de presentatie naar een ander deel van het gebouw namelijk.

U kunt eenvoudig even bellen: 06 20565655 of mailen: info@museumvanzuilen.nl



De Luit Blomstraat in een nog auto-loze periode

### Over de groei van het Museum van Zuilen.

In 2009 kon, na jarenlang secuur verzamelen, het Museum van Zuilen de deuren aan de Amsterdamsestraatweg 569 openzetten voor bezoekers. Eindelijk: de verzameling die in de voorgaande jaren was opgebouwd konden we laten zien!

Dat wil zeggen... een déél daarvan. Want ook toen al was de collectie groter dan de expositieruimte. Wat niet tentoongesteld kon worden werd in het depot bewaard.

Het 'depot' bestond toen uit twee slaapkamers van 3 x 4 meter.



Dat is nou ook toevallig: voor een foto van de oude locatie gebruik ik precies een foto van de StraatReünie van de Luit Blomstraat op 2 oktober 2011.

Maar, het enthousiast verzamelen van de rijke Zuilense geschiedenis had wel zo zijn gevolgen: met grote regelmaat werden stukken gebracht voor de collectie. Zolang dat foto's of documenten zijn is de opslag niet zo'n probleem, maar dat wordt anders als er 'grote stukken' worden geschonken! Dan heb je de ruimte nodig.

Daarom waren we heel blij dat we vier jaar geleden konden verhuizen naar de huidige locatie: Schaverijstraat 13. Ook de veel

grotere depotruimte was een uitkomst.



De eerste planken werden al snel gevuld.

Wie echter het reilen en zeilen van het Museum van Zuilen volgt, weet ook dat we er dagelijks nieuwe dingen bij krijgen. Daarom zijn we heel blij dat we het Museum van Zuilen mochten uitbreiden. Sinds deze maand is ook op de gang die toegang geeft aan het museum een deel van de collectie te bewonderen.



Eén van de twee vaandels van het Zuilens Fanfare Corps vormt met de bas-bariton van de heer Otterspoor een mooi geheel.

### Nieuwe aanwinsten

Extra vermeldenswaard deze keer: we werden gebeld door een mevrouw: zij vroeg of we interesse hadden in een oorkonde van Bronswerk. Jazeker, dat hebben we: Bronswerk heeft namelijk als onderdeel van de Verenigde Machine Fabrieken (V.M.F.) ook nog enkele jaren in de Apparatenhal gezeten (de huidige Werkspoor-kathedraal).

We hadden al eerden een oorkonde van Bronswerk gekregen, maar deze tweede maakte het nog leuker:



Deze oorkonde hadden we al

De versie die we hadden werd in 1978 geschonken aan de heer Zuetenhorst voor zijn 50-jarige trouwe dienst Bronswerk zat toen in de Apparatenhal. Dat is op de oorkonde ook te zien: de rijkelijk versierde pagina heeft in de beginletter ook de Domtoren van Utrecht.

De deze week ontvangen uitgave is van 1971, en werd geschonken aan de heer Verwey, die 'slechts' 40 jaar in dienst was bij de firma. In die tijd zat Bronswerk nog in



De deze week ontvangen uitgave komt uit Amersfoort, en hing in een ruimte waar gerookt werd.

Amersfoort en dat vinden we ook terug in de – overigens prachtig gekalligrafeerde – tekening: de Amersfoortse toren 'De Peperbus' werd getekend in de beginletter. Beide varianten zijn te zien in het Museum van Zuilen, ze hangen... in de gang!

Overigens, beide oorkondes werden getekend (mag je zo'n kunstwerk nog wel zo noemen?) in het Kunstatelier Sint-Catharinadal.

Sinds 1647 wonen daar de zusters Norbertinessen van priorij Sint-Catharinadal onafgebroken in het Slotje De Blauwe Camer te Oosterhout.

### Tot slot

Zouden we eigenlijk mee moeten beginnen: Waar blijven de aanmeldingen voor vrijwilligers? We hebben u echt nodig hoor! Bel: 06 20565655, of mail: info@museumvanzuilen.nl